



Αγωνιστές του κινήματος γράφουν στην Παντιέρα για την κομβική αναγκαιότητα της πραγματοποίησης της Πορείας του Πολυτεχνείου 2020

Σήμερα γράφει ο **Θοδωρής Φωτόπουλος**

ΚΑΜΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η νέα καραντίνα που επέβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο την αντιλαϊκή και αποτυχημένη απόπειρα διαχείρισης της αντιμετώπισης του κορωνοϊού στη χώρα εκ μέρους της. Με την δραματική αύξηση που έχουν λάβει οι καταγεγραμμένοι αριθμοί φορέων καθώς και με τα τραγικά νούμερα που καταγράφου οι θάνατοι και οι νοσηλείες σε ΜΕΘ σήμερα, αποκαλύπτεται πόσο εγκληματική και επικίνδυνη για το λαό είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της. Μια πολιτική που στην πρώτη καραντίνα κατάφερε με τα ΜΜΕ που ελέγχει να την πλασάρει ως αποτελεσματική και «πρωτοπόρα» για να αποδειχθεί μετά από 8 μήνες ότι αυτό που πλασαρίστηκε ως επιτυχής διαχείριση ήταν αποτέλεσμα της αυτοπροστασίας που επέδειξε ο λαός, κάτι που καταγράφηκε με το σύνθημα «ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό» μαζί φυσικά με τις πραγματικά ηρωικές προσπάθειες που κατέβαλε το νοσηλευτικό προσωπικό όλο αυτό το διάστημα.

Σε δεύτερο επίπεδο η συσκότιση της πραγματικής εξάπλωσης της νόσου από τα κυβερνητικά ΜΜΕ μέσω της απόκρυψης πραγματικών δεδομένων λόγω μη εφαρμογής μαζικών τεστ επέτρεψε στην κυβέρνηση να εμφανίζεται ως επιτυχημένη την μη πολιτική της.

Αποκαλύφθηκε ολόπλευρα στα μάτια των εργαζόμενων ότι όχι μόνο δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, κι όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά εργαλειοποιήθηκε αυτή από τους καπιταλιστές ώστε να επιβληθούν νέα αντεργατικά μέτρα και να χτυπηθούν εργατικά δικαιώματα σε πρωτόγνωρο έκταση. Παράλληλα επειδή οι κυβερνήσεις κατανοούσαν ότι το ταξικό ρήγμα στις κοινωνίες βαθαίνει επικίνδυνα φρόντισαν να προωθήσουν την φασιστικοποίηση ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οργή που αναδύεται. Απαγορεύσεις διαδηλώσεων, κατάργηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, καταστολή και συλλήψεις σε κάθε φωνή αντίστασης που εμφανιζόταν.

Είναι πλέον γνωστές οι απόπειρες συκοφάντησης της νεολαίας ως υπεύθυνης για την αύξηση των κρουσμάτων, το προβοκάρισμα των μαθητικών καταλήψεων αλλά και των εκδηλώσεων αγανάκτησης, στην ενοχοποίηση των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και των διαδηλώσεων ως πηγές διάδοσης του ιού

την ίδια ώρα που τα δημοτικά σχολεία μένουν ανοικτά και τα εργοστάσια συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας για τους εργαζόμενους. Πρόσφατα αποδείχτηκε (σε εργοστάσια στη Μακεδονία, Ξάνθη, κλπ) ότι οι εργαζόμενοι πέφτουν μαζικά θύματα αυτής της πολιτικής, ενώ τα σαρδελοποιημένα ΜΜΜ εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο μόλυνσης για κάθε επιβάτη με μάσκα ή χωρίς.

Ο λαός ξέρει πλέον πολύ καλά ότι κανένα μέτρο δεν πάρθηκε για την προστασία του από την προηγούμενη «επιτυχημένη» καραντίνα, ότι τα νοσοκομεία είναι χωρίς γιατρούς και ότι ο κορεσμός των ΜΕΘ θα οδηγήσει σε επιλογή ασθενών όπως καταγγέλλουν οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ ήδη. Οι αλληλοαναιρούμενες οδηγίες του κάθε δήθεν ειδικού υπάλληλου της κυβέρνησης, μόνο σύγχυση δημιουργούν και αποτελούν προσπάθειες συγκάλυψης των τεράστιων κυβερνητικών ευθυνών. Ξέρει επίσης πολύ καλά ότι η ανεργία καλπάζει και ότι τα μικρομάγαζα κλείνουν μαζικά αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους και την φορομνηξία αλλά και τον νέο πτωχευτικό νόμο που πέρασε.

Οι γονείς επίσης γνωρίζουν ότι κανένα τηλεμάθημα δεν πρόκειται να μορφώσει τα παιδιά του αλλά απλά αποτελούν μέτρα για να εμπεδωθεί η λογική του **τηλε-**, από το μάθημα έως την εργασία και τον συνδικαλισμό. Κάτι που φάνηκε από την αποτυχημένη απόπειρα διεξαγωγής τηλε-εκλογών στους εκπαιδευτικούς αλλά και από το αντιδραστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζουν για τα εργασιακά.

Η νέα καραντίνα βρίσκει τους εργαζόμενους και το λαό με μεγαλύτερη εμπειρία για το πόσο κινδυνεύει αλλά και μπροστά σε ένα πιο οξυμένο και επώδυνο δίλημμα: δεν κινδυνεύει μόνο να αρρωστήσει και να μην έχει καμία βοήθεια αλλά και να εξαντληθεί λόγω ανεργίας και εξαθλίωσης. Κι αυτό είναι που διαφοροποιεί τα δεδομένα και για τους καταπιεσμένους και για τους καταπιεστές. Αυτός είναι ο λόγος που οι συστημικές και ...συστηματικές απειλές για νέους περιορισμούς, νέα παράταση της καραντίνας (ακορντεόν τη βάφτισαν), αυξημένα πρόστιμα, ανάδειξη της ατομικής ευθύνης ως πολιτική, είναι μονόδρομος για να επιβληθεί η κρατική τρομοκρατία.

Παράλληλα σε μια κρίσιμη περίοδο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή η Κυβέρνηση επιδιώκει την μετατόπιση της εκφρασμένης αγανάκτησης για την αντιδραστική πολιτική της σε μια «εθνικοενωτική» στάση στήριξης των ελπίδων της στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτοί είναι οι λόγοι που θέλει να απαγορεύσει την πορεία του Πολυτεχνείου και τον τριήμερο εορτασμό του καθώς και κάθε απεργία-διεκδίκηση.

**ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΥΠΕΡΑΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΙΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ**

Ο Θοδωρής Φωτόπουλος είναι στέλεχος του ΚΚΕ(μ-λ)