



**ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ**
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ
aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα Ανταρσία σε κυβέρνηση -ΕΕ -κεφάλαιο

Την Παρασκευή, 7/6/2024, αντιπροσωπεία της **Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα** επισκεφθήκαμε ξανά το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων. Η επίσκεψη έγινε ύστερα και από καταγγελία σε ΜΜΕ άστεγου που είχε διαμείνει εκεί ότι όλος ο χώρος εξακολουθεί να είναι γεμάτος κοριούς, ενώ αναφέρθηκε και στην κακή ποιότητα του φαγητού που προσφέρεται, καθώς και στην έλλειψη μέσων αντιμετώπισης του επερχόμενου καύσωνα.

Παρά τις απολυμάνσεις, με συνεργεία κ.λπ., οι κοριοί εξακολουθούν να είναι παντού σε αυτό το μεγάλο κτίριο. Έχουν περάσει πάνω από οχτώ μήνες από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν, οι πέντε από αυτούς τους μήνες με τη νέα δημοτική αρχή, και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. **Πλέον, όχι μόνο ο χώρος του υπνωτηρίου αλλά και οι υπόλοιποι, είναι γεμάτοι κοριούς.**

Με την εμφάνιση των κοριών, ο αριθμός των φιλοξενούμενων από τα τερατώδη πλάνα στοιβάγματος μέσα στο κτίριο 400 ατόμων, έπεσε αρχικά στα 280 τον Φεβρουάριο και πλέον στα 180, 60 στο υπνωτήριο και 120 στον χώρο που θεωρείται ως «Ξενώνας». Παρά τη μείωση των διαμενόντων οι συνθήκες διαμονής εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υπερσυνωστισμό. Παράλληλα, **δεν υπάρχει ουσιαστική μέριμνα απέναντι στον επερχόμενο καύσωνα**, και αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα οι συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν οι διαμένοντες δεν θα διαφέρουν και πολύ από αυτές που θα βιώσουν οι άστεγοι στον δρόμο. Βεβαίως ούτε για τους τελευταίους έχει παρθεί από τον δήμο κάποιο μέτρο, όπως π.χ. άνοιγμα κλιματιζόμενων χώρων κ.λπ.

Τα άτομα που εργάζονται στο Πολυδύναμο είναι ακόμα λιγότερα από τα ήδη εξαιρετικά λίγα που ήταν πριν τρεις μήνες, κατά την προηγούμενη επίσκεψή μας. Τότε το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων -όλοι και όλες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.λπ.)- ήταν ήδη πολύ λιγότερο από τα 50 περίπου άτομα που ήταν αρχικά. Πλέον ο αριθμός τους ανέρχεται στους 20, ένα νούμερο εξαιρετικά μικρό συγκριτικά με τις ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει. Χαρακτηριστικό είναι ότι η λειτουργία του Πολυδύναμου γίνεται με μόνο ένα άτομο στη νυχτερινή βάρδια, αλλά συχνά και την απογευματινή.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τις τραγικές εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει αυτό το προσωπικό, απέναντι στον αναλογικά τεράστιο όγκο των αιτημάτων των διαμενόντων εκεί αστέγων, στα οποία δεν του παρέχονται οι στοιχειώδεις όροι να απαντήσει όπως θεωρεί σωστό και θα έπρεπε. Και πρόκειται για μια πολύ δύσκολη εργασία, που γίνεται με διαρκώς επικρεμάμενη την απόλυση-λήξη της ολιγόμηνης σύμβασης.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και η Δημοτική Αρχή φέρουν μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση που αφήνουν να διαιωνίζεται και να επιδεινώνεται.

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα επαναλαμβάνουμε αυτό που ήδη έχουμε τονίσει για το Πολυδύναμο Κέντρο Αστεγών: **Γιγαντοδομές όπως αυτή δεν αποτελούν ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος της αστεγίας, που παράγουν οι ασκούμενες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά αντιθέτως αποφυγή της.** Γιατί δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση το τσουβάλιασμα εκατοντάδων σε ένα τέτοιο κτίριο. Το συγκεκριμένο κατασκεύασμα ήταν εξ' αρχής ολοφάνερο ότι δεν θα μπορούσε να είναι παρά μια «λύση» διαχειριστική, δυσλειτουργική, κατασταλτική, απορριπτική, μια απάνθρωπη αποθήκη σωμάτων και ψυχών.

Καλούμε την κυβέρνηση αλλά και τη νέα Δημοτική Αρχή να ασχοληθούν επιτέλους στα σοβαρά με το ζήτημα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστεγών και με το ζήτημα της αστεγίας γενικότερα.

Απαιτούμε:

- Άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των κοριών, εν ανάγκη και με μεταστέγαση των περισσότερων ή και όλων των διαμενόντων στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστεγών σε μικρότερα κτίρια (τόσα άδεια υπάρχουν στην Αθήνα).
- Άμεσες προσλήψεις επαρκούς προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και μόνιμες θέσεις εργασίας και όλα τα εργασιακά δικαιώματα.
- Ουσιαστική μέριμνα για την κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών που έχουν οι ένοικοι της δομής.
- Άμεση έναρξη του περάσματος από τη λογική και τις συνθήκες της γιγαντοδομής προς μικρότερες λειτουργικότερες δομές, με λίγα άτομα η καθεμιά και επαρκές προσωπικό, στη βάση σοβαρού προγράμματος που θα οδηγεί στην αυτόνομη και ποικιλοτρόπως υποστηριζόμενη κατοικία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός ατόμου.