



Η απεργιακή απειθαρχία της ΠΕΝΕΝ εκδηλώθηκε σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα στην αστική δικαιοσύνη, στις απειλές των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, καθώς και στην οπισθοχώρηση των άλλων ναυτεργατικών σωματείων και την πειθάρχηση με το σχεδιασμό ήττας της ΓΣΕΕ.

Οι ακτοπολικές εταιρείες επίτηδες δεν ενημέρωναν το επιβατικό κοινό για την απεργία με αποτέλεσμα να συνωστίζεται και να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έτσι ενώ από τα χαράματα ναυτεργάτες και αλληλέγγυοι περιφρουρούσαν την απεργία στους καταπέλτες των πλοίων, με το πρώτο φως άρχισαν να σχηματίζονται ουρές επιβατών που είχαν φτάσει στο μεγάλο λιμάνι βέβαιοι ότι θα ταξιδέψουν.

Το prin.gr περιγράφει καρέ καρέ πως μεθοδεύτηκε η λύση της απεργίας, με τον εγκλωβισμό των επιβατών, τις ασφυκτικές πιέσεις, τις δυνάμεις καταστολής και την «βόμβα» στον ΗΣΑΠ (δείτε [εδώ](#)).

Το ΠΑΜΕ αντί μια κουβέντα στήριξης στην απεργία, ή έστω καταγγελίας του απεργοσπαστικού μηχανισμού ή τουλάχιστον, αντί να σιωπήσει, προχώρησε σε δημόσιο διαχωρισμό από την απεργία. Σε ανακοίνωση με τίτλο: «Για τον άθλιο, προβοκατόρικο μηχανισμό fake news της κυβέρνησης με αφορμή τα σημερινά γεγονότα στο λιμάνι» ([εδώ](#)) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι γνωστό σε όλους πως η σημερινή απεργία στο λιμάνι που στη συνέχεια ανεστάλη, προκηρύχτηκε από την ΠΕΝΕΝ, συνδικαλιστική οργάνωση που δε συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ.» (!!!)

Απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό, το ΠΑΜΕ δεν βρήκε βέβαια να πει μια κουβέντα για τον προβοκατόρικο μηχανισμό των εφοπλιστών, της αστυνομίας και της κυβέρνησης ούτε για τα fake news των ακτοπολικών εταιρειών ότι τάχα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η μόνη τους αγωνία, ήταν μήπως ταυτιστούν με μια απεργία που δεν καλύπτει η ΓΣΕΕ και η ΠΝΟ και μήπως κατηγορηθούν ότι ταλαιπωρούν τους τουρίστες.

Σε ακόμα χειρότερη ρότα, γνωστά μέσα επιρροής του ΚΚΕ με επιχειρηματολογία από το «πρώτο θέμα» ([Ποιος χαιρείται και ποιος φταίει για μια απεργία χωρίς απεργούς;](#)) ενισχύουν την ηττοπάθεια και την λογική ότι απεργία δεν γίνεται χωρίς την ΓΣΕΕ. Με την επιχειρηματολογία τους δίνουν άλλοθι στη γραμμή της καταστολής μέσω του “κοινωνικού αυτοματισμού” ενώ επιδίδονται σε κατασυκοφάντηση και

λοιδορισμό της απεργίας όπως κάνουν όλα τα συστημικά ΜΜΕ.

Το συμπέρασμα είναι πως η απεργία ενόχλησε πολύ και πολλούς !