



Ανακοίνωση εξέδωσε η **Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην ΕΣΗΕΑ**, μετά την άθλια στάση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας του κλάδου, που υποκριτικά αποφάσισε την Κυριακή στο ΔΣ της ομοσπονδίας ΠΟΕΣΥ, δήθεν “απεργιακό ξεσηκωμό για το αγγελιόσημο” και τη Δευτέρα προσγειώθηκε σε ... διαβούλευση μεταξύ των συνδικαλιστικών ηγεσιών των ενώσεων για την έκδοση απλώς και μόνο ενός κοινού ανακοινωθέντος!

Προφανώς “οι προσωπικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σήμερα προς τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΣΥ (...) ότι δεν υπάρχει **τώρα** (σ.σ. η υπογράμμιση δική μας) από την κυβέρνηση θέμα κατάργησης του αγγελιοσήμου”, ήταν αρκετή για να λουφάξει η ΠΟΕΣΥ και οι άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις.

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή στην ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής:

“Άξιοι υπηρέτες της κυβέρνησης και των εργοδοτών αποδεικνύονται οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας στο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ. Κουμπιάς, Σαββίδης και σία «γείωσαν» κάθε πρόταση και προσπάθεια απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου, επικαλούμενοι τις διαβεβαιώσεις που τους έδωσε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή τους για το ασφαλιστικό και το αγγελιόσημο. Διαβεβαιώσεις, μάλιστα, που όχι απλώς δεν διαφεύδουν τα σχέδια για «εκτέλεση» των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και ταμείων, αλλά τα επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και απλώς τα μεταθέτουν για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Άλλωστε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σαφή μνημονιακή υποχρέωση και τμήμα των «προαπαιτούμενων» που έχουν επιβάλει οι δανειστές και προωθεί η κυβέρνηση την οποία στηρίζουν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές. Μαζί, φυσικά, με τον Γκανά της ΕΠΗΕΑ και τους κολαούζους τους σε διάφορα σωματεία του κλάδου των ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ, που προχωρούν ακάθεκτοι στη διάλυσή του, ολοκληρώνοντας το έργο που έχει ξεκινήσει με το PSI, τις μαζικές απολύσεις, αλλά και με τη μη απόδοση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα Ταμεία τα τελευταία χρόνια. Όλοι τους είναι αυτουργοί στο έγκλημα που συντελείται σε βάρος των εργαζομένων του κλάδου, που θα στερηθούν τον μοναδικό πόρο χρηματοδότησης χωρίς αντικατάσταση από ισόποση εργοδοτική εισφορά και κρατική επιχορήγηση.

Όσοι θέλουν να υπάρχει αύριο στην ασφάλισή μας, να μείνουν ζωντανές και σε αξιοπρεπές επίπεδο οι παροχές υγείας και οι συντάξεις, οφείλουν τώρα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Να στείλουν στον αγύριστο τις ξεπουλημένες ηγεσίες, που επιδιώκουν να ξεμπερδέψουν το πολύ με μια-δυό ντουφεκιές στον αέρα. Να αποκαλύψουν και να καταγγείλουν τη μυστική συνδιαλλαγή με κυβέρνηση, εκδότες-καναλάρχες, τα σχέδια για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού Ταμείου και ενός κλειστού κλαμπ των λίγων και προνομιούχων, από το οποίο θα πεταχτούν άμεσα έξω χιλιάδες συνάδελφοί μας και πρώτοι από όλους οι άνεργοι.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, παραδοσιακά και «νέα», μισθωτοί και μπλοκάκηδες, άνεργοι και συνταξιούχοι, οφείλουμε τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να συγκρουστούμε με την κυβέρνηση, τους εργοδότες και τα κουαρτέτα, να υπερασπίσουμε τις κατακτήσεις μας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

Να βρεθούμε στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού και όλων των κλάδων που πλήττονται από τη

συγκεκριμένη πολιτική, που καταδικάζονται σε συντάξεις πείνας και απολύτως ανεπαρκείς παροχές υγείας.

Να διεκδικήσουμε, με σχέδιο και αποφασιστικό απεργιακό αγώνα διαρκείας:

ΕΝΑ κλάδο ενωμένο, με δημοσιογράφους, διοικητικούς, τεχνικούς, τυπογράφους, εργαζόμενους στα πρακτορεία διανομής και τις βοηθητικές υπηρεσίες στο ίδιο μετερίζι.

ΕΝΑ συνδικάτο, στο οποίο όλοι θα είμαστε ισότιμα μέλη, με άμεση δημοκρατία και χωρίς εξαρτήσεις από τα κέντρα εξουσίας. Με άμεση κάλυψη και ένταξη των συναδέλφων μας στο Διαδίκτυο, αλλά χωρίς διευθυντικά στελέχη, εκδότες και καναλάρχες.

ΕΝΑ ταμείο ασφάλισης και περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, με αναβαθμισμένες και εγγυημένες παροχές και χρηματοδότηση από τους εργοδότες και το κράτος, χωρίς αύξηση των δικών μας εισφορών και νέες μειώσεις μισθών.”

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
(Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό
ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)