



Παναγιώτης Μαυροειδής*

Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τους χρήστες του **Twitter**. Μόνο που αυτό το ενδιαφέρον βρίσκεται στα **εξαιρετικά αρνητικά μηνύματα** που εξέπεμψε. Αρνητικά για το λαϊκό και αριστερό κόσμο και για όσους έχουν επενδύσει ελπίδες σε μια κυβερνητική αλλαγή μέσω ΣΥΡΙΖΑ, ως δρόμου ανακοπής της κοινωνικής καταστροφής που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τους κατά καιρούς κολαούζους του ακροδεξιού ΛΑΟΣ και της συστημικής αριστεράς τύπου ΔΗΜΑΡ.

Ξεχωρίζουμε τρία μόνο σημεία.

Περί NATO και αμυντικών δαπανών

Στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει τις αμυντικές δαπάνες, ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει ευθέως ότι “οι αμυντικές δαπάνες έχουν ήδη μειωθεί **δραματικά** (!), δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω μείωσης και ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να βελτιωθεί το **αξίωμα** (!)”.

Πριν ακόμη τεθεί ερώτηση για το **NATO**, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι “σχετικά με το NATO, μας συνδέουν διεθνές πλαίσιο συμφωνιών και δεσμεύσεων, που αν δεν το τηρήσουμε θα τεθεί **θέμα συνέχειας** της παρουσίας μας”.

Όταν στη συνέχεια γίνεται η ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει ακόμη θετικά το πάγιο αίτημα της αριστεράς για έξοδο από το NATO, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφού φροντίζει πρώτα να αμφισβητήσει έμμεσα το αριστερό χρώμα του στόχου (“Ο Καραμανλής μας έβγαλε από το NATO, όχι η αριστερά”), ξεκαθαρίζει πως “έχουμε ήδη αρκετούς εχθρούς, για να ανοίξουμε τώρα τέτοια θέματα” και πως στόχος μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι “ο **ενεργητικός ρόλος στη συμμετοχή** μας”.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να ξεχνά ότι η απαγκίστρωση από τους πολεμικούς συνασπισμούς, δεν είναι ούτε αφηρημένη ιδεολογική θέση ούτε απλή υποχρέωση απέναντι στις παραδόσεις της αριστεράς, αλλά επείγον ζήτημα εξόδου της Ελλάδας από τον κύκλο του μίσους και τις φωτιές που ανάβει στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο.

Περί Ολυμπιακής, COSCO και ιδιωτικοποιήσεων

Ερωτάται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αν θα επανα-συγκροτήσει το δημόσιο εθνικό αερομεταφορέα. Αφού επαναλάβει για πολλοστή φορά τη γνωστή ΠΑΣΟΚική λογική “**θα κάνουμε όχι αυτά που θέλουμε, αλλά αυτά που μπορούμε**”, απαντά: “Δε θέλουμε να κοροϊδεύουμε κανένα. Για αυτό θα χρειάζονταν κάποια εκατομμύρια, που τώρα δεν διατίθενται. Συνεπώς δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα, αυτή η δυνατότητα”.

Αν είναι έτσι, τίθεται το ερώτημα: Και για ποια ιδιωτικοποίηση δεν ισχύει αυτό το πρόσχημα για τη μη αναίρεσή της;

Τα πράγματα φωτίζονται περισσότερο, στην απάντηση για την **COSCO**. “Δεν είναι ιδιωτικοποίηση, αλλά παραχώρηση για κάποια χρόνια”, ανακαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αφού επισημάνει τις αρνητικές πλευρές της σύμβασης, σπεύδει να ξεκαθαρίσει: “Πρόκειται για **ειδικό θέμα**, καθώς η COSCO είναι ξένη αλλά κρατική εταιρεία και συνεπώς εμείς πρέπει να κινηθούμε αφενός στο πλαίσιο των αρχών της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και αφετέρου να τηρήσουμε τις διακρατικές σχέσεις”. Αυτά...

Περί πόρων και φορολογίας

Στην ερώτηση για την αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά ότι “δε θα αυξήσουμε τους **φορολογικούς συντελεστές**”, λες και τον ρώτησε κανείς αν από 45% θα τους ανεβάσει στο 80% και όχι αν θα αντιστρέψει το αίσχος της μείωσης από το 45% στο 20%.

Αντίθετα, στο ερώτημα αν θα καταργήσει το ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, απαντά πως “δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατάργηση, αλλά για μείωση”, τη στιγμή που αυτή η μορφή των έμμεσων φόρων είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και φυσικά ταξικά μονομερής.

Σε ποιον απαντούσε ο Αλέξης Τσίπρας;

Αν παρακολουθήσει κανείς ολόκληρη τη συζήτηση, θα σχηματίσει αμέσως την εντύπωση, ότι ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν τις ερωτήσεις χιλιάδων ανθρώπων, που έθεταν με αγωνία προβληματισμούς για την επόμενη μέρα και ακουγόταν από ακόμη περισσότερους απλούς εργαζόμενους και νέους, απαντούσε

έχοντας στο νου του τους πολύ λίγους. Την πολιτική και οικονομική ολιγαρχία σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και τα κέντρα εξουσίας που αυτοί συγκροτούν σε οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο.

Το βασικό μήνυμα που προσπαθεί με αγωνία να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τούτο:

“Μην ανησυχείτε, το βασικό πλαίσιο δεν θα θιχτεί σε καμία περίπτωση. Ούτε σε ότι αφορά τον ταξικό συσχετισμό στην Ελλάδα όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή των μνημονίων και την κυριαρχία της ευρωζώνης, ούτε σε ότι αφορά τη θέση της Ελλάδας στο ευρύτερο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής ληστείας. Ότι κάνουμε, θα το κάνουμε “εκ των ενόντων”, δηλαδή θα πρόκειται για περιορισμένη ανακατανομή μέσα στο πλαίσιο των ίδιων των εργαζόμενων στρωμάτων, που δεν απαιτεί άλλους πόρους ή ανατροπές”.

Αυτός όμως δεν είναι ο δρόμος της αριστεράς, ούτε της κοινωνικής σωτηρίας και της ανατροπής του κοινωνικού κανιβαλισμού σε βάρος του κόσμου της εργασίας και των λαϊκών στρωμάτων.

*Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ στην Περιφέρεια Αττικής