

## Ομάδα Τούρκων και Κούρδων πολιτικών προσφύγων



Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, οι εξελίξεις στην Τουρκία είναι γνωστές στην παγκόσμια κοινή γνώμη και στην Ελλάδα. Εκδηλώθηκε μια απόπειρα πραξικοπήματος με απόλυτο χαρακτηριστικό τη διαμάχη μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων.

Μετά από την αποτροπή της απόπειρας του πραξικοπήματος, ο Ερντογάν και η κλίκα του ξεκίνησε τεράστιες επιχειρήσεις εναντίον όσων αντιστέκονται στο καθεστώς της Άγκυρας ή απλώς το αντιπολιτεύονται. Μάλιστα, δεν δίστασαν να φανατίσουν τον κόσμο μέχρι του σημείου να σφάξουν στρατιώτες στους δρόμους και να επιτεθούν στις λαϊκές προοδευτικές συνοικίες, στα αριστερά στέκια κλπ και να προχωρήσουν σε -μέχρι στιγμής- πάνω από 10.000 συλλήψεις.

Όλα αυτά είναι θέμα άλλων συζητήσεων.

Η Τουρκία απαίτησε από την Ελληνική κυβέρνηση την απέλαση των πραξικοπηματιών που ζήτησαν άσυλο από την Ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα του καθεστώτος της Άγκυρας.

Καταρχήν, το αίτημα απαίτησης ασύλου είναι ένα δικαίωμα που περισσότερο αφορά στους λαούς και τους αγωνιστές. Οι πραξικοπηματίες αυτοί σαφώς και έχουν διαπράξει έγκλημα εναντίον του λαού της Τουρκίας και πρέπει να δικαστούν ως εγκληματίες, και όχι μόνο, αλλά και να τιμωρηθούν υποδειγματικά. Όμως το ερώτημα είναι **ποιος θα το κάνει αυτό**. Το καθεστώς της Τουρκίας; Που εγκληματεί εδώ και τόσα χρόνια ενάντια στους λαούς, τις μειονότητες, τους εργάτες και εργαζόμενους, τους διανοούμενους κλπ. Μην ξεχνάμε ότι οι πραξικοπηματίες αυτοί μέχρι χθες ήταν επικεφαλής και αρχιτέκτονες των γενοκτονιών και βομβαρδισμών της Τουρκίας ως συνεργάτες του Ερντογάν. Ο Ερντογάν τους θέλει **γιατί στράφηκαν εναντίον του**. Όχι για να τους δικάσει ως εγκληματίες κατά του λαού και να αποκαταστήσει την ελευθερία και δημοκρατία που απαιτούν οι λαοί εδώ και τόσα χρόνια.

Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν την αποτροπή του πραξικοπήματος θα την μετατρέψει σε ευκαιρία για να δυναμώσει την δικτατορία του ενάντια στον λαό. Το αίτημα απέλασης των πραξικοπηματιών είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο. Σαφώς θα υποστηρίζαμε την απέλασή τους, εάν αυτοί οι εγκληματίες δικαζόντουσαν στην χώρα τους ως εγκληματίες ενάντια στο λαό. Όμως ο Ερντογάν συνεχίζει τα εγκλήματα και ζητά τους εγκληματίες. Με λίγα λόγια, ο δικτάτορας θέλει τους πραξικοπηματίες.

Είναι γνωστό ότι η αριστερά πάντοτε υποστήριζε την απέλαση των ναζιστών στις χώρες που είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η απαίτηση ήταν να δικαστούν ως εγκληματίες ενάντια στο λαό. Και τα καθεστώτα αυτά δεν ήταν φασιστικά. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ίδια κατάσταση.

Μια τέτοια επικίνδυνη πολιτική **αργά ή γρήγορα θα στραφεί ενάντια στους αγωνιστές** και ανοίγει τον δρόμο της απέλασής τους. Είναι λάθος λοιπόν να μην παίρνουμε θέση σε αυτό το ζήτημα και να ικανοποιούμε την δικτατορία με τα απόβλητα των δικτατοριών.

**Είναι ξεκάθαρο** ότι ο Ερντογάν, οξύνοντας περισσότερο την πόλωση μέσα στον λαό, και διευρύνοντας

κάθε είδους επιθέσεις ενάντια στο δίκαιο αγώνα των λαών, προσπαθεί να εξασφαλίσει όχι τις απαιτήσεις των λαών αλλά μία δικτατορία που μπορεί να ικανοποιήσει ή να καλύψει την επεκτατική πολιτική του κεφαλαίου και την συνέχιση φασιστικών συνθηκών στη χώρα.

Αποτράπηκε η απόπειρα πραξικοπήματος. Και τώρα τι έχει; Δημοκρατία;

**Να ξεκαθαρίσουμε ξανά:** Οι στρατηγοί που έκαναν την απόπειρα πραξικοπήματος και ο Ερντογάν, είναι εγκληματίες ενάντια στον κούρδικο, τούρκικο λαό, τις μειονότητες, τους εργάτες και εργαζομένους που εδώ και δεκάδες χρόνια στενάζουν. Στα χέρια και των μεν και των δε υπάρχει το αίμα των λαών και είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων αγωνιστών και αμάχων. Να δικαστούν στα διεθνή δικαστήρια ως εγκληματίες πολέμου. Η έκδοσή τους στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι θα δικαστούν για αυτά τα εγκλήματα αλλά επειδή ήταν αντίπαλοι του Ερντογάν. Η παράδοσή τους στην Τουρκία σημαίνει ότι θα δικαστούν μόνο με την κατηγορία εχθρικών πράξεων ενάντια στο καθεστώς και όχι ως δολοφόνοι και σφαγείς των λαών.

**Συμπράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα του Κουρδικού και του Τουρκικού λαού!**

**Ομάδα Τούρκων και Κούρδων πολιτικών προσφύγων**