



Όλες και όλοι που έδωσαν αυτή τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών με την ANΤΑΡΣΥΑ, στέκονται στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική πάλη, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αγωνιούν και αγωνίζονται για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην αγωνία της δύσκολης επιβίωσης και στη λαχτάρα ενός καλύτερου κόσμου.

Δε διάλεξαν την ANΤΑΡΣΥΑ για πολιτική καριέρα και βελτίωση του βιογραφικού τους. Διαμόρφωσαν και επέλεξαν το πρόγραμμά της ως συμβολή στο γενικό πολιτικό αγώνα για την ήττα της αντεργατικής πολιτικής που είναι ακόμη ανοιχτό και δύσκολο στοίχημα, αλλά και για την ανατροπή της ρίζας της, του καπιταλισμού. Επέλεξαν τη στάση του αγώνα, όχι με λογική ανταπόδοσης και υπολογισμού.

Με τον ίδιο τρόπο που τίμια βαδίζουν στην εργασία και τη ζωή, που χωρίς ανταλλάγματα και συμψηφισμούς επιλέγουν να ζουν με τους άλλους και για τους άλλους, έτσι περπατούν και πολιτικά. Χωρίς σιγουριές και φυλάγματα.

Οι πολιτικές μάχες δεν κερδίζονται εύκολα. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που τον καθηλώνει. Όταν μειώνουν το μισθό του ή πρέπει να ανεχτεί την ταπείνωση για να μη πονέσει, είναι μια βαθιά μαχαιριά. Ο κόσμος της δουλειάς ζει μέσα σε πολλά τέτοια ναρκοπέδια. Μακάρι να μπορούσε όλη η αριστερά να περπατήσει μαζί του, χωρίς να αναζητά εξ αρχής σιγουράτζες, διασφαλίσεις, εξασφαλίσεις, μπράβο και ζήτω ή πολύ περισσότερο χωρίς να περιδιαβαίνει παραδίπλα.

Όταν δίνεται μια μάχη, αλίμονο αν οι μισοί είναι παρόντες απλά για να μετρούν τις απώλειες, τα τραύματα και για να επισημαίνουν τη δύναμη του εχθρού. Όταν χάνεται μια μάχη, με μικρές ή μεγάλες απώλειες χρειάζεται περίσκεψη και τόλμη, συντροφικότητα και αλληλεγγύη, όχι πανικός και μετά χριστόν προφητείες.

Για όποιον έχει συναίσθηση πόσο δύσκολη είναι η σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας, η επιλογή είναι τούτη: ενότητα, αλληλεγγύη, αγώνας. Έχουμε πολύ δρόμο να βαδίσουμε και πολύ συζήτηση να κάνουμε που πρέπει να γίνει σωστά διαβάστε και εδώ: **Πρώτα σχόλια για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών από το γραφείο τύπου του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση**

1. Οι ευρωεκλογές και ο 2ος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών αποτυπώνουν την ανερχόμενη λαϊκή διάθεση για καταδίκη της συγκυβέρνησης, της πολιτικής των μνημονίων, της χωρίς τέλος επίθεσης στα λαϊκά-εργατικά δικαιώματα. Το εκλογικό αποτέλεσμα με την πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές σε συνδυασμό με την κατάκτηση της περιφέρειας Αττικής και τη σημαντική πτώση της ΝΔ και ιδιαίτερα του μεταμφιεσμένου σε «ΕΛΙΑ» ΠΑΣΟΚ, δεν νομιμοποιεί τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και την πολιτική εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου, των τοκογλόφων δανειστών και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, του ΔΝΤ και της ΕΕ. Δεν νομιμοποιεί την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία.

2. Από αύριο κιόλας οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι αναγκαίο με την ανασυγκρότηση του κινήματος να αναπτύξουν σε ανώτερο επίπεδο τους αγώνες για να αποτρέψουν την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων που είναι σε εξέλιξη και κάθε νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο, να αποσταθεροποιήσουν ακόμα περισσότερο και να ανατρέψουν την κυβέρνηση μειοψηφίας και την πολιτική του μαύρου μετώπου ΕΕ-ΔΝΤ.

3. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί ούτε πανηγυρισμούς, ούτε εφησυχασμό του λαού και της

μαχόμενης αριστεράς. Το μαύρο μέτωπο δεν θα πέσει με εκλογικούς και κοινοβουλευτικούς περίπατους όπως διατυμπανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύστημα και η κυρίαρχη πολιτική επιδιώκουν και δημιουργούν εφεδρείες του δεξιού, φιλοΕΕ μπλοκ από Ποτάμι και Γέφυρες, έως το ΛΑΟΣ και τους φασίστες της Χ.Α. Για να νικηθεί απαιτείται συνολικός αντιΕΕ-αντικαπιταλιστικός αγώνας, να αλλάξει η πολιτική και όχι μόνο ο διαχειριστής, που θα αποδέχεται την θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

4. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες την τριπλή εκλογική μάχη και κατέγραψε ένα σημαντικό και υπολογίσιμο πολιτικό ρεύμα που αναζητά μια εργατική διέξοδο σε αγωνιστική, αντιΕΕ, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Ωστόσο και παρά τον υπερδιπλασιασμό του ποσοστού της σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2009 και τις βουλευτικές του Ιούνη 2012, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι κάτω από τις δυνατότητες και τις προσδοκίες, γεγονός που οφείλεται στην αδύνατη ακόμα πολιτική συγκρότηση του αντικαπιταλιστικού ρεύματος και στο ότι είναι ευάλωτο στα εκβιαστικά εκλογικά διλήμματα. Για τα συμπεράσματα της εκλογικής μάχης θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα πιο ολοκληρωμένα με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο, το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

5. Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζει τους χιλιάδες αγωνιστές που στήριξαν και έδωσαν μαζί τη μάχη για την ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θα συνεχίσουν πιο μαχητικά την πάλη για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα και για την ανώτερη πολιτική ενοποίηση και συγκρότηση του αριστερού-αντικαπιταλιστικού ρεύματος, για ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής της αντεργατικής επιδρομής του κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεών τους.

**Πηγή: [aristeroblog.gr](http://aristeroblog.gr)**