



Στην ίδια ρότα της αντιλαϊκής πολιτικής

Μοναδική ελπίδα και προοπτική για τον λαό και την εργατική τάξη είναι η ανάπτυξη των αγώνων και η σύγκρουση με τις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές

Ο πολυδιαφημισμένος κυβερνητικός ανασχηματισμός της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποτελεί συνταγή του παρελθόντος και οι όποιες προσθήκες νέων προσώπων στο νέο κυβερνητικό σχήμα δεν πρόκειται να συνεισφέρουν το παραμικρό στα συσσωρευμένα και οξυμένα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων.

Η κεντρική κατεύθυνση και της νέας σύνθεσης κυβέρνησης είναι η συνέχιση της ίδιας αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής, αυτής που έχει οδηγήσει την χώρα και τον λαό μας στην ύφεση, την μαζική ανεργία, στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, στην συντριβή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, στην επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, στο στραπατσάρισμα των ΣΣΕ και γενικότερα των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.

Είναι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και του ευρωενωσιακού μονόδρομου.

Σχετικά με την **αλλαγή φρουράς στο Υπουργείο Ε.Ν**, η απομάκρυνση του **Π. Κουρουμπλή**, ο οποίος κατά την εκτίμηση της ΠΕΝΕΝ πρόσφερε **γη και ύδωρ στο εφοπλιστικό κεφάλαιο** και ταύτισε την πολιτική του παρουσία με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δεν πρόκειται κατά οποιοδήποτε τρόπο είτε να ανακόψει είτε να αλλάξει την έως τώρα ναυτιλιακή πολιτική.

Την ίδια κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική θα συνεχίσει και ο νέος Υπουργός Ε.Ν, θα πατήσει **στον ίδιο ντορό που πορεύτηκε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία**, θα συνδράμει και ο ίδιος στην πολιτική της διατήρησης, της εδραίωσης και διεύρυνσης του σημερινού αντιδραστικού - αντιλαϊκού πλαισίου που κατοχυρώνει **τα συμφέροντα, τα προνόμια, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου**.

Αυτή είναι η ουσία της αστικής πολιτικής στον χώρο της Ναυτιλίας και αυτό ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ασκεί την διακυβέρνηση, η δεξιά, η κεντροδεξιά, η σοσιαλδημοκρατία ή ο «**αριστερός**» ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά συνέπεια η **αλλαγή προσώπων** δεν σηματοδοτεί ούτε στο ελάχιστο **αλλαγή πλεύσης** της κυβέρνησης.

Για τον λόγο αυτό θα πέσει στο κενό ο όποιος αποπροσανατολισμός ή εξαπάτηση επιχειρεί η κυβέρνηση.

Μοναδική ελπίδα και προοπτική για τον λαό και την εργατική τάξη είναι η **ανάπτυξη των αγώνων** και η **σύγκρουση** με τις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πολιτική που θα υπηρετεί, θα εκφράζει και θα βάζει μπροστά τα λαϊκά εργατικά δικαιώματα και τις ανάγκες.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ