



Η εν ψυχρώ δολοφονία του **George Floyd** από αστυνομικές δυνάμεις στην Μινεάπολη των ΗΠΑ συνιστά ένα **ειδεχθές ρατσιστικό έγκλημα** που προστίθεται στην μακρά αλυσίδα της βαρβαρότητας όλων των αμερικανικών κυβερνήσεων οι οποίες αναπαράγουν τον **ρατσισμό, την ξενοφοβία, την καταπίεση και την καταστολή** στο εσωτερικό της χώρας.

Η πανδημία ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων ήταν και παραμένει πανταχού παρούσα στην μητρόπολη του καπιταλισμού.

Στο εξωτερικό αποτελούν την κυρίαρχη ιμπεριαλιστική δύναμη η οποία στο όνομα της προώθησης των γεωστρατηγικών και οικονομικών συμφερόντων της επεμβαίνει οικονομικά και στρατιωτικά και με τον τρόπο αυτό κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο, την ανεξαρτησία χωρών και λαών και η επεκτατική πολιτική της αποτελεί σήμερα τον υπ' αριθμό ένα κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια των λαών.

Ο ρατσισμός, η βία και η καταστολή αποτελούν το κυρίαρχο δόγμα της αντιδραστικής πολιτικής του Τραμπ στις ίδιες τις ΗΠΑ με εργαλείο υλοποίησης τους μηχανισμούς του κράτους.

Η υγειονομική πανδημία και οι πάνω από 100.000 νεκροί έφεραν στην επιφάνεια τις συνέπειες της ταξικής πολιτικής στην υγεία από την οποία είναι αποκλεισμένη η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων, είναι **οι αφροασιάτες, οι άνεργοι, οι άστεγοι και μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης.**

Η εικόνα του αμερικάνικου ονείρου θρυμματίζεται μπροστά στην ωμή πραγματικότητα και ο μύθος καταρρέει με πάταγο όχι μόνο για την Αμερικάνική κυβέρνηση αλλά και για τους πολλούς οπαδούς της ανά τον κόσμο μεταξύ των οποίων ήταν και είναι και οι ελληνικές κυβερνήσεις που στηρίζουν την πολιτική της.

Το μεγάλο και μαζικό εξεγερτικό λαϊκό ξέσπασμα σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες αποτελεί σαφή καταδίκη μιας ασκούμενης πολιτικής η οποία υπηρετεί τυφλά τα συμφέροντα μιας κάστας δισεκατομμυριούχων ενώ για τα εκατομμύρια του λαού επιφυλάσσει την **ανεργία, την ανασφάλεια, την φτώχεια, την εξαθλίωση, την βαρβαρότητα και την καταστολή.**

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ εκφράζει την ολόθερμη συμπαράστασή της στον λαό και στους εργαζόμενους που αγωνίζονται στο δρόμο για τα δικαιώματά τους.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ