



Στην Αθήνα – στις πρωταθλήτριες πόλεις του κόσμου όσον αφορά τη μικρότερη έκταση πρασίνου ανά κάτοικο, με μόλις 0,96 τετρ. μ., συντελείται ακόμη ένα έγκλημα απέναντι στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η απερχόμενη διοίκηση Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής, αρμόδια για έναν από τους ελάχιστους σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου που διαθέτει η Αθήνα, εγκρίνει τερατώδεις παρεμβάσεις στο αναψυκτήριο “Άλσος” (πρώην “Οικονομίδα”) προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του επιχειρηματία,

όπου το παραχώρησε για να το εκμεταλλευτεί επί 25 χρόνια!

Όπως καταγγέλλει η κίνηση πολιτών “ Επιμένουμε Πεδίον του Άρεως”, ο χώρος “Άλσος” αποκόβεται οριστικά από το Πάρκο με φράχτη ύψους 2,50 μ., παραχωρείται επί πλέον χώρος πρασίνου 400 τ.μ. για να αυξηθούν τα τραπεζοκαθίσματα από 2000 σε 2500, τιμεντώνονται 2.000 τ.μ., θεμελιώνεται μια σκηνή 250 τ.μ. και όλο αυτό το κατασκεύασμα θα σκεπάζεται από τέντα πάνω σε μεταλλικό σκελετό ύψους 14 μέτρων!

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Από το 2014 είναι στην επικαιρότητα το Πεδίον του Άρεως. Ειδικότερα, την περίοδο 2017 – 2018 υπήρξε καταιγισμός δημοσιευμάτων, με τρομολαγνικούς τίτλους ανάλογους των σημερινών για τα Εξάρχεια. Κύριο μότο: παραβατικότητα – ανομία μέχρι να υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελέα. Καμιά αναφορά στο πως αναπτύχθηκαν αυτά τα φαινόμενα και στο ποιοί έκαναν τα στραβά μάτια. Ταυτόχρονα, εξ απαλών ονύχων ο καταλογισμός ευθυνών στους αρμόδιους, τόσο της πρώην υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς όσο και της περιφέρειας Αττικής, για τη μακροχρόνια παντελή εγκατάλειψη και απαξίωση του Πάρκου, με συνειδητή υποχρηματοδότηση. Στόχος να γίνει αποδεκτό, από μια “κοινή γνώμη” μιντιακά διαμορφωμένη, το “αναγκαίο κακό” της παράδοσης σημαντικής λειτουργίας ενός ελεύθερου δημόσιου χώρου σε ιδιώτες για να “μπορέσει να έρθει η αναβάθμιση”.

Σήμερα, στο Πεδίον του Άρεως οι τοξικοεξαρτημένοι και το εμπόριο ναρκωτικών δεν υπάρχουν. Έχουν σπρωχτεί 2 τετράγωνα πιο κάτω, γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και αξιοποιούνται πάλι, με τις ίδιες τρομολαγνικές κραυγές για άλλους στόχους. Αυτό δεν εμποδίζει τη διοίκηση Δούρου στην περιφέρεια να κάνει επικοινωνιακούς περιπάτους στο Πάρκο, δηλώνοντας με έμφαση ότι «απομένουν πολλά να γίνουν, αλλά το Πεδίο του Άρεως παραδίδεται μετά από δεκαετίες ασφαλές σε όλους μας»! Αυτά τα πολλά που απομένουν είναι η μη συστηματική φροντίδα του πράσινου, η ανεπάρκεια του προσωπικού, η εγκαταλειμμένη υδάτινη διαδρομή, το φυτώριο και ο βοτανικός του κήπος. Αυτά που σίγουρα προωθούνται είναι έργα καταστροφής τμημάτων του Πάρκου για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Οι επίδοξοι σωτήρες της Αθήνας, υποψήφιοι δήμαρχοι που προέρχονται από τις γραμμές των αστικών κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κά, κρύβονται πίσω από την αρμοδιότητα της περιφέρειας για το χώρο. Είτε “ποιούν την νήσσαν” είτε ψελλίζουν γενικόλογες ανούσιες υποσχέσεις που δεν απαντούν στο κύριο: θα είναι το Πεδίον του Άρεως ένας ποιοτικός, ελεύθερος, δημόσιος χώρος, ανοιχτός σε όλους;

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα – Ανταρσία σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, Ε.Ε., είναι και θα είναι μαζί με το κίνημα, που στην προμετωπίδα των στόχων και των αγώνων του βρίσκεται η εναντίωση σε κάθε είδους εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του Πάρκου, χωρίς εκπτώσεις.

Για να προστατευθεί όχι αυτό που μας αφήνουν, αλλά και τα 277 στρ της έκτασής του. Γιατί αξίζει στις ανάγκες μας, γιατί μας ανήκουν.