



ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΡΟΠΗ με την ουσιαστική συμφωνία της ΕΑΕΚ στηρίζουν την κυβέρνηση και τον Βορίδη στην επιβολή της αξιολόγησης στο δημόσιο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΚΙΝΗΣΕΙΣ -ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη έκρηξη οργής απέναντι στο τραγικό δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη και ενώ ο κόσμος βγήκε με πρωτόγνωρο τρόπο στο δρόμο η ΑΔΕΔΥ και το σύνολο σχεδόν των συνδικαλιστικών δυνάμεων επιδιώκει να κλείσει αυτό τον αγώνα χωρίς να δώσει καμία απολύτως συνέχεια.

Στην ίδια κατεύθυνση της διατεταγμένης υπηρεσίας στήριξης της κυβέρνησης και της πολιτικής της ΕΕ και του κεφαλαίου που στήριξαν και στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) και η ακροδεξιά κινείται η ΑΔΕΔΥ και στο ζήτημα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Φαίνεται έχουν αναλάβει το ρόλο να κλείσουν όλα τα μέτωπα και να πνίξουν τις αντιδράσεις και τους αγώνες των εργαζόμενων.

Η αξιολόγηση είναι βασικό εργαλείο προώθησης της πολιτικής της αποδόμησης απαξίωσης του δημοσίου, των δομών του, προώθησης της επιχειρηματικής λειτουργίας και της μετατροπής του σε πεδίο εξυπηρέτησης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων με το πρόταγμα του κέρδους σε βάρος των κοινωνικών αναγκών. Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση μαίνεται εδώ και πολλά χρόνια καθώς όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις που προσπάθησαν ΔΕΝ κατάφεραν να την περάσουν εξαιτίας της μεγάλης αντίστασης των εργαζόμενων. Ο νέος νόμος Βορίδη δεν κατάφερε να ξεγελάσει τους εργαζόμενους που με την συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή την οποία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ κάτω από την πίεση των ιδίων, θα σηματοδοτούσαν μια νέα ήττα της κυβέρνησης. Για αυτό ο Βορίδης άφησε τις δημόσιες σχέσεις και πέρασε στη επίθεση με την άμεση καταφυγή στο νόμο Χατζηδάκη και τα δικαστήρια προκειμένου να βγάλει την Α-Α παράνομη με fasttrack διαδικασίες. Σ αυτή τη δύσκολη για την κυβέρνηση στιγμή έρχεται η ΑΔΕΔΥ να προσφέρει Χείρα βοήθειας στην κυβέρνηση από την πλειοψηφία της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με την παραπομπή στις «ελληνικές καλένδες» της επαναπροκήρυξης της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση και την ταυτόχρονη «παραίνεση» προς ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία για κήρυξη της απεργίας από την πλευρά τους.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει κεντρικό πολιτικό της αφήγημα την ευθύνη των συνδικάτων για το έγκλημα στα Τέμπη λόγω της άρνησης συμμετοχής τους στην αξιολόγηση, την ώρα που στην εκπαίδευση δίνεται ηρωική μάχη να μην περάσει η αξιολόγηση στους νεοδιόριστους, την ίδια ώρα που χρειάζεται -όσο ποτέ άλλη φορά- να απαντηθεί η μέσα σε λίγες ώρες από την προσφυγή απόφαση για παράνομη απεργία-αποχή στο Δημόσιο, η πλειοψηφία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) αρνείται την άμεση επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής. Ακόμα και η έκκληση για προκήρυξη από τις ομοσπονδίες και τα σωματεία δεν παίρνει καμία συγκεκριμένη μορφή με κάποια απόφαση που να επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Βορίδη, να τεκμηριώνει που στοχεύει η αξιολόγηση στο δημόσιο, να στηρίζει νομικά και να καλεί με δεσμευτικό τρόπο ως ένα σχέδιο αντιμετώπισης του αυταρχισμού και της νέας κήρυξης της Α-Α ως παράνομη.

Όσον αφορά στην Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση (ΣΥΡΙΖΑ), ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτήν την απόφαση, αφού η μοναδική της διαφοροποίηση έγκειται στην εκ νέου έκδοση ανακοίνωσης για πολιτική αντιπαράθεση με την αξιολόγηση της παρούσας κυβέρνησης.

Η ΔΑΣ, παρότι αρχικά πρότεινε «επαναπροκήρυξη τώρα», στη συνέχεια μετέτρεψε την επαναπροκήρυξη σε «απόφαση τώρα μεν, αλλά χρήση της απόφασης όταν χρειαστεί».

Οι Παρεμβάσεις, όπως και η ΕΑΣ, προτείναμε «επαναπροκήρυξη τώρα» της απεργίας-αποχής από την ΑΔΕΔΥ για τους παρακάτω λόγους:

1. Η ΑΔΕΔΥ πρέπει τώρα να σηκώσει πολιτικά το γάντι που έριξε η κυβέρνηση αποδίδοντας τις ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών στα συνδικάτα για την άρνηση συμμετοχής στην αξιολόγηση - να απαντήσει δηλαδή δυναμικά και να δηλώσει πως για το έγκλημα, εκτός των κερδών και των ιδιωτικοποιήσεων, φταίει και «η αξιολόγησή τους». Υπόλογες είναι η κυβέρνηση και οι πολιτικές που αφήνουν τις δημόσιες υπηρεσίες γυμνές από εργαζόμενους, υλικοτεχνική υποδομή, σχέδιο κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και όχι οι εργαζόμενοι/ες στις υπηρεσίες του δημοσίου που πρέπει να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και πόρους, μέσα σε ένα χάος πολιτικής αυθαιρεσίας, καλούμενοι να «αναπτύξουν δεξιότητες» και να πιάσουν «στόχους»! Η αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, οι αναθέσεις σε ιδιώτες, η μείωση των κοινωνικών παροχών αποτελούν βασικά στοιχεία που διαπερνούν το σύνολο των στόχων που επιβάλλονται προς εφαρμογή από την αξιολόγηση Βορίδη. Το τραγικό γεγονός στα Τέμπη που οδήγησε στο θάνατο δεκάδες νέα παιδιά είναι παράδειγμα “επιτυχούς” εφαρμογής του στόχου “μείωση του κόστους”. Ο στόχος επιτεύχθηκε, η κοινωνία το πληρώνει με τις ζωές δεκάδων ανθρώπων.

2. Επιβάλλεται να αναδείξει την αντίθεσή της -και στην πράξη- στον «νομό Χατζηδάκη», βάσει του οποίου βγήκε παράνομη η απεργία-αποχή. Άλλωστε η απόφαση του Γενικού συμβουλίου της ΑΔΕΕΔΥ τη δεσμεύει να παρακάμψει το ν.Χατζηδάκη στην πράξη και να ακυρώσει την απαγόρευση των απεργιών. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν θέλει πολιτικά να το κάνει έχει τους τρόπους γι αυτό. Άλλωστε πρόσφατη είναι η εμπειρία της ΔΟΕ η οποία επαναπροκήρυξε την Α-Α από τους μέντορες η οποία συνεχίζεται κανονικά.

3. Πρέπει άμεσα να καλυφθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, λόγω της λήξης της προθεσμίας της στοχοθεσίας στις 30/3/2023 και του ενδεχόμενου ορισμένες ομοσπονδίες είτε να μην προλάβουν να κηρύξουν απεργία-αποχή είτε να μην καταλήξουν σε θετική απόφαση.

4. Ο νόμος Βορίδη, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση των υπαλλήλων του δημοσίου ως μέσο για την εφαρμογή του δόγματος της ατομικής ευθύνης, του ανταγωνισμού-κανιβαλισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους, της εντατικοποίησης της εργασίας και του εκφοβισμού-υποταγής των εργαζομένων στις αντεργατικές-αντιλαϊκές κρατικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Σε δημόσιες υπηρεσίες διαλυμένες από τις χρόνιες πολιτικές Κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 13 χρόνια μνημονίων και δημοσιονομικής επιτήρησης, υποχρηματοδότησης, απαγόρευσης προσλήψεων και ομηρίας δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων, ιδιωτικοποιήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), όπου κουμάντο κάνουν οι εργολάβοι και το κράτος παίζει το ρόλο του «ντίλερ» των ιδιωτικών συμφερόντων, στοχοποιείται ακόμη μια φορά ο τελευταίος τροχός της αμάξης, οι εργαζόμενοι. Ο νόμος επιβάλλεται να βρει απέναντί του μαζικά και μαχητικά το σύνολο των εργαζόμενων στο δημόσιο από τώρα!

Δυστυχώς, όμως, αντί των αυτονόητων, τόσο στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής όσο και στη σύσκεψη των ομοσπονδιών, ακούσαμε από τις ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ πως «η αξιολόγηση είναι αποδεκτή από την κοινωνία» και «έχει τη συναίνεση της πλειονότητας των δημοσίων υπαλλήλων», οπότε αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι η ΑΔΕΔΥ να αναδείξει μια πρόταση για «καλή αξιολόγηση».

Μάλιστα, σε αυτήν την κρίσιμη απ' όλες τις απόψεις στιγμή, η ΑΔΕΔΥ περιορίζεται σε «παραινέσεις» προς τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία προκειμένου να κηρύξουν την απεργία-αποχή, ενώ θα έπρεπε να ζητήσει τις άμεσες ενέργειές τους και να διαβεβαιώσει για τον ενισχυτικό και βοηθητικό της ρόλο στη διαδικασία. Το πιο τραγελαφικό δε όλων κατά τη συζήτηση με τις ομοσπονδίες ήταν ο

ισχυρισμός από τις ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ ότι η πρόσκληση αφορούσε ουσιαστικά την ανακοίνωση της απόφασης της πλειοψηφίας της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και όχι τη συζήτηση επ' αυτής που θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη αλλαγή της, καθώς επίσης ότι, παρότι εκφράστηκε γενικευμένη δυσαρέσκεια και επιθυμία να επαναπροκηρυχθεί η απεργία-αποχή από την ΑΔΕΔΥ, «οι παρατάξεις έχουν συγκεκριμένες δυνάμεις και κατατεθειμένες προτάσεις εντός της Ε.Ε., με αποτέλεσμα η απόφαση μη επαναπροκήρυξης πιθανότατα να μείνει ως έχει».

Ο διεκπεραιωτικός χαρακτήρας που είχε για την πλειοψηφία της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ η εν λόγω συνάντηση ήταν ηλίου φαεινότερος.

Είναι φανερό ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο για την πλήρη ταύτιση των συνδικαλιστικών παρατάξεων (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ, ΣΥΝΔΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και ΕΑΕΚ) με την πολιτική των πολιτικών κομμάτων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησαν να περάσουν την αξιολόγηση, θέλουν να προχωρήσει και θέλουν να ξεμπερδεύουν με τις αντιδράσεις των εργαζόμενων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η Εκτελεστική Επιτροπή να συνεδριάσει ΑΜΕΣΑ, όπως άλλωστε ζητήσαμε και με έγγραφη πρόταση των εκπροσώπων μας, και να αποφασίσει απεργία-αποχή για όλο το Δημόσιο.

Όποια άλλη επιλογή δεν είναι τίποτα λιγότερο από χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση προκειμένου να περάσει την αξιολόγηση και ταυτόχρονα τροφή στην προπαγάνδα του Υπουργείου Παιδείας ότι «η αντίσταση των εργαζομένων στην αξιολόγηση υποχωρεί και ότι η αξιολόγηση περπατάει κανονικά» ενώ η αλήθεια είναι πως στην εκπαίδευση, η ηρωική αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη την έχει μπλοκάρει συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση καλούμε τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία να προκηρύξουν άμεσα την ΑΑ από την αξιολόγηση και να οργανώσουν τον αγώνα με ενημερώσεις και συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς. Καλούμε τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να απαιτήσουν την προκήρυξη απεργίας αποχής και να οργανώσουν τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση και για τα δημόσια αγαθά και για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο δημόσιο τίποτα δεν έχουν να κερδίσουν από την υλοποίηση ενός νόμου που τους αντιμετωπίζει σαν νούμερα και αντικείμενα προς υλοποίηση μετρήσιμων στόχων έξω από τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και της κοινωνίας. Αντίθετα φορτώνει την ήδη επιβαρυσμένη από την υποστελέχωση δουλειά τους με ένα διαρκές γραφειοκρατικό πρόγραμμα, στερώντας πολύτιμο χρόνο από ουσιαστικότερα πράγματα και καλλιεργώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα για το κυνήγι του μπόνους.

Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση Βορίδη στα χέρια όλων των δημοσίων υπαλλήλων!

- **ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΟΡΙΔΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**
- **ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**
- **ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ**
- **ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΝΟΥΣ**
- **ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ**