

ΠΑΝΤΙΓΙΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη σύσκεψη του σχήματος μας που έγινε στις 19 Νοέμβρη 15 στο Σωματείο κατέληξε στην σύνθεση του παρακάτω κειμένου ως βάση συνεργασίας τόσο για τη μάχη των εκλογών του Σωματείου, όσο και ως πλαίσιο δράσης και διεκδικήσεων:

Η εφαρμοζόμενη πολιτική του Κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕSM όπως αυτή επικαιροποιήθηκε από την πρώτη φορά «αριστερή» κυβέρνηση και την οικουμενικότητα του 3ου μνημονίου, έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι δε σκοπεύει να αφήσει τίποτα όρθιο από ότι έχει απομείνει ή θεωρούνταν κοινωνικό κράτος ή δημοκρατική ελευθερία. Η Υγεία, η Παιδεία, η Πρόνοια, η Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και τα Λαϊκά Εργατικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και Ελευθερίες έχουν μπει στον ολετήρα της αυταρχικής διακυβέρνησης και διαλύονται με γοργούς ρυθμούς. Απάντηση από το κίνημα δεν έχουν λάβει, αν και η αποχή από τις πρόσφατες εκλογές απέδειξε ότι δεν υπάρχει η λαϊκή συναίνεση για την πολιτική τους, παρόλα αυτά εκείνοι συνεχίζουν ακάθεκτοι την πολιτική της διάλυσης, του ξεπουλήματος και της καταστροφής του τόπου, οδηγώντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην ανέχεια και τον αφανισμό.

Ως εργαζόμενοι έχουμε φτάσει πέρα από το σημείο της ανοχής και της αντοχής. Το τι σημαίνει αυτή η πολιτική το βιώνουμε πλέον σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Στο κρύο σπίτι μας, στο ντουλάπι της κουζίνας, στο σαράβαλο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στις ελλείψεις και στις καθημερινές δυσκολίες. Η επέλαση της καπιταλιστικής απληστίας και της βαρβαρότητας είναι ορατή και στον περιβάλλοντα χώρο, πληθαίνουν οι εικόνες εξαθλίωσης, οι ελλείψεις, η δυστυχία. Η πρόσβαση στα αναγκαία για τη ζωή αγαθά είναι πλέον απαγορευτική για τους πολλούς καθώς έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα και πλούτο για τους λίγους.

Τώρα χρειάζεται να δώσουμε τη δική μας απάντηση, να οργανώσουμε τους δικούς μας αγώνες, να διαδραματίσουμε τον ιστορικό μας ρόλο στην υπεράσπιση της τάξης μας και άλλος δρόμος δεν υπάρχει εκτός από τον διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ Μέσα από συνεχείς μαχητικούς συλλογικούς αγώνες, ενάντια σε αυτούς που μας θέλουν φθηνούς, ευέλικτους, υποταγμένους και αναλώσιμους εργαζόμενους. Να μην επιτρέψουμε μέσα από τα συντρίμια των δικών μας δικαιωμάτων και της ζωής μας να αναδύεται η κερδοφορία τους. Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην όποια αξιολόγηση, ενάντια στον εκφοβισμό της πειθαρχικής δίωξης, της διαθεσιμότητας και της απόλυσης που μας εξουθενώνουν ως εργαζόμενους του νοσοκομείου.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της κατάρρευσης κάθε ψευδαίσθησης περί δημόσιου δωρεάν κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας. Το κλείσιμο κλινικών και τμημάτων, οι δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, φάρμακα, υλικά, δυσχεραίνουν την λειτουργία του νοσοκομείου και την εκτέλεση των καθημερινών μας καθηκόντων. Στερούν πολύτιμες

υπηρεσίες υγείας από εκατομμύρια άνεργους, συνταξιούχους και ανασφάλιστους που αδυνατούν πλέον να πληρώσουν για γιατρό, φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια. Να καταργηθεί ο νόμος για την ΕΣΑΝ Α.Ε. που η εφαρμογή του θα αποτελέσει την ταφόπλακα των δημόσιων νοσοκομείων. Να προσληφθούν εργαζόμενοι στην υγεία σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού και όχι με το σταγονόμετρο της ΕΕ και των δανειστών. Να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεων υγειονομικών στο ΕΣΥ με άμεση προκήρυξη θέσεων από τον ΑΣΕΠ και πέρασμα στο δημόσιο όλων των εργαζόμενων σε Υγεία – Πρόνοια.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Για να μη γίνουμε οι σκλάβοι του 21ου αιώνα, να παλέψουμε για τη διατήρηση της 8ωρης, 5νθήμερης μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους. Ενάντια στο διαχωρισμό των εργαζομένων σε χαμηλών και υψηλών προσόντων, στη μισθολογική απαξίωση της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας. Ενάντια στα νέα εξοντωτικά ωράρια. Ενάντια σε κάθε μορφής προσωρινή, ρουσφετολογική εργασιακή ομηρία, να μην μείνει κανένας υγειονομικός όμηρος αυτών των άθλιων συμβάσεων στα 5μηνια, ΚΕΕΛΠΝΟ, μπλοκάκια, επικουρικούς κλπ.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ενάντια στις νέες αυξήσεις των ορίων ηλικίας, στην ίδρυση επαγγελματικών ταμείων, στη διά βίου εργασία. Ξεσηκωμός ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα που ετοιμάζουν κυβέρνηση – τρόικα και οι “επιτροπές σοφών – σφαγίων του λαού”, εκπροσώπων των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρειών.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Τώρα που δεν έχουμε ανοιχτή δικτατορία, αλλά ανάπηρη δημοκρατία, δεν είναι μόνο το ψωμί που λείπει απ’ το τραπέζι, είναι που βάλλεται η ελευθερία της σκέψης. Είναι που θρυμματίζονται οι δημοκρατικές ελευθερίες με πρωτεύουσες τις συνδικαλιστικές και τις πολιτικές με έναν ανηλεή πόλεμο που καταλήγει σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Είναι που όλα τα παραπάνω επιβάλλονται με τη βία και την κρατική καταστολή ή με τη δράση των ακροδεξιών, ναζιστικών και φασιστικών οργανώσεων όπως η Χ.Α. κλπ.

Σας καλούμε να σκεφτείτε τους αγώνες που δόθηκαν και τους αγώνες που μας περιμένουν, το ήθος, τη συνέπεια και τη σταθερότητα με την οποία αγωνίστηκαν, την πίστη στα ιδανικά και τις αξίες που πρεσβεύουν οι εκπρόσωποι του ψηφοδέλτιού μας.

Σας καλούμε να εκτιμήσετε πως αυτά που είχαμε να πούμε, προτιμήσαμε να τα κάνουμε πράξη συμμετέχοντας σε κάθε αλληλέγγυα δράση ή πρωτοβουλία, σε κάθε μάχη μικρή και μεγάλη που δόθηκε από κάθε μετερίζι που σταθήκαμε για να παλέψουμε.

Σας καλούμε να αποφασίσετε μετά από σοβαρή σκέψη, κρίνοντας με τα δικά σας κριτήρια και σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συμφέροντα τα δικά μας και όχι του κάθε επαγγελματία συνδικαλιστή ή κομματικού μηχανισμού.

Σας καλούμε να στηρίξετε, να ψηφίσετε και να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο της **ΠΑΝΤΙΓΙΕΡΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ**

Φιλοδοξούμε, ελπίζουμε και παλεύουμε στις εκλογές του Σωματείου να αποτυπωθεί μια ξεκάθαρη πλειοψηφία στο Δ.Σ. σε αντικαπιταλιστική, ταξική, ενωτική γραμμή ώστε να μπορέσουμε:

- Να αλλάξουμε τα πράγματα στο Νοσοκομείο, στην κοινωνία στη χώρα μας.
- Να παλέψουμε ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό που επιβάλλεται
- Να ξαναδώσουμε ουσία και περιεχόμενο σε αξίες όπως η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η συναδελφικότητα, η ελπίδα.
- Να αυτοοργανωθούμε για να αντέξουμε στους δύσκολους καιρούς που έρχονται.

“Ο Άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση” έγραφε ο Andre Breton πριν από 100 χρόνια. Ο Άνθρωπος είναι και η δική μας προτεραιότητα και έγνοια. Να νικήσει η ζωή, να γίνουμε ανθρώπινοι, να αλλάξουμε το επίπεδο συνείδησής μας, να νικήσουμε το φόβο, την αδιαφορία και την αδράνεια.