



Η **Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών** καλεί σε:

Πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση την Πέμπτη στις 4/3 12:00, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για όλους τους λόγους.

Με ένα συνολικό πολιτικό περιεχόμενο που στοχοποιεί όχι μόνο την Κυβέρνηση αλλά και την ίδια της τη πολιτική, ως την πλέον εγκληματική.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

-Για την δικαίωση όλων των θυμάτων των κακοποιητικών και παραβιαστικών συμπεριφορών.

-Για όλες τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα που κακοποιούνται καθημερινά.

-Για την εξυγίανση του καλλιτεχνικού χώρου από οποιονδήποτε εκμεταλλεύεται τη θέση του και το όνομα της τέχνης για να ικανοποιήσει τις σαδιστικές και σεξουαλικές του ορέξεις.

-Γιατί είμαστε ενάντια στην πατριαρχία, που σε συνδυασμό με το καπιταλιστικό σύστημα, παράγουν και αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες, τους έμφυλους διαχωρισμούς και την κουλτούρα του βιασμού.

-Γιατί θέλουμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή μας διαβίωση και την κατοχύρωση όλων των εργατικών και δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Ενάντια στην φτωχοποίηση, την ανασφάλεια και την ανεργία του κλάδου.

-Γιατί στο πρόσωπο του Λιγνάδη αποτυπώνεται το όραμα τους για τον πολιτισμό. Κι είναι αυτό του παιδεραστή που ασελγεί πάνω στα σώματα ανήλικων παιδιών.

-Γιατί επιδιώκουν ο Πολιτισμός και η Παιδεία, να αποτελέσουν πεδία παραγωγής και αναπαραγωγής του φόβου, της υποταγής, της ανοχής, της λογοκρισίας, του συντηρητισμού. Του αποκλεισμού οποιασδήποτε ριζοσπαστικής έμπνευσης, σκέψης, φαντασίωσης του διαφορετικού, του παρεκκλίνοντος, του ανοίκειου.

-Γιατί η κυβέρνηση ασκεί πολιτική πιστεύοντας ότι είναι άτρωτη και η αλαζονική της στάση είναι υβριστική.

-Γιατί η επίθεση που δεχόμαστε είναι ολοκληρωτική σε κάθε επίπεδο. Επίθεση στα βασικά μας δικαιώματα μας και στις ελευθερίες μας.

-Γιατί η δημοκρατία τους είναι συνώνυμη με το καθεστώς των απαγορεύσεων και την αστυνομοκρατία. Και καταπνίγει κάθε επιθυμία, κάθε ελπίδα, κάθε χειραφετητική τάση.

-Γιατί σκοπός τους είναι να εγγράψουν τον φόβο στη σάρκα και στο ασυνείδητό μας.

-Γιατί οι νεκροί για αυτούς αποτελούν έναν ακόμα αριθμό στην καθημερινή επισκόπηση.

-Γιατί η πανδημία απογύμνωσε τη δολοφονική τους τάση απέναντι σε ό,τι επαναστατεί.

-Γιατί ο δημόσιος πλούτος παζαρεύεται στις διεθνείς αγορές.

-Γιατί δεν έχει παρθεί ούτε ένα ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο προστασίας της κοινωνίας.

-Γιατί η ανθρώπινη ζωή χαρακτηρίζεται ως παράνομη και στοιβάζεται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

-Γιατί ο εθνικισμός που προωθείται οραματίζεται επεκτατικούς πολέμους. Και διαμορφώνει εθνική συνείδηση πάνω στο μίσος για τον Άλλον.

-Γιατί απαγορεύεται η συνάθροιση, η κοινωνικοποίηση, το παιχνίδι, ο έρωτας, η επιθυμία. Αλλά επιτρέπεται η παιδεραστία, οι βιασμοί, οι άντρες παλιάς κοπής, η καταστολή, η κρατική βία.

-Γιατί μόνο η πολιτική αυτή και οι εκφραστές της, έχουν την ευθύνη για τα ποσοστά θανάτου από τον κορονοϊό.

-Γιατί το αίμα του Κουφοντίνα θα λερώσει όλες και όλους μας.

Καταδίκη των παιδεραστών και των παιδόφιλων

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Για την Σοφία και όλα τα θύματα.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Για τις μετανάστριες και τους μετανάστες.

Για τους τις καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες.

Για τα παιδιά.

Για τα ανάπηρα αδέρφια μας που βιώνουν τον αποκλεισμό σε κάθε έκφανση της ζωής τους.

Για τα πιο ταξικά κομμάτια που χτυπιούνται σε όλα τα επίπεδα.

Για ένα πολιτισμό απελευθερωτικό, καθολικά προσβάσιμο!

Για ένα μέλλον που θα αναπνέουμε ελεύθερες/οι!

Για την καθολική ελευθερία και την ανθρώπινη χειραφέτηση!

Γιατί οφείλουμε να αντισταθούμε καθολικά

