



Βασίλης Κοντογιαννόπουλος: «Η ANΤΑΡΣΥΑ έχει επιτύχει σημαντική διείσδυση στα σχολεία!»

Ο υπουργός Παιδείας που ήθελε να επαναφέρει τις... ποδιές στα σχολεία, που ευθύνεται πολιτικά -αυτός και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη του πρεσβύτερου- για τη δολοφονία του αγωνιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα τον Γενάρη του 1991, που επί θητείας του ξέσπασε το πιο μαζικό κύμα μαθητικών και φοιτητικών καταλήψεων της μεταπολίτευσης που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τόλμησε να βγει να μιλήσει δημοσίως τριάντα χρόνια μετά για τις σημερινές μαθητικές καταλήψεις.

Καλεσμένος στο «φιλόξενο» Real FM του Ν. Χατζηνικολάου, ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, που παραιτήθηκε κακήν κακώς μετά την σφοδρή αντίσταση του νεολαιίστικου κινήματος εκείνης της περιόδου, βγήκε στον αέρα να πει τον... πόνο του!

«Είμαι ο υπουργός με το δυσμενές προνόμιο πρώτος να βρεθώ αντιμέτωπος με το φαινόμενο των μαθητικών καταλήψεων», είπε ενώ ισχυρίστηκε πως «είμαστε η μοναδική χώρα που ανθεί αυτό το "φρούτο"» και ότι οι καταλήψεις είναι «όνειδος για μια δημοκρατική πολιτεία»!

Ιδού ποια άλλα νεοφιλελεύθερα «δόγματα» αναμάσησε:

«Οι καταλήψεις υπηρετούν αποκλειστικά κομματικές σκοπιμότητες και συντεχνιακά συμφέροντα», ότι «δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα, αλλά κομματικές νεολαίες» και αναρωτήθηκε αρνούμενος οποιονδήποτε διάλογο με το κίνημα της νεολαίας: «Με ποιους θα γίνει διάλογος, με τις νεολαίες των κομμάτων;». Ακόμα και το... συντονιστικό των καταλήψεων έπιασε στο στόμα του χαρακτηρίζοντάς το «διαβόητο»(!) και ότι τα μέλη του... «διορίζονται από το κόμμα». Ποιος φταίει για όλα αυτά τα... φοβερά και τρομερά;

Ο Β. Κοντογιαννόπουλος ισχυρίστηκε αρχικά πως «εφευρέτης και κάτοχος του Know how των καταλήψεων είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ», αλλά... ανακάλυψε πως «σημαντικό ρόλο παίζει τα τελευταία χρόνια και η ANΤΑΡΣΥΑ και η εξωκοινοβουλευτική Αριστερά που έχει επιτύχει σημαντική διείσδυση στα σχολεία»!

Φυσικά δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει τα αιτήματα των μαθητών λέγοντας πως το «όχι στην αγορά των

Ραφάλ είναι καθαρά κομματικό σύνθημα».

Η αλήθεια είναι ότι από ένα τέτοιο «ρετάλι» του αστικού πολιτικού προσωπικού, και χαμαιλέοντα – το 2000 μεταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ, εκλέχτηκε βουλευτής και θήτευσε ως υφυπουργός Υγείας επί Σημίτη- δεν θα περίμενε τίποτα διαφορετικό. Αλλά να μην ξεχνά ότι η ιστορία που γράφεται με αγώνες και ανυπακοή, τον έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Τα ίδια παπαγαλίζει κάθε φορά όταν η νεολαία βγάζει τη γλώσσα της στο σύστημα και αντιστέκεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αγώνα.

Την μοίρα του θα έχει και η σημερινή υπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «νεότερου» από τους ανυποχώρητους και νικηφόρους αγώνες του παρόντος και του μέλλοντος!

Ακούστε το ηχητικό https://media.real.gr/filesystem/Multimedia/mp3/k_id43192.mp3

Πηγή: prin.gr