



Το σπουδαίο τούρκικο τραγούδι «**Ο Τσακιτζής**», αγαπημένο κι απ' τις δυο πλευρές του Αιγαίου, ερμηνεύει στο βίντεο που ακολουθεί η λαϊκή τραγουδίστρια - αγρότισσα **Παναγιώτα Μιχαλέλλη**, υποψήφια με την **ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ** στο ψηφοδέλτιο της Λέσβου.

Οι στίχοι του έχουν πάρα πολλές παραλλαγές, μία από τις οποίες, στα ελληνικά, είναι και η παρακάτω:

Μες της Σμύρνης τα βουνά  
και τα κρύα τα νερά  
μες της Σμύρνης τα βουνά  
σαν λιοντάρι τριγυρνά.  
-Με λεν εμένα Τσακιτζή  
-Γειά σου, παληκάρι μου,  
λεοντάρι στην καρδιά



Καθεμιά του ντουφεκιά  
είναι και παρηγοριά.  
Καθεμιά του ντουφεκιά  
είναι και παληκαριά.  
-Με λεν εμένα Τσακιτζή  
-Γειά σου παληκάρι μου,  
λεοντάρι στην καρδιά

Τη θρησκεία δεν κοιτά  
Τούρκα αν είσαι για Ρωμιά  
-Με λεν εμένα Τσακιτζή  
Τάμα τό'χει στο θεό  
να παντρεύει ορφανά.

Τσακιτζή, παληκαρά,  
πέρασε κι απ' τα Βουρλά,  
πέρασε κι από τη Σμύρνη,  
γιαρ φιντανμποϊλού,  
να παντρέψεις ορφανά.

Τσακιτζή, κατέβα πια

απ' της Ασίας τα βουνά,  
πήγαινε και στ' Οδεμήσι,  
γιαρ φιντάν μποϊλού,  
να παντρέψεις ορφανά

Δεν είν' αυγή να σηκωθώ  
και να μη συλλογιστώ,  
Τσακιτζή μου, να μην κλάψω  
γιαρ φιντάν μποϊλού  
τον άδικο σου το χαμό.

Περισσότερα για το σπουδαίο αυτό τραγούδι και την ιστορία του μπορείτε να διαβάσετε εδώ:  
[sgiakalis.blogspot.gr](http://sgiakalis.blogspot.gr)

Εμείς βρήκαμε το ωραίο αυτό βίντεο στο -πάντα ενημερωμένο και ευαίσθητο με το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι- **ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ**, στην ανάρτηση που παραθέτουμε:

---

### **Απ' το χωράφι, στο λαϊκό πάλκο και στους ταξικούς αγώνες**

Του **Γ. Γ.**

Δεν μπορεί παρά να παραθέσουμε το βίντεο που μας έστειλε φίλος στο facebook. Κι αυτό όχι μόνο γιατί λατρεύουμε το ρεμπέτικο τραγούδι αλλά γιατί τέτοια εκφραστικότητα και πηγαία αυθεντικότητα στην εκτέλεση των τραγουδιών που ακούμε μόνο από μια γυναίκα που συνδυάζει τον αγώνα της για βιοπορισμό στην ελληνική επαρχία, με την πάλη της να ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα και να υπάρξουν αισιόδοξες προοπτικές για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.

Αναφερόμαστε στην Παναγιώτα Μιχαλέλη, από τον Μεσότοπο της Λέσβου, μια αγρότισσα και παράλληλα γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια, που αυτή την στιγμή στελεχώνει το ψηφοδέλτιο της ANΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ στη Λέσβο.

[tsak-giorgis.blogspot.gr](http://tsak-giorgis.blogspot.gr)