



Το Ποτάμι υιοθετεί την πιο επικίνδυνη θέση, που μέχρι τώρα δεν τόλμησαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, να ξεστομίσουν.. Οι Φαντάροι μας, λένε οι Ποταμίσιοι, να συμμετέχουν σε “ειρηνευτικές” αποστολές του ΟΗΕ, σαν αυτές της Σομαλίας, και σε άλλες χώρες, όπου οι δυτικοί έκαναν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε ξένες χώρες, πνίγοντας στο αίμα λαούς και λαούς.

Και οι τελευταίες μάσκες έπεσαν. Το ΠΟΤΑΜΙ, αυτό το πραγματικό ΠΛΟΚΑΜΙ της Διαπλοκής, το κόμμα φερέφωνο των Μεγάλων Καναλιών και των εργολάβων-εφοπλιστών-τραπεζιτών έβγαλε επιτέλους θέσεις, αφού πρώτα άφησε να περάσουν οι εκλογές.

Γιατί διαφορετικά ο κάφρος του νεοφιλελευθερισμού Θεοδωράκης δε θα έβρισκε ούτε την ψήφο των εκδοτών που έστησαν αυτή την αντιδραστική γκρούπα που λέει και ξελέει, αλλά ποτέ δεν επικρίνει την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, τα Μνημόνια και τις τράπεζες.

Αφού λοιπόν το ΠΟΤΑΜΙ και ο βεσπάκιος Αρχηγός του Θεοδωράκης τόσο καιρό που η κυβέρνηση έχει κάνει όργια ενάντια στους φαντάρους και τις λαϊκές οικογένειες δε βρήκε να πει μια κουβέντα -ενώ ο ΥΕΘΑ Δ.Αβραμόπουλος μοιράζει μεταχειρισμένα ρούχα-αρβύλες, καταργεί τα εισιτήρια των αδειούχων που υπηρετούν στη παραμεθόριο, ιδιωτικοποιεί τα ΚΨΜ και μας χρεώνει τετραπλάσιες τιμές για να κερδίζει ο ιδιώτης, πραγματοποιώντας παράλληλα πανάκριβες παρελάσεις και ασκήσεις με το ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ.

Αφού λοιπόν το ΠΟΤΑΜΙ και ο Θεοδωράκης δεν έβγαλαν μια ανακοίνωση για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκό Στρατηγείο που καθοδηγεί τη γαλλική ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για τα συμφέροντα της TOTAL, στην στήριξη Βενιζέλου-Σαμαρά στη κυβέρνηση της Ουκρανίας των ΝΑΖΙ Ταγμάτων Εφόδου.

Τώρα έρχονται να μας πουν ότι πρέπει οι φαντάροι να συμμετέχουν στις “ειρηνευτικές αποστολές”. Στις “ανθρωπιστικές επεμβάσεις” όπως αυτές στη Γιουγκοσλαβία και την Αφρική, στις Συμμαχίες Προθύμων Ιμπεριαλιστών που φέρνουν τη Δημοκρατία όπως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και το Μάλι.

Ο Θεοδωράκης και το βρώμικο ΠΟΤΑΜΙ της Διαπλοκής του αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά είναι: ένας πολιτικός εκπρόσωπος των εργοδοτών, εχθρός των εργαζομένων και των φαντάρων.

Να θυμίσουμε στο μεγαλοδημοσιογράφο με τις προκάτ ευαισθησίες και τις στρογγυλεμένες ενημερωτικές εκπομπές “για το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής”- δίνοντας βήμα στον κρατούμενο πλέον Φύρερ Ν.Μιχαολιάκο και προβάλλοντας τις εμετικές απόψεις τους, αντί να καταδικάζει τη ναζιστική δολοφονική συμμορία, ότι οι φαντάροι έχουν ξανά και ξανά καταδικάσει το ΝΑΤΟ και τον ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ, τους ανθρωπιστικούς πολέμους της Νέας Τάξης.

Οι φαντάροι ήταν και είναι βασική συνιστώσα του αντιπολεμικού κινήματος.

Πρόσφατα δύο συνάδελφοι στην 1η Στρατιά στη Λάρισα είπαν όχι στο Ευρωπαϊκό Στρατηγείο και έφαγαν 20 μέρες φυλακή από τον επίσης “δημοκράτη” ΥΕΘΑ Δ.Αβραμόπουλο.

Γυρνάμε την πλάτη στους προπαγανδιστές του συστήματος, αυτούς που πούλαγαν τσόντα και αμερικάνικη υπερδύναμη στα ιλουστρασιόν περιοδικά, την ώρα που η τρομερή πλειοψηφία του λαού μας συγκρούονταν με τα ΜΑΤ στους δρόμους, διατρανώνοντας την αντίθεση του στους βρώμικους πολέμους του ΝΑΤΟ, στις ανθρωπιστικές επεμβάσεις ΗΠΑ-Ε.Ε.-κυβέρνησης Σημίτη, που με τις βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου καταδίκάζαν για πάντα Σέρβους και Αλβανούς.

Γυρνάμε την πλάτη σε αυτούς που έκαναν δημοσιογραφική χθες και πολιτική καριέρα σήμερα, με το αίμα των λαών.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: ο μεγαλοδημοσιογράφος και νεοφιλελεύθερο πουλέν του αστικού συστήματος εξουσίας μήπως θυμάται να μας πει ποια ήταν η τύχη του πρώτου ελληνικού εκστρατευτικού σώματος που στάλθηκε στο Κόσσοβο;

Να θυμήσουμε σε αυτόν τον κλώνο της αστικής πολιτικής ότι μαζί με τους υπαξιωματικούς-αξιωματικούς υπήρχαν και φαντάροι -που πήγαν με δέλεαρ το χρήμα- για να γνωρίσουν γρήγορα την σκληρή και αδίστακτη πραγματικότητα του ΝΑΤΟ, που τοποθέτησε τα μισθοφορικά στρατεύματα μέσα σε βομβαρδισμένες περιοχές με βόμβες DU! Από τα θύματα στις γραμμές των μισθοφόρων έγινε γνωστό το νατοϊκό έγκλημα...

Εκατοντάδες μέλη του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο που υφίσταντο ζήτησαν τον επαναπατρισμό τους. Τότε απαγορεύτηκε και η αποστολή εφέδρων εκτός συνόρων.

Πρόσφατα είδαμε ότι οι έφεδροι ναύτες επιστρέφουν μετά από 13 χρόνια στα πολεμικά πλοία που φεύγουν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αμοιβόμενοι με 20 ευρώ ημερησίως.

Μήπως ο Θεοδωράκης και το ΠΟΤΑΜΙ ανέλαβαν το ρόλο λαγού, ανοίγοντας το δρόμο της συνολικότερης εμπλοκής εφέδρων στους νέους βάρβαρους πολέμους των ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ;

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ,

ΜΕ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ.

**ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ**

**ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437**

**[diktiospartakos.blogspot.com](http://diktiospartakos.blogspot.com)**