

Γράφει ο **Γιώργος Συμεωνίδης**



Η πρόταση του ΜΕΡΑ 25 και του Γιάννη Βαρουφάκη να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας η Μάγδα Φύσσα καθώς και η αιτιολόγησή της αποτελεί μνημείο αμοραλισμού και χυδαιότητας και αποκαλύπτει για άλλη μια φορά το βαθύ πολιτικό και πολιτισμικό εκφυλισμό μιας ορισμένης «αριστεράς».

Για πολλοστή φορά ο Βαρουφάκης έστησε ένα άθλιο show, αυτό το μίγμα εξυπνάδας και ασυναρτησίας, τηλεοπτικού βομβαρδισμού με πυροτεχνήματα και ακατάσχετης φλυαρίας, μόνο που αυτή τη φορά ξεπέρασε κατά πολύ τον εαυτό του και έβαλε στο επικοινωνιακό μπλέντερ τη μάνα ενός δολοφονημένου από νεοναζί αγωνιστή.

Η Μάγδα Φύσσα θα συμβολίζει όπως ισχυρίζεται την ενότητα ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Αλήθεια; Η βία που σκότωσε το γιο της συγκρίνεται, εξισώνεται και απαιτούμε μάλιστα να εξαλειφθεί μαζί με την βία που της αντιστέκεται; Ο Πάυλος Φύσσας και χιλιάδες αγωνιστές που απαντούν στη ναζιστική βία είναι συνυπεύθυνοι για τη διχόνοια που χαλάει τον όμορφο κόσμο της ρεαλιστικής ανυπακοής του “αριστερού” καθηγητή;

Ας μην πάρουμε τοις μετρητοίς αυτή τη φορά τα φληναφήματα περί αυτών του φιδιού που αραδιάζει στην αρχή της δήλωσης του, την άδεια από κάθε νόημα φλυαρία.

Αλήθεια ποιος άλλος εκκολάπτει αυτό το αυγό με αξιοσημείωτη συνέχεια και συνέπεια παρά το ίδιο το κράτος και η δημοκρατία της οποίας ο ανεκδιήγητος τυμβωρύχος προτείνει η μάνα του δολοφονημένου να τεθεί η πολιτική και θεσμική επικεφαλής; Χυδαιότητα, απλά ωμή χυδαιότητα.

Η μάνα ενός δολοφονημένου αριστερού αντιφασίστα, που δίνει την προσωπική της μάχη με τους δολοφόνους του παιδιού της και έχοντας μπει μπροστά σε τεράστιες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις τα τελευταία 6 χρόνια, γίνεται ξαφνικά και χωρίς καν να ερωτηθεί, ένα πιόνι στο θέατρο σκιών κομματικών μηχανισμών για την εκλογή του επόμενου αχυράνθρωπου που θα υποδύεται τον εγγυητή του πολιτεύματος.

Τελικά δεν μπορεί να είναι αλλιώς στον διανοητικό κόσμο των αστών πολιτικών: μπορούμε να εξευτελίσουμε τα πάντα αρκεί να σηκωθεί λίγη σκόνη.