

Γράφει ο **kokkiniotis**



Ο «παραιτηθείς» πρώην γραμματέας της Κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του Σαμαρά Τάκης Μπαλτάκος, που αποπέμφθηκε όταν τον 'έδωσε' ο Κασιδιάρης, ξαναχτυπάει σήμερα με ολοσέλιδη συνέντευξη στον Β. Χιώτη και ΤΟ ΒΗΜΑ.

Πέρα από τη στιγμή που επιλέγεται για την επανεμφάνισή του, αποκαλυπτικός είναι και ο τίτλος που δίνεται στη συνέντευξη: **«Μας περιμένει στα δεξιά μας ένα 16,5%»**

Απολογητής του ελληνικού καπιταλισμού, φανατικός αντικομμουνιστής και αντιαριστερός, ατζέντης κατά το παρελθόν της Χρυσής Αυγής (ας μην ξεχνάμε τη δήλωσή του περί «απευκταίου αλλά πιθανού» ενδεχομένου συγκυβέρνησης ΝΔ-ΧΑ), ο λάτρης της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου δηλώνει πολιτικά 'παρών'.

Στην ερώτηση αν έχει επικοινωνία με τον Σαμαρά, απαντάει:

«Δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση. Προσωπικά δεδομένα». Σαφής και εύγλωττη απάντηση...

Στην ερώτηση **«Πώς ακριβώς μπορούν να επανενωθούν οι ψηφοφόροι της Δεξιάς;»**, απαντάει:

«Ενας ο στόχος, πολλοί οι δρόμοι. Εχουμε ήδη στα δεξιά μας το 16,5% του εκλογικού σώματος να μας περιμένει. Ως πού θα φτάσει αυτό το ποσοστό; Είναι κατακερματισμένο και πολιτικά ανεκμετάλλευτο. Θα αφήσουμε αυτά τα κομμάτια διάσπαρτα;».

Προηγουμένως, στην ερώτηση: **«Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής σας εξέπληξε;»**, έχει απαντήσει:

«Γιατί να με εκπλήξει; Ο απομονωτισμός και η δαιμονοποίηση δεν απέδωσαν. Οσοι ακολούθησαν αυτές τις πρακτικές ματαίωσαν τον σκοπό που ήθελαν να υπηρετήσουν και εξυπηρέτησαν ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή. Το 1953, μετά την εξέγερση των Ανατολικογερμανών εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο κομμουνιστής Μπέρτολτ Μπρεχτ είπε: "Ο λαός έχασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση να διαλύσει τον λαό και να εκλέξει έναν άλλον". Αυτό τα λέει όλα. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω».

Αφού παραλληλίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΑΜ, αφού προβλέψει ότι βαδίζουμε προς ...νέα Βάρκιζα(!), ο Μπαλτάκος τα βάζει -με το δικό του τρόπο- με τον ...ρεφορμισμό!

-Πώς είδε ένας κατά δήλωσή του αντικομμουνιστής το εκλογικό ξέσπασμα της Αριστεράς στην Ελλάδα;

«Πρόκειται για ιστορική στιγμή αναμφισβήτητη. Πρώτη φορά η Κεντροαριστερά και η Αριστερά μπορούν να σχηματίσουν μια παντοδύναμη κυβέρνηση με 174 έδρες στη Βουλή, αν βέβαια διατηρήσουν στις εθνικές εκλογές τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Οπως δεν τα κατάφερε το ΕΑΜ το 1945. Θα έχουμε νέα Συμφωνία της Βάρκιζας. Πάλι θα "παραδώσουν τα όπλα", τηρουμένων βέβαια των αναλογιών ανάμεσα στο 1945 και στο σήμερα».

-Τι θέλετε να πείτε;

«Στους κόλπους της ευρύτερης Αριστεράς η αστικοποίηση αργά, μαυλιστικά και ανεπαίσθητα έχει προχωρήσει ως τον μυελό των οστών. Οι ίδιοι δεν το νιώθουν αυτό, αλλά ένας έμπειρος παρατηρητής το βλέπει ξεκάθαρα. Εχουν “μαλακώσει” πολύ, κύριε Χιώτη. Όταν έρθει η στιγμή για κρίσιμες αποφάσεις, θα σαστίσουν. Σαν ταλαντευόμενοι μεσαστοί θα αντιδράσουν, αφού οι προλετάριοι σπανίζουν στην ηγεσία τους. Πόσοι από αυτούς γεννήθηκαν στα “Κουντουριώτικα”; Είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά η Αριστερά θα αποτύχει στην αξιοποίησή της».



- Είστε τόσο σίγουρος;

«“Λυπάμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου χωρίς να πιω ούτε μία στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα” έγραψε ο Σεφέρης. Και αυτή θα είναι η μοίρα της Αριστεράς. Η κρυφή γοητεία της “αγοράς” είναι ανώτερη από τις υποσυνείδητες δυνατότητές τους. Είναι αποφασισμένοι αλλά όχι σκληραγωγημένοι. Προβλέπω οξύτατη κρίση στους κόλπους τους και φαρμακερή διχόνοια».

- Αν, παρ' όλα αυτά, τα καταφέρουν;

«Θα πρόκειται για μια θλιβερή εξέλιξη. Η χώρα θα “παγκοσμιοποιηθεί” σε βαθμό αφελληνισμού και οι αστικές αξίες και οι μύθοι με τους οποίους θεμελιώθηκε το οικοδόμημα του Νέου Ελληνισμού θα υποστούν οριστική ταπείνωση. Οι παραγωγικές επενδύσεις θα απομειωθούν, με αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική δυσπραγία των λαϊκών στρωμάτων, αφού κάθε ρεφορμιστική απόπειρα βίαιης νόθευσης του καπιταλισμού καταλήγει πάντα σε τραγωδία».

Τέλος, ο γεφυροποιός του μνημονιακού μπλοκ με την ΧΑ, δηλώνει ξεκάθαρα ‘παρών’ στις εξελίξεις:

-Η πολιτική τελείωσε για εσάς ή κάνετε ένα διάλειμμα;

«Δεν κάνω κανένα διάλειμμα. Διάλειμμα από τι; Η Ελλάδα είναι ένα σύνολο αισθημάτων και αναλήψεων. Πώς να κάνεις διάλειμμα; Να σας το πω κι αλλιώς για να το αντιληφθούν ευκολότερα οι λάτρεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Η μέριμνα για τον Αποστόλη και τον Γιοβάν δεν σταματάει...».

Μάλιστα. Πηνελόπης Δέλτα: **«Τα Μυστικά του Βάλτου», «Ο Μάγκας» και ο... «Τρελαντώνης»!**