

Γράφει ο **Μανώλης Ντούρος**



Η συμφωνία που έκλεισε με το “κουαρτέτο”, τη μετεξέλιξη δηλαδή της τρόικα, έρχεται να εναποθέσει την βαριά ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες του λαού, για μια διαφορετική κυβερνητική πολιτική από αυτήν που χρόνια τώρα, ασκείται στον τόπο.

Οι όποιες ψευδαισθήσεις περί λαϊκής ευαισθησίας των κυβερνήσεων σβήνουν η μία μετά την άλλη, κονιορτοποιώντας τις προεκλογικές, κούφιες διακηρύξεις του κ. Τσίπρα.

Ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γ. Πανούσης με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο έσπευσε πριν λίγες ημέρες να δηλώσει πως η κυβέρνηση υπηρετεί την **αστική δημοκρατία** (βλέπε νεοφιλελευθερισμό), και όχι την λαϊκή δημοκρατία.

Τι περισσότερο θα έπρεπε να πει;

Τα νέα φορομνηχτικά μέτρα, επιχειρείται να διανθιστούν με κάποιες περικοπές στους κρατούντες, όπως τη φορολόγηση της βουλευτικής αποζημίωσης, καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων των υπουργών, των διοικητών ΔΕΚΟ και των προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Είναι το γνωστό **επικοινωνιακό τρικ**, το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν, προκειμένου να μετριασθεί η έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, από την ανελέητη αντιλαϊκή πολιτική.

Συμβαίνουν όλα αυτά την ώρα που πλήθος άλλων προνομίων στους βουλευτές παραμένουν αμείωτα και ανέπαφα. Η αστική δημοκρατία την οποία πιστά εκφράζει ο μέρα με τη μέρα προς το συντηρητισμό μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανέχεται περαιτέρω κινήσεις εξορθολογισμού...

Την ίδια ωστόσο ώρα, **οι τιμές βασικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης** μέσω της υπέρμετρης φορολόγησης εκτινάσσονται στα ύψη, γίνονται απλησίαστα για το ήδη πετσοκομμένο εισόδημα των μισθωτών και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Η “θεωρία” του δήθεν μονόδρομου, η οποία έντεχνα διοχετεύεται μέσα από τα κεφαλαιοκρατικά ΜΜΕ, αλλά και από την επανακάμψασα, φιλοκυβερνητική ΕΡΤ, είναι μια θεωρία που υπηρετεί τον μονόδρομο των αντιλαϊκών πολιτικών, **την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος, τη συρρίκνωση των ανά τα χρόνια κατακτήσεων των εργαζομένων, την κατάργηση του εναπομείναντος στα μέτρα του καπιταλισμού κράτους πρόνοιας.**

Αντίθετα, αφήνει στο απυρόβλητο **τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου**, λειτουργεί προστατευτικά για τα υπερκέρδη των Τραπεζών, την εθνικοποίηση των οποίων, παράλληλα με τη στάση πληρωμών στους δανειστές και τη διαγραφή του χρέους, πολύ σωστά προβάλλει ως μέρος μιας ευρύτερα φιλολαϊκής πολιτικής η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.