



Παναγιώτης Μαυροειδής

1. Τραμπ: “οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Γάζα. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρουν ένα άλλο όμορφο μέρος για να ζήσουν”. Μια κυνική εξαγγελία γενοκτονίας, που ξεδιάντροπα ανακατεύει και κάτι περί ομορφιάς. **Κυνικός σαδισμός νο1...**

2. Νετανιάχου: “Το σχέδιο Τραμπ θα αλλάξει την Ιστορία “. Μας λέει λοιπόν αυτός ο δολοφόνος ότι η ανοιχτά διακηρυγμένη γενοκτονία των Παλαιστινίων δεν είναι απλώς μια λύση, αλλά κάτι σαν “**όραμα**” της ανθρωπότητας και του κόσμου. Ίσως και Θεού εντολή και ευλογία. **Κυνικός σαδισμός νο2...**

3. Προηγούμενη δήλωση Τραμπ: “Εκπληκτικό μέρος ή Γάζα» (...) Προσεγγίζω το θέμα σαν επιχειρηματίας. (...) Πρέπει να ανοικοδομηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η Γάζα είναι ενδιαφέρουσα, είναι ένα εκπληκτικό μέρος. Πάνω στη θάλασσα, με τέλειο κλίμα” . Κάποιοι παλιότεροι το προσέγγιζαν ως εξής στη ναζιστική Γερμανία (και οι θλιβεροί οπαδοί τους στην Ελλάδα και αλλού): “**Το καλύτερο σαπούνι βγαίνει από κομμούνι**”. **Κυνικός σαδισμός νο3...**

4. Λέτε τώρα να ξεσηκωθεί η ΕΕ και ο “ελεύθερος κόσμος” και να καταγγείλει τον κυνικό σαδισμό Τράμπ και Νετανιάχου, ΗΠΑ και Ισραήλ; Λέτε, τόσο πολύ που αγαπούν δημοκρατία, ελευθερία, ανεξαρτησία των κρατών και όλα αυτά τα ωραία, να επιβάλουν κυρώσεις; Έστω και αν άρχιζαν, έστω συμβολικά και για τα μάτια του κόσμου από... Eurovision και αθλητικές διοργανώσεις; Αστεία πράγματα για τιποτένια καθάρματα! Εδώ τους είπε στα μούτρα ότι **θα προσαρτήσει την Γροιλανδία που είναι ευρωπαϊκό έδαφος** και δεν έβγαλαν άχνα!

5. Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος γενικά, αλήθεια τι προσδοκά από τις συμφωνίες θανάτου με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ; Να αναλάβει κάποιο κομμάτι ξεμπαζώματος ανθρώπων ή να δώσει κάποιο αντίγραφο του Ελούντα beach;

6. Διατυπώνεται η άποψη ότι ο Τραμπ είναι ένας άσχετος, ανίκανος και αγενής μαλάκας και δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση την ορθολογική προσέγγιση του σύγχρονου καπιταλισμού. Είναι πολύ λάθος αυτή η άποψη. Όχι γιατί δεν είναι και άσχετος και ανίκανος και αγενής και μαλάκας. Όχι γιατί είναι σίγουρο ότι θα γίνουν όλα όσα λέει, όποτε λέει και όπως λέει. Αλλά γιατί πάντα έτσι γίνονται οι αντιδραστικές τομές στον καπιταλισμό. Και τον **Μουσολίνι** τον είπαν γραφικό και ήταν. Και τον Χίτλερ ημίτρελο παρανοϊκό και ήταν. Αποτέλεσαν όμως οχήματα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου για να συντρίψουν τον μπολσεβικισμό και τις εργατικές επαναστάσεις. Και ο **Ρήγκαν** ένας “τρίτος” ηθοποιός του Χόλιγουντ ήταν, αλλά σηματοδότησε **την εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης ατζέντας της σχολής του Σικάγου.**

7. Ο Τραμπ την τομή την έκανε ήδη και είναι τεράστια: Έβαλε άλλη ατζέντα, την οποία οι σύμμαχοί του ήδη την κατάπιαν και δρομολογείται αποφασιστικά η εκ νέου συγκρότηση του αμερικανοΝΑΤΟϊκού και ευρωατλαντικού στρατοπέδου υπό την σαφή **κυριαρχία** (και όχι **ηγεμονία**) **των ΗΠΑ.** Το βήμα αυτό είναι ταυτόχρονα και ομολογία αποτυχίας, αδυναμίας και πτωτικής πορείας του αμερικανικού

καπιταλισμού. Συνιστά όμως ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σπασμό με απρόβλεπτες συνέπειες. Η μετάβαση από το αχαλίνωτο ελεύθερο εμπόριο στον πόλεμο (έστω την απειλή) των δασμών, θυμίζει έντονα την αντίστοιχη εναλλαγή της δεκαετίας του 1920, την κρίση του 1929 και το ξέσπασμα μετά του ΒΠΠ. Το αν το σχέδιο θα το πάει ως το τέλος ο Τραμπ ή άλλος “σοβαρότερος”, έχει μικρή σημασία

8. Το κρίσιμο είναι να καταλάβουμε ότι ο Τραμπ δεν είναι “παρέκκλιση”, παρότι έχει ιδιαιτερότητα. Η ακροδεξιά γενικότερα, συνιστά **ΜΟΡΦΗ** (όχι τη μοναδική) της γενικότερης αστικής καπιταλιστικής επιθετικότητας και με αυτή την έννοια αντιστοιχεί πλήρως στα υπεραντιδραστικά χαρακτηριστικά του **σύγχρονου ολοκληρωτικού, καθολικού και πολεμικού καπιταλισμού**. Και αυτό δε μπορεί να το σταματήσει κανένα ανταγωνιστικό καπιταλιστικό /ιμπεριαλιστικό μπλοκ (ίσα ίσα που σύντομα θα δούμε διαπραγματεύσεις και φρικώδεις λυκοσυμφωνίες, προσωρινές και επισφαλείς βέβαια), παρά μόνο οι εργατικές τάξεις και διεθνιστικός αγώνας των λαών.