



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΡΣΥ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε χθες στο νοσοκομείο μας. Μια πενήντάχρονη γυναίκα, πιθανότατα οικονομική μετανάστρια «χωρίς χαρτιά», που δούλευε ως «αποκλειστική», προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο από το προσωπικό ασφαλείας πήδηξε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και, λίγο μετά, πέθανε στα επείγοντα. Ποιος ξέρει τι σκεφτότανε αυτή η γυναίκα χωρίς όνομα, αυτή η άορατη για τους επίσημους μηχανισμούς του κράτους αλλά και για τους περισσότερους από εμάς γυναίκα; Να ξύπνησαν μέσα της οι μνήμες από τα κυνήγια των χρυσαυγιτών λίγα χρόνια πριν; Όταν, μια από τις «δράσεις» τους ήταν να διώχνουν τις αλλοδαπές «παράνομες» αποκλειστικές από νοσοκομεία; Να φοβήθηκε ότι θα την πάνε στην αστυνομία και θα φυλακιστεί-απελαθεί; Να φοβήθηκε ότι θα της καταλογιστούν ευθύνες από τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ εργοδότη της και θα βρεθεί χωρίς δουλειά; Δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ, όσο υπάρχουν στη χώρα άορατοι άνθρωποι, έρμια δουλεμπόρων και σκοτεινών ιδιωτικών συμφερόντων, άνθρωποι που κάνουν τις πιο ταπεινές δουλειές, με τα πιο μικρά μεροκάματα, άνθρωποι χωρίς καμιά προστασία, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φτώχεια και την ανέχεια στις πατρίδες τους, άνθρωποι παρίες-παιδιά ενός κατώτερου θεού.

Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι συνέπεια της τραγικής εγκατάλειψης των δημόσιων νοσοκομείων από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις της τελευταίας τριακονταετίας. Δεν θα υπήρχε καμιά ανάγκη για «αποκλειστικές», αν το σύστημα ήταν επαρκώς στελεχωμένο με νοσηλεύτριες-νοσηλεύτες, βοηθούς θαλάμου, κλπ. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να αιμορραγούν οικονομικά οι οικογένειες των πασχόντων, δεδομένου ότι, ειδικά στις μακροχρόνιες νοσηλείες, τα αντίστοιχα έξοδα δεν καλύπτονται από κανένα ταμείο. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να ψάχνουν για οικονομικότερες λύσεις. Δεν θα υπήρχε χώρος για να αναπτυχθεί ένα ολόκληρο κύκλωμα εμπορίας μαύρης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο το κύκλωμα δεν το πειράζει ποτέ κανείς. Μόνο τους τελευταίους τροχούς της αμάξης, τις ίδιες τις «παράνομες»....

Το γεγονός αυτό είναι συνέπεια της πλήρους ανυπαρξίας οργανωμένης, δημόσιας, δωρεάν την ώρα της ανάγκης, κρατικής φροντίδας στο σπίτι και σε αξιοπρεπείς δομές, των ηλικιωμένων, των ανήμπορων, των χρονίως πασχόντων. Το γεγονός αυτό είναι συνέπεια των πολιτικών επιλογών που χρησιμοποιούν τους φόρους των πολιτών για να αιμοδοτούν τις τράπεζες, να αποπληρώνουν τα ληστρικά δάνεια στην ΕΕ και το ΔΝΤ, να χρηματοδοτούν την καπιταλιστική «ανάπτυξη», και όχι για να δημιουργούν δομές αξιοπρεπούς διαβίωσης των ίδιων των πολιτών όταν, λόγω γήρατος ή ασθένειας, βρεθούν σε ανάγκη.

Ο λαλίστατος κ. Πολάκης θα απολογηθεί για τον θάνατο αυτό; Δεν είναι εκείνος που επανέφερε παλαιότερη εγκύκλιο Γεωργιάδη, ζητώντας μάλιστα από το νοσηλευτικό προσωπικό να «καρφώνει» τις «παράνομες»; Ενώ θα μπορούσε να εξαφανίσει το φαινόμενο, απλά προσλαμβάνοντας το απαιτούμενο βάσει των αναγκών νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό; Αλλά, δεν μπορεί.... Υπόκειται στο δημοσιονομικό έλεγχο που ο ίδιος ψήφισε μαζί με το μνημόνιο.....

Ο λαλίστατος κ. Διοικητής του νοσοκομείου θα απολογηθεί; Θα νιώσει ότι έχει το παραμικρό μερίδιο ευθύνης; Μπορούμε άνετα να υποθέσουμε ότι θα καταμερίσει ευθύνες, αλλά ο ίδιος, από την αυστηρή απομόνωση του γραφείου του, ΟΤΑΝ είναι στο νοσοκομείο, δεν αφιέρωσε το χρόνο που χρειαζόταν για να

καταλάβει ότι, λόγω των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή στο νοσοκομείο, λόγω της τραγικής κατάστασης των ασφυκτικών και χωρίς κλιματισμό θαλάμων, αλωνίζει ανεξέλεγκτα κάθε καρδιάς καρύδι, νοικιάζοντας τηλεοράσεις, καρεκλοπολυθρόνες, ιδιωτικά ασθενοφόρα, και οτιδήποτε άλλο προκύψει; Και για όλα αυτά πληρώνουν αδρά οι οικογένειες των νοσηλευόμενων.... Από όλα αυτά, ενοχλούν μόνο οι αλλοδαπές αποκλειστικές.....Οι «παράνομες»... Αλήθεια, όταν οι περισσότερες νοσηλεύτριες/ες κάνουν διπλοβάρδια 16 ώρες το 24ωρο, όταν μας χρωστάει το νοσοκομείο άδειες ετών, όταν κινδυνεύουν οι ασθενείς στα ράντζα και στους θαλάμους δίχως κλιματισμό, ποιος είναι ο «παράνομος»; Προφανώς κάποιος υφιστάμενος.....πάντα.... Ω της υποκρισίας! Ω του κυνισμού!

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος Πολάκη. Να απολογηθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για όλα τα ανωτέρω και για τον θάνατο της γυναίκας

Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να εκλείψει η ανάγκη «αποκλειστικών» γενικότερα

Απαιτούμε πραγματικά δωρεάν δημόσια υγεία, σε αξιοπρεπείς χώρους, ώστε να μην υπάρχει χώρος και τρόπος να μπαίνει κανένας ιδιώτης, νόμιμος ή παράνομος, από το παράθυρο

Απαιτούμε δημόσιες δομές δωρεάν υποστήριξης των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων

Δεν αποδεχόμαστε τη μαύρη εργασία και το δουλεμπόριο. Να δοθούν χαρτιά και πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους της χώρας!