

Σείτ Αλντογάν*



Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα είναι αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων. Είναι διαπιστωμένο ότι ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του μετέτρεψαν την απόπειρα πραξικοπήματος σε ευκαιρία και προχώρησαν στη συντριβή οποιασδήποτε αντιπολίτευσης.

Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία είχαν σημειωθεί δύο μεγάλες εκρήξεις που κόστισαν τη ζωή δεκάδων αστυνομικών και στρατιωτών. Μαζί με τις εκρήξεις ξεκίνησαν τεράστιες επιχειρήσεις ενάντια στο κουρδικό κίνημα και την αριστερά. Ο απολογισμός των 15 ημερών είναι 500 συλλήψεις μελών και στελεχών του HDP και της Αριστεράς.

Τα φασιστικά κοπάδια, που είχαν πάρει το πράσινο φως από τις κυβερνητικές αρχές και τον Ερντογάν, επιτέθηκαν σχεδόν παντού στα γραφεία του HDP και σε κάποιες πόλεις του EMEP και σε άλλους μαζικούς φορείς. Λιντσαρίστηκε κόσμος, χιλιάδες παρακρατικοί διαδήλωσαν με ρόπαλα, μαχαίρια και πιστόλια και άσκησαν μεγάλη τρομοκρατία. Βέβαια όλα αυτά συνοδεύτηκαν απ' την τεράστια προπαγάνδα του εθνικισμού. Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού δεν δίστασε να τονίσει ότι το παρακράτος δεν είναι κάτι κακό αντίθετα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα.

Την ημέρα που δολοφονήθηκε ο ρώσος πρέσβης, η Τουρκία, το Ιράν και η Ρωσία ετοιμαζόντουσαν να καθίσουν στο τραπέζι για διαρκή εκεχειρία και στη συνέχεια συμφωνία για τη Συρία. Φαινόταν ότι ο Ερντογάν θα δεχόταν τη λύση που θα πρότεινε ο Πούτιν. Ο Ερντογάν και το καθεστώς της Τουρκίας, καθώς και τα ΜΜΕ που τους ανήκουν, απ' την αρχή της μάχης για την απελευθέρωση του Χαλεπιού, σχεδόν σε καθημερινή βάση φώναζαν ότι «οι Ρώσοι δολοφονούν αμάχους», ότι «στο Χαλέπι βομβαρδίζεται η ανθρωπιά» και πως «ο Άσαντ πραγματοποιεί γενοκτονία».

Μια μέρα πριν απ' τη δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη, το καθεστώς είχε ξεσηκώσει όλους τους εθνικιστές και πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία. Η διαμαρτυρία μπροστά στην Πρεσβεία της Ρωσίας είχε γίνει στις 3 η ώρα τη νύχτα, πάλι με την ευλογία του καθεστώτος. Ο Ερντογάν ήθελε να ισορροπήσει με τις διαδηλώσεις τη στροφή που έκανε για τη Συρία, καθώς φαίνεται πως η Τουρκία δέχεται μία λύση που δεν περιλαμβάνει την απομάκρυνση του Άσαντ απ' την εξουσία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει στον κόσμο το εξής μήνυμα: «δώσαμε το Χαλέπι όμως δημιουργήσαμε μία ζώνη ασφαλείας».

Μία ώρα μετά τη δολοφονία του Πρέσβη είχε βγει το κυβερνητικό συμπέρασμα: ένοχος είναι ο Γκιουλέν και οι εξωτερικές δυνάμεις που ήθελαν να προβοκάρουν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας. Τα ΜΜΕ κάνουν τα πάντα για να δείξουν πως ο δολοφόνος είχε σχέσεις και επαφές με τις δυνάμεις του Γκιουλέν. Η Μόσχα, όμως, ανακοίνωσε επίσημα στις 21/12 ότι **«είναι νωρίς να πει κανείς ποιος βρίσκεται πίσω απ' τη δολοφονία»**. Φαίνεται πως η δήλωση αυτή έχει στόχο και την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική που είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη με τη «συμφιλίωση» της Τουρκίας και της Ρωσίας στη Συρία, η οποία αφήνει τις ΗΠΑ απέξω. Με λίγα λόγια, ο καθένας ρίχνει την ευθύνη εκεί που θέλει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τουρκία κρύβει τη σχέση της εξωτερικής πολιτικής της με το γεγονός.

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο δολοφόνος του πρέσβη ανήκει στο παρακλάδι της Αλ Κάιντα, Ελ Νούσρα.

Μετά τον πυροβολισμό του Πρέσβη, ο δολοφόνος έκανε τον όρκο που κάνει η Ελ Νούσρα, που είναι το σήμα κατατεθέν της. Οι τούρκοι αστυνομικοί βιάστηκαν πολύ με καμιά δεκαριά σφαίρες να του πάρουν τη ζωή.

Τις μέρες που γίνονται όλα αυτά (και καθώς, σχεδόν κάθε μέρα, έρχονται σοροί στρατιωτών απ' τη Συρία) άνοιξαν τη συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για την αντιδραστική αλλαγή του συντάγματος και του πολιτεύματος. Ο Ερντογάν σ' αυτό το ζήτημα δεν θέλει την παραμικρή αντιπολίτευση αλλά ούτε και συζήτηση.

Όπως έχει διαμορφωθεί η συγκυρία σε όλο τον κόσμο με ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στρατιωτικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις στα εσωτερικά των χωρών δημιουργείται το έδαφος για αντιδραστικές παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιου είδους επιθέσεις ή δολοφονίες είναι εφικτές, ειδικά εκεί που βρίσκονται ισλαμοφασίστες. Κάποιες θα είναι αποτέλεσμα ιμπεριαλιστικών πολιτικών, σχεδίων και πολέμων, κάποιες θα είναι κατόρθωμα των μυστικών υπηρεσιών, παρακρατικών οργανώσεων, προβοκατόρων. Πατέρας όλων αυτών είναι το ιμπεριαλιστικό, καπιταλιστικό σύστημα.

***Ανταποκριτής της εφημερίδας Εβρενσέλ στην Αθήνα**

Πηγή: [ΠΡΙΝ](#)