

Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα



Όσο η ανεργία, η απλήρωτη δουλειά, η φορομνηξία των λαϊκών στρωμάτων, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων δημιουργούν νέες στρατιές φτωχών, τόσο το σύστημα εκμεταλλεύεται την «κρίση ως ευκαιρία». Κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμοι, υλοποιούν τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για εξυπηρέτηση των εργοδοτών με την επέκταση της φτηνής, παροδικής, επισφαλούς, ελαστικής και τζάμπα εργασίας.

Ο δήμος Βύρωνα, προσπαθώντας να στηρίξει με κάθε ευκαιρία που του δίνεται την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανακοίνωσε προς τους επιχειρηματίες της πόλης, ότι θα υλοποιήσει δύο δουλεμπορικά προγράμματα που τρέχουν από την κυβέρνηση και την Ε.Ε. για παροχή δωρεάν εργασίας.

Στο πρώτο σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Βύρωνα : «Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες τους με ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευμένο προσωπικό για διάστημα έως 5 μηνών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση» και οι «εκπαιδευόμενοι» 29-64 χρονών θα πάρουν μετά από 500 ώρες δουλειά που ονομάζεται πρακτική άσκηση και 120 ώρες θεωρία, ένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ 2.600 €.

Στο δεύτερο ο δήμος Βύρωνα απευθύνθηκε στους επιχειρηματίες-εργοδότες «σας καλούμε να γίνετε υποστηρικτές και αυτής της προσπάθειας του Δήμου Βύρωνα αποδεχόμενοι να προσλάβετε με πλήρη χρηματοδότηση έναν από τους ωφελούμενους του προγράμματος». Οι «ωφελούμενοι» κατά την έκφραση του δήμου (και της κυβέρνησης) είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια ή άστεγοι «προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Θα υπάρχει σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ δικαιούχου (Δήμος Βύρωνα), εργοδότη και <<ωφελούμενου>> ορισμένου χρόνου, έως 12 μήνες. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.»

Θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια απλά ερωτήματα, όπως: γιατί τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας (όπως ονομάζονται) διοχετεύουν το δημόσιο χρήμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν χρηματοδοτούν προσλήψεις για μόνιμη και σταθερή εργασία στην υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές υποδομές, τους παιδικούς σταθμούς, την καθαριότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κ.α; Είναι καλυμμένες οι ανάγκες από προσωπικό στους αντίστοιχους τομείς; Δεν πρόκειται για προσπάθεια μείωσης της ανεργίας και στήριξης των ανέργων αλλά ανακύκλωσης της και ταυτόχρονα για επιχείρηση διαμόρφωσης ομηρίας των ανέργων και εν δυνάμει εκλογικής πελατείας.

Σαφώς, τα παραπάνω προγράμματα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων για εξασφάλιση των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας με θεσμοθέτηση της φτηνής εργασίας χωρίς δικαιώματα, την ανακύκλωση των ανέργων με προγράμματα ολιγόμηνης απασχόλησης, την καθιέρωση για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αντί αξιοπρεπούς μισθού και σύνταξης, των επιδομάτων επιβίωσης. Μια τα λένε, ΕΚΑΣ, μια επίδομα αλληλεγγύης, μια ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση έχουν χαρακτήρα ελεημοσύνης του κράτους στους οικονομικά πιο αδύναμους, θυμίζοντας μας την παροιμία Να σε κάψω Γιάννη μ' να σε αλείψω λάδι. Γιατί όμως να υπάρχουν οικονομικά αδύναμοι και να μην υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις για όλους; Γιατί τα

προγράμματα «Στηρίζω» και «Αγκαλιάζω» του δεξιού Χαρδαλιά συνεχίζονται από τη δήθεν αριστερή πολιτική του Κατωπόδη και πλασιώνονται με αυτά τα δουλεμπορικά προγράμματα της δωρεάν παροχής εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις; Αυτό δεν είναι κοινωνική ευαισθησία, αλλά διαίωνιση της κοινωνικής αδικίας και αποδοχή των κοινωνικών ανισοτήτων.

Είναι ανάγκη εδώ και τώρα να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε : Δουλειά για όλους μόνιμη με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές. Προσλήψεις για τις κοινωνικές ανάγκες στους φορείς του δημοσίου, δήμους, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, υπηρεσίες πρόνοιας. Να καλυφτούν οι ανάγκες των ανθρώπων και όχι των επιχειρήσεων. Δεν θα πληρώνουμε το χρέος που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες με τις ζωές μας.

Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα