



Η μητρόπολη του καπιταλισμού αναδεικνύεται και σε μητρόπολη του σύγχρονου Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ MADE USA: ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ

Καθώς αναμένουμε τη δημοσιοποίηση «του σχεδίου του Προέδρου Ομπάμα για την αντιμετώπιση του ISIL», δηλαδή την επικαιροποίηση του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”, που σε μια κίνηση με τεράστια συμβολική και όχι μόνο σημασία, θα παρουσιαστεί την παραμονή της επετείου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου!

Αξίζει να θυμόμαστε ότι το 2001, πριν οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και το NATO εκστρατεύσουν κατά των λαών των Μέσης Ανατολής, είχαν επιτεθεί αρχικά στην εργατική τάξη των καπιταλιστικών μητροπόλεων με πατριωτικούς νόμους και ευρωτρομονόμους, εξαπλώνοντας παράλληλα σε παγκόσμιο επίπεδο τις παράνομες συλλήψεις-βασανιστήρια-προληπτικούς πολέμους-Γκουντάναμο, στο πλαίσιο των δογμάτων άμυνας-ασφάλειας του αστικού καθεστώτος, εναντίον των «ασύμμετρων απειλών» -κοινωνικά κινήματα, μετανάστες κλπ-, καταργώντας εργατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες, προχωρώντας σε μεγάλα συμβόλαια με τη βιομηχανία πολέμου-ασφάλειας.

Έχοντας θέσει το δίλημμα «ασφάλεια ή δημοκρατία και δικαιώματα» για να επιτεθούν!

Είναι ένα ανυπέρβλητο πολιτικό συμπέρασμα για κάθε αγωνιστή, για κάθε συνιστώσα του κινήματος του κόσμου της εργασίας που αποκτά άλλη βαρύτητα καθώς Έκθεση ΣΟΚ αναφέρει ότι “Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για «εισβολή» στη Νέα Υόρκη και άλλες μεγαλουπόλεις «Ο στρατός μπορεί να κληθεί να δράσει σε κάποιο από αυτά τα μέρη ακόμα και αύριο»!

Έκθεση του αμερικανικού στρατού προειδοποιεί ότι τα στρατεύματα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για εισβολή στη Νέα Υόρκη και σε άλλες παγκόσμιες «μεγαλουπόλεις», προκειμένου να αποτρέψουν κοινωνικές αναταραχές και πολιτικές εξεγέρσεις και να προστατέψουν τις κεντρικές υποδομές και τους φυσικούς πόρους της χώρας.

Η έκθεση, με τίτλο «Μεγαλουπόλεις και Αμερικανικός Στρατός», δόθηκε στη δημοσιότητα από τον επικεφαλής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Δεδομένου ότι η εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αυξανόμενη αστικοποίηση και την ανάπτυξη των μεγαλουπόλεων «μειώνεται», σημειώνει η έκθεση, «αναπόφευκτα κάποια στιγμή ο στρατός των ΗΠΑ θα κληθεί να δράσει σε μια μεγαλούπολη και σήμερα ο στρατός είναι απροετοίμαστος για ένα τέτοιο σενάριο».

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το στρατιωτικό νόμο και τη στρατιωτικοποίηση των εγχώριων αρχών επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιος θα ανησυχήσει όταν μάθουν ότι μία από αυτές τις «μεγαλουπόλεις», όπου τα στρατεύματα των ΗΠΑ μπορεί να δράσουν, είναι η Νέα Υόρκη.

Πράγματι, η έκθεση αναφέρει ότι «είναι εύλογο πως ο στρατός θα μπορούσε να κληθεί να δράσει σε ένα από αυτά τα μέρη αύριο. Καθώς το μέγεθος και η σημασία τους αυξάνεται, είναι πολύ πιθανό».

Οι λόγοι που προβάλλονται για τους οποίους τα αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να σταλούν σε μεγάλες πόλεις ώστε να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αναστάτωση είναι οι «αναταραχές», οι «εισοδηματικές διαφορές», οι «φυσικές καταστροφές» και τα «εγκληματικά δίκτυα» που αμφισβητούν την κρατική εξουσία.

Σύμφωνα με την έκθεση, όλα αυτά τα προβλήματα θα δημιουργήσουν «προστριβές, οι οποίες θα εξαναγκάσουν τη μελλοντική στρατιωτική επέμβαση, θα χρειαστούν «μπότες» στο έδαφος».

Το έγγραφο διευκρινίζει επίσης πως πολλές από αυτές τις μεγαλουπόλεις αποτελούν «κόμβους για την πρόσβαση σε κρίσιμους φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, οι οποίοι αποτελούν στρατηγικά σημεία σε κάθε ενδεχόμενη κρίση που απαιτεί τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ».

«Τέτοιες συνθήκες πιθανότατα θα χρειαστούν εξωτερική παρέμβαση για να αντιμετωπιστούν. Αν απειλούνται τα εθνικά συμφέροντα, η στρατιωτική επέμβαση είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο», αναφέρεται στην έκθεση.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση αναταραχών σε μεγαλουπόλεις, το έγγραφο επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αστικών πληθυσμών φυσικά είναι σχεδόν αδύνατος, δεδομένης της εξάπλωσης των κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσμο και της παγκόσμιας διασύνδεση μέσω του ίντερνετ.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι ο «στρατός δεν είναι προετοιμασμένος για δράση σε τέτοια επιχειρησιακά περιβάλλοντα», διευκρινίζοντας ότι είναι «απροετοίμαστος να αντιδράσει σε πρωτοφανείς καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των ταχέως αναπτυσσόμενων μεγαλουπόλεων».

Το έγγραφο παραθέτει μια σειρά από συστάσεις για την προετοιμασία των αμερικανικών στρατευμάτων για μία ενδεχόμενη επέμβαση στις παγκόσμιες μεγαλουπόλεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία με στόχο τη διευκόλυνση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και του πειραματισμού σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, μέρος της προετοιμασίας του αμερικανικού στρατού για την κατάληψη μεγαλουπόλεων αποτελεί και η εξουδετέρωση των ομάδων, «οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή του πληθυσμού, υπονομεύοντας την εξουσία του κράτους». Πρόκειται για μία εξαιρετικά άοριστη περιγραφή που θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση των πολιτικών αντιφρονούντων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στρατιωτικά εγχειρίδια που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, τα οποία περιγράφουν λεπτομερώς την προετοιμασία για «μεγάλης κλίμακας ταραχές» στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των οποίων **τα στρατεύματα μπορεί να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μια «θανατηφόρα αντίδραση» προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πλήθη των διαδηλωτών, το γεγονός ότι τα αμερικανικά στρατεύματα ετοιμάζονται να καταλάβουν σημαντικές πόλεις στο εγγύς μέλλον είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.** Πηγή:greekmagazino

Εμείς απλώς να θυμίσουμε την αντίστοιχη προετοιμασία και εκπαίδευση της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, τα Μνημόνια Καταστολής Πλήθους του Ελληνικού Στρατού και το γεγονός ότι ήδη οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν κατεβάσει τον στρατό εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ