



Το καλοκαίρι του '18, η ΕΕ δια του προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούγκερ συμφώνησε με τον Τραμπ την αύξηση των εισαγωγών σχιστολιθικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) από τις ΗΠΑ και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το Ρώσικο Φυσικό Αέριο. Η συμφωνία επικυρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Μέρκελ.

Στη λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στη νέα ναυτική αμερικάνικη βάση, κατασκευάστηκε και η τερματική πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG. Η συμφωνία για την επέκταση της εν λόγω βάσης, επήλθε τον Οκτώβριο του '17, στη συνάντηση Τραμπ - Τσίπρα.

Οι παραπάνω συμφωνίες εξυπηρετούν τις αμερικανικές εξαγωγές σχιστολιθικού LNG και την στρατηγική των ΗΠΑ για την απομόνωση της Ρωσίας. Η κατάργηση της λιγνιτικής παραγωγής στη χώρα μας εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, αφού δεν υπάρχει καμία σχετική δέσμευση της χώρας απέναντι στην ΕΕ.

Ενταγμένες στον αμερικανικό σχεδιασμό, είναι και οι παρακάτω εξελίξεις:

- η ανανέωση της συμφωνίας παραμονής των αμερικανικών βάσεων και ίδρυση νέων (Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκειο)
- η ανάληψη του έργου δημιουργίας Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, από την ισραηλινή εταιρία ELBIT.
- Στο σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), που βγήκε πέρυσι σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, προβλέπονται «εικονικοί αγωγοί» (σταθερά δρομολόγια με τάνκερ μεταφοράς φυσικού αερίου) οι οποίοι θα προμηθεύουν με LNG όλα τα νησιά του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο) από το νησί της Ρεβυθούσας.
- Ήδη έχει προαναγγελθεί η κατασκευή νέας μονάδας ισχύος 400 MW με καύσιμο LNG στον Αθρινόλακκο της Κρήτης και έπονται Ρόδος, Κω, Κάρπαθος, Πάτμος, Κάλυμνος, Χίος, Λέσβος, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία κλπ.

Μεγάλος κερδισμένος από την πολιτική της «απολιγνιτοποίησης» στη χώρα, είναι οι «Έλληνες» εφοπλιστές! Ήδη το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει παραγγείλει τη ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων, το κόστος των οποίων **ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια**, για να μεταφέρουν το LNG κυρίως των ΗΠΑ αλλά και της Αλγερίας, Αιγύπτου. Διαθέτουν πλέον το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και ελέγχουν τον 1/5 του παγκόσμιου τονάζ, όντας μπροστά από την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Γερμανία στην κατάταξη!

Εδώ αξίζει να κάνουμε μια σύντομη παρέκβαση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης του, κατά τα άλλα φιλικού στο περιβάλλον, σχιστολιθικού LNG, το οποίο απορρίπτει ως ενεργειακή εναλλακτική και η ίδια η ΕΕ!

**Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της εξόρυξης σχιστολιθικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)**

Η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη του LNG, είναι αυτή της υδραυλικής ρηγμάτωσης ή υδραυλικής διέγερσης (fracking). Χρησιμοποιείται κατά κόρον για την εξόρυξη του σχιστολιθικού LNG και δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντολογικά προβλήματα, για αυτό και συναντά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων στις περιοχές εξόρυξης.

### **Ενδεικτικά καταγράφονται:**

- Καταστροφή φυσικού τοπίου.
- Χρήση τεράστιων ποσοτήτων νερού.
- Διοχέτευση τοξικών χημικών που διοχετεύονται με το νερό στο υπέδαφος, περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και τον μολύνουν. Τον υδροφόρο ορίζοντα μολύνουν και διαρροές από τα λύματα του κοιτάσματος που περιέχει βαρέα μέταλλα (αρσενικό, υδράργυρο) και ραδιενεργά σωματίδια. Ρύπανση έχει παρουσιαστεί και σε επιφανειακά ύδατα.



- Δέσμευση τεράστιων εκτάσεων με πηγάδια και εγκαταστάσεις ανά 1,5 Km.
- Τεράστιες διαρροές μεθανίου και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις εργασίες εξόρυξης και τον γεωτρητικό εξοπλισμό.
- Σεισμική δραστηριότητα από τη διαδικασία της υδραυλικής ρηγμάτωσης!

Για όλους αυτούς και άλλους τόσους λόγους, η επιστημονική επιτροπή που δημιουργήθηκε στην ΕΕ γνωμάτευσε αρνητικά για μελλοντικές εξορύξεις LNG στις χώρες της ΕΕ...

Εν κατακλείδι: Επειδή η μπίτζνα των ΑΠΕ είναι τεράστια (1 εκατομμύριο ευρώ είναι ο κύκλος των εργασιών ανά ανεμογεννήτρια), για να υποστηριχτεί χρειάζονται μονάδες βάσης (θερμικές ή μεγάλα υδροηλεκτρικά) και μονάδες αιχμής για να τις στηρίζουν. Επιπλέον, οι ΑΠΕ «παράγουν» τεράστια ανάγκη σε άεργη ισχύ, ανοίγουν και ανατροφοδοτούν μια μαύρη ενεργειακή τρύπα, κάτι που δε συμβαίνει με τις λιγνιτικές, αυξάνοντας τις ενεργειακές ανάγκες εσαεί !!

Οι πλέον κατάλληλες για αυτό το ρόλο των μονάδων αιχμής είναι αυτές του Φυσικού Αερίου! Κι επειδή το

Φ/Α που μεταφέρεται μέσω αγωγών δεν επαρκεί, (εφόσον χρειάζεται και στην οικιακή κατανάλωση) και για να μειωθεί η “εξάρτηση” από τη Ρωσία οι μονάδες μας πλέον θα καίνε Αμερικάνικο LNG (σε τιμή τριπλάσια του ρωσικού!), το οποίο θα διανέμεται και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Τα συμφέροντα είναι τεράστια.

## Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Για να καταλήξουμε σήμερα στη βίαιη «απολιγνιτοποίηση» και στην απαξίωση- διάλυση της ΔΕΗ, συνέβαλαν όλες οι Κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- Συγκυβερνήσεις) ακόμα από τη δεκαετία του 1990. Εκτός από τα κόμματα που προαναφέραμε, τεράστιες ευθύνες έχει και το αστικοποιημένο - εργοδοτικό συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ, το οποίο με μπροστάρη την ξεφτιλισμένη ηγεσία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, αντί να παλέψει για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού, στήριζε διαχρονικά, τότε ανοιχτά και τότε συγκαλυμμένα, όλες τις επιλογές της ΕΕ, του κεφαλαίου, της αστικής τάξης και των κυβερνήσεων της.

Μεγάλες ευθύνες αναλογούν και στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών που σήμερα καταστρέφονται γιατί ήταν ουραγοί και συμπαραστάτες των παραπάνω συμφερόντων.

Κλείνοντας, θεωρούμε πως ο λαός της περιοχής και όχι μόνο, πρέπει να απαιτήσουμε:

- Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ! - Όχι στην απάτη των ΑΠΕ!
- Παράταση της λειτουργίας των περιβαλλοντικά αναβαθμισμένων ΑΗΣ Πτολ/δας V, Αγ. Δημητρίου, Μεγαλόπολης IV και Μελίτης, μέχρι εξάντλησης των λιγνιτικών αποθεμάτων, οριστικής αποκατάστασης και απόδοσης των εδαφών των ορυχείων!
- Ενιαίο εθνικό φορέα ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγής
- Σχεδιασμό στη βάση των λαϊκών αναγκών και όχι των κερδοσκόπων!

Ας μην επιτρέψουμε την ερήμωση της περιοχής, ξανά, από τα νιάτα της όπως έγινε και μετεμφυλιοπολεμικά, εξαιτίας των καιροσκοπικών σχεδιασμών του κεφαλαίου και των συμμάχων του! Το χρωστάμε στις επόμενες γενιές και στα παιδιά μας!