

Νίκος Ξηρουδάκης



Στην πρωινή εκπομπή της **EPT** της Πέμπτης 7 Μαΐου 2020, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων **Αδωνις Γεωργιάδης** συνομίλησε με τους δημοσιογράφους **Δημήτρη Κοτταρίδη και Γιάννη Πιτταρά**, λίγο μετά τις 8.00. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν στην **Αγία Παρασκευή**, εξαπολύοντας χυδαία επίθεση κατά της **ANTAPΣYA**.

«Ανησυχώ πάρα πολύ. Ρισκάρουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα, το οποίο, αν συμβεί, θα είναι πραγματικά καταστροφικό», ξεκινάει τη σχετική τοποθέτησή του στη δημοσιογραφική ερώτηση αν ανησυχεί από όσα συμβαίνουν στην Αγία Παρασκευή.

Μάλιστα. Δεν ανησυχεί μήπως έχουμε νέο κύμα κορωνοϊού από το άνοιγμα των σχολείων με προδιαγραφές που είναι αδύνατον να τηρηθούν. Δεν ανησυχεί από τον συνωστισμό στα ΜΜΜ ή στους εργασιακούς χώρους. Δεν ανησυχεί από τους κινδύνους σε κλειστούς στεγασμένους χώρους αλλά από την πλατεία Αγ. Ιωάννου της Αγίας Παρασκευής. Ας παρακολουθήσουμε όμως τη συλλογιστική του.

«Οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης, οι εικόνες αυτές δυσκολεύουν το ταχύτερο άνοιγμα των υπολοίπων εμπορικών καταστημάτων. Δηλαδή ρισκάρουν **τις ζωές και τις θέσεις εργασίας** χιλιάδων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να κάνουν το κέφι τους και να δείξουν ότι αψηφούν το κράτος. Από ό,τι διάβασα μάλιστα, επικεφαλής εκεί της κίνησης ήτανε και ένα **στέλεχος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.**»

»Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν ότι εδώ κάνουμε μία συλλογική προσπάθεια για το κοινό καλό και δεν έχουν καμία διάθεση να σεβαστούν τα δικαιώματα των συμπολιτών τους. Σήμερα, όταν κάποιος φέρεται ανεύθυνα, δεν παίρνει ρίσκο [μόνο] για τον εαυτό του, παίρνει ρίσκο και για τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Οι **χιλιάδες απολύσεις** από την έναρξη της καραντίνας και η κοινωνική καταστροφή που ακολουθεί, οφείλονται φαίνεται στους ανεύθυνους της Αγίας Παρασκευής και στα στελέχη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, που, ως γνωστόν, μας κυβερνούν. Ας πάμε όμως και παρακάτω:

«Αυτοί που κατεβαίνουν και κάνουν αυτού του είδους την επανάσταση στην Αγία Παρασκευή και αλλού, **δεν στρέφονται εναντίον των συμπολιτών τους;**», αναρωτήθηκε στη συνέχεια.

«Ποιος είναι αυτός ο κύριος της ANTAPΣYAΣ, που αποφάσισε να ρισκάρει τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στα εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα, και θέλει να εμποδίσει να ανοίξουμε μια ώρα αρχύτερα, και πάει και κάνει την επανάστασή του στην πλατεία; Για πείτε μου; Για **να τον βγάλουμε στην τηλεόραση να μας εξηγήσει**, για ποιο λόγο αδιαφορεί για τους υπόλοιπους συμπολίτες του;»

Προδίδει έτσι, άθελά του, μια ιδιότυπη σχέση με τη δημοκρατική ενημέρωση και τον πλουραλισμό το άλλοτε στέλεχος του **ΛΑΟΣ** και σημερινός υπουργός της **ΝΔ**, καθώς επισείει **ως ποινή(!)** την τηλεοπτική

παρουσία κάποιου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως λέει. «Καρφώνοντας» έτσι και τη **δημοσιογραφική αντιμετώπιση** που θα του επιφυλασσόταν...

Κορυφώνει όμως στη συνέχεια: «**Ένας του ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν εκεί... Εδώ, οι άνθρωποι οι μισοί απ' αυτούς, στενοχωρούνται που η Ελλάδα δεν είχε νεκρούς...**»

«Ε, τώρα, είναι βαρύ αυτό», σχολιάζει ο δημοσιογράφος, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

«Ε, καλά τώρα, δεν τα βλέπουμε **στο διαδίκτυο τι γράφουνε κάθε μέρα;** Στενοχωρούνται από την επιτυχία της Ελλάδος», συμπληρώνει ο υπουργός. «Αυτοί βγάζουν στο διαδίκτυο όλα τους τα σώψυχα», συνεχίζει, για να φτάσει τελικά στο ζουμί: «**Μπροστά μας έχουμε ανηφόρα, εγώ δεν θέλω να πω ψέματα. Μπροστά μας έχουμε ανηφόρα...**»

Με ελλιπή πληροφόρηση και αλλεπάλληλες ...αλλαγές φύλου («ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ», «ο επικεφαλής εκεί...»), ο υπουργός ξέμπλεξε με τις κυβερνητικές ευθύνες τόσο για ενδεχόμενο νέο κύμα κρουσμάτων όσο και για την απώλεια θέσεων εργασίας. Κινητοποιεί ταυτόχρονα τον **κοινωνικό αυτοματισμό** εναντίον όσων παλεύουν κατά της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων χώρων, και μάλιστα τις μέρες ακριβώς που ψηφίζεται το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη.

Δεν μας εξήγησε φυσικά, πόσο υγειονομικό ενδιαφέρον κρύβει η **εκτόξευση χημικών**, απαγορευμένων σε καιρό πολέμου, μεσούσης μιας πανδημίας που χτυπάει ακριβώς **τους πνεύμονες...**

Μιλώντας για ...υγειονομικό ενδιαφέρον, σημειώνουμε πως δεν αναφέρθηκε στο επίδικο της πλατείας του Αγίου Ιωάννου, που είναι η προοπτική να μετατραπεί άλλη μια πλατεία σε θάλασσα τραπεζοκαθισμάτων. Τραπεζοκαθισμάτων στα οποία, όταν κάθονται οι θαμώνες, θα αποφεύγει φαίνεται να τους προσβάλει ο ιός, καθώς θα έχουν προηγουμένως πληρώσει... Πρόκειται για σύγχρονη εκδοχή του **Τέντζελ** και της ψυχής που αναπηδά από το Καθαρτήριο στον Παράδεισο, με τον ήχο του νομίσματος που αναπηδά στο δίσκο του εράνου... Έλα όμως που το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πλατείας είναι μπερδεμένο και δεν επιτρέπονται τραπεζοκαθίσματα σε αυτήν...

Εύγλωττες είναι οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν το «**Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή**» και η **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**, αποσπάσματα από τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια -ολόκληρες **εδώ** και **εδώ**:

“Φυσάει Κόντρα”:

Ο Δήμαρχος Β. Ζορμπάς, που τις μέρες της πανδημίας προέβαινε σε αντιεπιστημονικές δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη μετάδοση του ιού μέσα από τη θεία κοινωνία, που δεν έκανε τίποτα από όσα έπρεπε να κάνει για να ενημερώσει και να προστατεύσει την πόλη του και τους κατοίκους που είχαν σοβαρά προβλήματα, επέλεξε να γίνει επικεφαλής μιας διμοιρίας ΜΑΤ που επιτέθηκε με χημικά σε νέους ανθρώπους για να διατρανώσει δήθεν το ενδιαφέρον του για τη δημόσια υγεία. [...]

Θεωρούμε αναγκαίο κάθε ένας και κάθε μια από εμάς να τηρεί τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. Το ζήτημα του κορωνοϊού δεν έχει λήξει, και κατά την άποψη μας η πρόωρη επανέναρξη της οικονομίας δίνει ψευδείς εντυπώσεις. Είναι αναγκαίο να τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Τα ΜΑΤ στην πλατεία ήρθαν χθες να δηλώσουν ότι η πλατεία θα γίνει τραπεζοκαθίσματα και πάρκινγκ, όπως είναι δηλωμένη η πρόθεση της παράταξης του σημερινού δημάρχου. Ξέρουμε πως όταν καίγονταν μαγαζιά για τον πόλεμο της νύχτας δεν φώναζαν τα ΜΑΤ, ούτε έλεγαν να φέρουν μπουλντόζες στην πλατεία. Ξέρουμε ότι η παρούσα διοίκηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της για εμπορική αξιοποίηση της πλατείας. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όλες σχεδόν οι δυνάμεις συζητούν για την πάνω πλατεία ως «πρόβλημα» ξεχνώντας ότι αποτελεί τον πιο μαζικό δημόσιο χώρο της πόλης με τεράστια προσέλευση νέων Αγιοπαρασκευιωτών και ανθρώπων από άλλες περιοχές που οι δικές τους πλατείες ίσως δεν έχουν

ελεύθερο χώρο. Αυτά δεν προέκυψαν ούτε φέτος, ούτε στην πανδημία. Η απάντηση σε υπαρκτά ή και υπερδιογκωμένα προβλήματα της κοινωνίας και της πόλης, σε καμία περίπτωση δεν είναι η καταστολή και ο αυταρχισμός.[...]

Χρειαζόμαστε και άλλους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, χρειαζόμαστε εχέγγυα ότι και οι υπάρχοντες δημόσιοι χώροι δε θα θυσιαστούν στον βωμό τού κέρδους κάποιων.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την πρωτοβουλία του Δημάρχου για καταστολή στην πόλη μας καθώς και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που στοχοποιούν τον δημόσιο χώρο και τη νεολαία ενώ δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τις μέρες που έρχονται. Δηλώνουμε ότι δε θα αφήσουμε να συνεχιστεί η αυταρχική κατρακύλα της παράταξης του δημάρχου που έχει δείξει το πρόσωπό της και στα δημοτικά συμβούλια και αλλού. Ζητάμε να απολογηθούν για όσα ψευδή γεγονότα διαρρέουν στα ΜΜΕ και για τη στοχοποίηση μελών τού σχήματός μας ως υποκινητές ταραχών και παράνομων πράξεων. Η τακτική αυτή θυμίζει άλλες εποχές, πιο μαύρες, όπου άνθρωποι με κουκούλες έδειχναν με το δάχτυλο σε Ναζί και ταγματασφαλίτες όσους ήθελαν να εξοντώσουν

Αν κάτι πρέπει να μας μείνει από όλο αυτό είναι ότι κανένα πρόβλημα δεν λύνουν τα ΜΑΤ και η καταστολή. Η υγεία και η ελευθερία είναι πράγματα αδιαπραγμάτευτα. Μόνο όλοι και όλες μαζί με την υπεύθυνη και αγωνιστική μας στάση μπορούμε να τα διασφαλίσουμε. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες και στην πλατεία Αγ. Ιωάννου. Στις πλατείες και στους δρόμους μας θέλουμε να υπάρχουμε εμείς, ζωή, ελευθερία και όχι ΜΑΤ και δακρυγόνα.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ:

Μετά τα Εξάρχεια, η κυβέρνηση και ο δήμαρχος ανακάλυψαν στη πλατεία Αγ. Ιωάννου ένα νέο “άβατο” αλλά οι πραγματικές τους προθέσεις δεν μπορούν να κρυφτούν. Και στην Αγία Παρασκευή η πανδημία χρησιμοποιήθηκε ως άλλοθι για να περάσουν μέτρα που έχουν από καιρό στο συρτάρι.

Ο δεξιός δήμαρχος Ζορμπάς, που στη διάρκεια της πανδημίας όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας των κατοίκων του Δήμου αλλά αναπαρήγαγε τις εθνικιστικές ανοησίες περί αρχαιοελληνικού DNA και τις θρησκώληπτες ανοησίες περί θείας κοινωνίας και κορωνοϊού και καλούσε τους πολίτες να προσκυνήσουν. Τώρα συκοφαντεί και στοχοποιεί τους δημότες και όσους αντιστέκονται. Έτσι επιλέγει να δείξει ότι τάσσεται με τους επιχειρηματίες και τους μπράβους και ότι θα προχωρήσει με κάθε τρόπο στην εμπορική αξιοποίηση της πλατείας που σημαίνει λιγότερος ελεύθερος χώρος για τους κατοίκους με περισσότερα τραπεζοκαθίσματα για τα μαγαζιά και δημιουργία πάρκινγκ.

Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους κατοίκους και όχι στη κυβέρνηση και στους δημάρχους. Την ίδια στιγμή της επίθεσης των ΜΑΤ ο Χατζηδάκης περνούσε στη Βουλή το περιβαλλοντοκτόνο πολυνομοσχέδιο που παραδίδει τους ελεύθερους χώρους και το περιβάλλον στα αρπαχτικά χέρια της αγοράς.

Η κυβερνητική υποκρισία συνεχίζεται. Δεν φτάνει που δεν έχει προσλάβει έναν μόνιμο γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό στο ΕΣΥ, που άφησε μεγάλους χώρους δουλειάς να συνεχίζουν να δουλεύουν ανεξέλεγκτα, που δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για χώρους με τεράστιες συγκεντρώσεις (στρατόπεδα, προσφυγικά camps), που ανοίγει τα σχολεία χωρίς μέτρα προστασίας, που “κάνει πλάτες” μαζί με την αστυνομία στην ακροδεξιά ρατσιστική συγκέντρωση στο Ηράκλειο Κρήτης με ταυτόχρονη επίθεση στην αντιρατσιστική συγκέντρωση, που μας “βγάζει” από την καραντίνα το ίδιο τυφλά όπως μας “έβαλε”, φτάνει στο γελοίο σημείο αυτή και τα φιλικά της ΜΜΕ να στοχοποιούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το δημοτικό σχήμα “Φυσάει Κόντρα” για την βόλτα και την παρουσία των κατοίκων στην..πλατεία τους!!!

Με την επίθεση των ΜΑΤ, η κυβέρνηση, με τη βοήθεια των χρηματοδοτούμενων από αυτήν ΜΜΕ,

προσπαθεί να καλύψει με επικοινωνιακά τρυκ τα τεράστια κενά στο ΕΣΥ και την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων κατά της πανδημίας στοχοποιώντας τον ίδιο τον κόσμο και την αντικαπιταλιστική, ανατρεπτική αριστερά. [...]

Η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να “δώσει μηνύματα” για τον επόμενο γύρο των αντιλαϊκών της επιλογών. Δεν θα βρει “αποδέκτες”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στέκεται στο πλευρό του κόσμου της Αγ. Παρασκευής στον αγώνα τους για να διώξουν τα ΜΑΤ από τη γειτονιά τους και να υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν περισσότερους ελεύθερους δημόσιους χώρους. Θα συμβάλει στην αποφασιστική ανάπτυξη της πάλης των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Η συκοφάντηση και στοχοποίηση του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ, της Δημοτικής Συμβούλου Μ. Αλεφαντή και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα περάσει!

Δείτε το απόσπασμα των δηλώσεων του Άδ. Γεωργιάδη στην ΕΡΤ: