



Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 το στέλεχος της ANΤΑΡΣΥΑ και του ΝΑΡ **Άγγελος Χάγιος** συμμετείχε στην πολιτική εκπομπή του δημοσιογράφου **Πάνου Παναγιωτόπουλου** «Χώρα Εν Καμίνω», στο τηλεοπτικό κανάλι Kontra.

Προσκεκλημένοι επίσης ήταν ο **Νάσος Αθανασίου**, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο **Κων. Αρβανιτόπουλος** από την ΝΔ και η **Μαρίνα Χρυσοβελώνη** από τους ΑΝ.ΕΛΛ.

Στη συζήτηση που έγινε, ο δημοσιογράφος Π. Παναγιωτόπουλος ρώτησε τον Άγγελο Χάγιο, ποια είναι η θέση της ANΤΑΡΣΥΑ για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο άλλος δρόμος που η ANΤΑΡΣΥΑ προτείνει, ποια η άποψή του για το τοξικό νέφος.

Σ' αυτές και σε μια σειρά άλλες καίριες ερωτήσεις απάντησε ο Ά. Χάγιος, ο οποίος συμμετέχοντας στη συζήτηση για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν και ενδεχομένως θα καταψηφίσουν τη νέα συμφωνία, έκανε αναφορά και στην πρόσφατη πρόταση που διατύπωσε η ANΤΑΡΣΥΑ προς όλες τις μαχόμενες δυνάμεις του κινήματος και της αριστεράς.

“Αναγκαίο σήμερα, να υπάρξει ένα πολιτικό ενωτικό κίνημα λαού – εργαζομένων, μέσα στο οποίο πρέπει να υπάρχει κοινή δράση ΚΚΕ, ANΤΑΡΣΥΑ και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να βγουν από το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Να σταματήσει η διαπραγμάτευση (...) Μιλάμε για μία απελευθερωτική πορεία που θάνατο αντάξια των αγώνων που έχει κάνει ο λαός.”

“Υπάρχει ανάγκη για το λαό μας και τους εργαζόμενους, μιας νέας ελπίδας η οποία ξεφεύγει από τις συμπληγάδες ανάμεσα στις προτάσεις των δανειστών, των λεγόμενων θεσμών, της τρόικας/ και του αναμορφωμένου 47σέλιδου που καταθέτει η κυβέρνηση στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις”, είπε σε άλλο σημείο.

“Εαν κατέβαινε στις εκλογές με το 47σέλιδο ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει κανείς ότι θα έπαιρνε αυτό το ποσοστό;” αναρωτήθηκε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σε κάποια στιγμή, ο Νάσος Αθανασίου επικαλέστηκε την άποψη που είχε εκφράσει ο **Μιχάλης Παπαγιαννάκης**, ότι **“δεν υπάρχει αριστερότερη πολιτική από την (τότε) ΕΟΚ”**, για να του αντιτείνει ο Άγγελος Χάγιος παλαιότερη άποψη που είχε εκφράσει πολύ έγκαιρα ο **Ηλίας Ηλιού**, εκ μέρους της **ΕΔΑ** στη Βουλή, ότι η ΕΟΚ είναι **ο λάκκος των λεόντων**. *“Τι αποδεικνύεται τώρα, ότι είμαστε σε λάκκο λεόντων ή στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι;”,* αναρωτήθηκε ρητορικά.

“Πρέπει να συμβιώνουμε με τους λέοντες, δε γίνεται αλλιώς στις διεθνείς σχέσεις. Σε όλη την Ιστορία μας, είτε ήτανε Πέρσες, είτε υπερδυνάμεις, είτε ήτανε η Ιερά Συμμαχία, πρέπει να συμβιώνεις με αυτούς, δε μπορείς αυτούς να τους αποφύγεις εφόσον είσαι σ' αυτή τη ζωή. Σε άλλη ζωή και σε άλλο πλανήτη, ίσως”, απάντησε ο συνομιλητής του.

Δείτε αποσπάσματα από την ενδιαφέρουσα αυτή εκπομπή στα δύο βίντεο που ακολουθούν.

