



ΝΑΡ
για την
**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βήμα κλιμάκωσης των ανταγωνισμών, με αντικομμουνιστικό περιεχόμενο

Καθώς η ένταση της αντιπαράθεσης, των πολεμικών επεισοδίων και των προσβολών κατά των εδαφών των αυτόνομων περιοχών του Ντονμπάς καλά κρατούσε, παρά την άνωθεν διοχετευμένη αισιοδοξία για δήθεν διπλωματική λύση με συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν, ήρθε η χθεσινή απόφαση της Ρωσίας για αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέντσκ και του Λουγκάνσκ, όπως έχουν αυτοανακηρυχθεί, με ταυτόχρονη αποστολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων σε αυτές. Πρόκειται για μια **κίνηση της Ρωσίας που ρίχνει νερό στον μύλο των ανταγωνισμών και της πολεμικής απειλής, που ενισχύει τον εθνικισμό και την πολεμοκαπηλεία και στις δύο πλευρές των συνόρων.**

Η απόφαση της Ρωσίας δεν μπορεί να ιδωθεί βέβαια αποσπασμένα από την **επιθετικότητα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή**, την πολύπλευρη ενίσχυση του **αντιδραστικού καθεστώτος της Ουκρανίας με την ιδιαίτερη στήριξη του και σε φασιστικές δυνάμεις, την διαρκή επιθετικότητά του κατά των αυτόνομων περιοχών** και των κατοίκων του Ντονμπάς.

Όμως η απόφαση της κυβέρνησης Πούτιν δεν έγινε για να προστατευθούν οι πληθυσμοί των αυτόνομων περιοχών. Το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου με το αντικομμουνιστικό περιεχόμενο, την επίθεση στον Λένιν και στους Μπολσεβίκους και τον διάχυτο μεγαλορώσικο εθνικισμό, αποτυπώνει την αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης Πούτιν, που **εκφράζει τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ρωσίας και τα σχέδια για επέκταση της ζώνης επιρροής της** στην περιοχή σε ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και το ευρωατλαντικό αστικό στρατόπεδο.

Το παραλήρημα Πούτιν κατά Λένιν και Μπολσεβίκων αναδεικνύει και το πραγματικό αντίπαλο δέος στον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, που και το δυτικό-ουκρανικό μπλοκ και το ρωσικό θέλουν να θάψουν σε ένα διαγωνισμό αποτελεσματικής «αποκομμουνιστικοποίησης»: **Την διεθνιστική εργατική επαναστατική πάλη και την παρέμβαση ενός σύγχρονου κομμουνιστικού ρεύματος**, που θα μπορεί να ενώσει τους λαούς στον αγώνα και την ελπίδα για ειρήνη, λευτεριά και κοινωνική απελευθέρωση κόντρα στη βαρβαρότητα του κόσμου του κεφαλαίου, όποια γλώσσα κι αν μιλάει.

Καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης και όξυνσης των καπιταλιστικών ανταγωνισμών, με την αμερικανοΝΑΤΟϊκή πλευρά να προσπαθεί να αξιοποιήσει την κίνηση της Ρωσίας για να κλιμακώσει τα επιθετικά της σχέδια συνολικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, **το πρωταρχικό καθήκον για το αντιπολεμικό και λαϊκό κίνημα και για την αντικαπιταλιστική και κομμουνιστική Αριστερά στη χώρα μας είναι να αναπτύξουν την πάλη ενάντια στην πολιτική του ελληνικού κεφαλαίου και των συμμαχιών που ανήκει (ΝΑΤΟ, ΕΕ)**, ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την μετατροπή της χώρας σε επιθετικό προγεφύρωμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Καμία εμπλοκή καμιά συμμετοχή στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς στην Ουκρανία. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα σε ιμπεριαλιστική επεμβατική αποστολή.

Να κλείσουν τώρα οι αμερικάνικες βάσεις, καμία εξυπηρέτηση στους φονιάδες των λαών, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα.

Όχι στις πολεμικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία, όχι στο όργιο των εξοπλισμών και στους άξονες πολέμου, έξω από το ΝΑΤΟ.

Διεθνιστική πάλη των εργαζομένων και των λαών για την ειρήνη και την κοινωνική απελευθέρωση, κόντρα στην βαρβαρότητα και τους πολέμους του κεφαλαίου.

Γραφείου Τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 22/2/2022