

ΤΟΥ **Μωσή Λίτση**



Παιδί σε χαρτόκουτο! Ειδομένη 2016...

Η Ευρώπη δεν αντέχει 160.000 πρόσφυγες-τόσους προβλέπει η συμφωνία της ΕΕ για μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο στις 28 χώρες μέλη, η οποία δεν τηρείται καν-αλλά αντέχει... περισσότερους από 4 εκατομμύρια αστέγους!

Μέσω κοινωνικών δικτύων επανήλθε στο φως της δημοσιότητας άρθρο της εφημερίδας «Γκάρντιαν» από τον Φεβρουάριο του 2014, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 11 εκατ. άδειες κατοικίες, όταν σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν 4,1 εκατ. άστεγοι.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε άδεια σπίτια και όχι στα, κύριος οίδε, πόσα άδεια ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί, ιδίως στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου λόγω της κρίσης και οι οποίες θα μπορούσαν με σχετική ευκολία να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες απόκληρους που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, κυνηγημένοι από τις σφαγές και την ανέχεια...

Αναζητώντας μάλιστα στοιχεία στο διαδίκτυο για τον αριθμό των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων στην Ευρώπη, έπεσα πάνω σε πρόσφατο φωτογραφικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», το οποίο μιλά για 100 τουλάχιστον εγκαταλελειμμένα πολυτελή ξενοδοχεία, σε ένα φωτογραφικό οδοιπορικό από το Γκκρατς της Αυστρίας στην Γερμανία και την Ιταλία..

Παρατημένη Χλιδή...

Οι φωτογραφίες εγκαταλελειμμένης χλιδής και ιστορίας-πολλά από τα ξενοδοχεία του φωτορεπορτάζ βρίσκονται στην Αυστρία των κλειστών συνόρων, η κυβέρνηση της οποίας πρωτοστατεί στο κλείσιμο του λεγόμενου Βαλκανικού Διαδρόμου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό περισσότερων από 13.000 προσφύγων σε άθλιες συνθήκες στην Ειδομένη, στα σύνορα Ελλάδας και ΠΓΔΜ.



Εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Αυστρία.

Ορισμένα από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Γκάρντιαν στο προαναφερθέν δημοσίευμα προκαλούν σοκ-η εφημερίδα άλλωστε στον τίτλο του άρθρου της κάνει λόγο για το «Σκάνδαλο των 11 εκατομμυρίων άδειων σπιτιών της Ευρώπης».

Στην Ισπανία περισσότερα από 3,4 εκατ. σπίτια είναι άδεια, στην Γαλλία και την Ιταλία, υπάρχουν δύο εκατομμύρια άδεια σπίτια, στην Γερμανία 1,8 εκατ. και στο Ηνωμένο Βασίλειο 700.000.

Πολλές από τις κατοικίες αυτές βρίσκονται σε τεράστια κέντρα διακοπών, τα οποία κατασκευάστηκαν την περίοδο της φούσκας στα ακίνητα, η οποία συνέβαλλε στην διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08 και ουδέποτε από τότε κατοικήθηκαν.

Πέραν των 11 αυτών εκατομμυρίων κατοικιών, οι περισσότερες εκ των οποίων αγοράστηκαν ως επένδυση από ανθρώπους που ουδέποτε σχεδίαζαν να κατοικήσουν σε αυτές-η κρίση στην Ισπανία και την Ιρλανδία προκλήθηκε εξαιτίας της κατάρρευσης της διεθνούς και εγχώριας αγοράς ακινήτων, ενώ στην Ελλάδα η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων ακολούθησε τα μνημόνια, τη σκληρή λιτότητα και τους δυσβάστακτους φόρους -υπάρχουν και χιλιάδες μισοτελειωμένες κατοικίες που δεν κατάφεραν ποτέ να ολοκληρωθούν καθώς έκλεισε η στρόφιγγα των στεγαστικών δανείων και τα εισοδήματα διεθνώς υπέστησαν καθίζηση.

Τα περισσότερα από τα άδεια σπίτια βρίσκονται στην Ισπανία, όπου την δεκαετία του 2000 υπήρξε τεράστιο κατασκευαστικό μπουμ και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για την προέγκυση κυρίως Γερμανών και Βρετανών παραθεριστών που αναζητούσαν μία θέση στον ισπανικό ήλιο...

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013 που παραθέτει η εφημερίδα, περισσότερα από 3,4 εκατ. σπίτια, το 14% όλων των ιδιοκτησιών, ήταν άδεια. Η ισπανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι υπάρχουν ακόμη περί τα 500.000 μισοτελειωμένα σπίτια, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τις κατασκευαστικές εταιρείες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυβέρνηση Κάμερον έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα την «αθρόα» μετανάστευση από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, μέλη πλέον της ΕΕ, άρα και δικαιούχους του κεκτημένου της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων ή σε αγαστή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, οι πρόσφυγες αφήνονται σε εξαθλιωμένες συνθήκες στο Καλαί, υπάρχουν περισσότερες από 700.000 άδειες κατοικίες.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το ως άνω δημοσίευμα υπάρχουν 300.000 κενά σπίτια.

Περιμένοντας την αξιοποίηση...



Ένα ακόμη παρατημένο Ξενία

Μη ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ 80.000 ακίνητα του δημοσίου(!) τα οποία περιμένουν να αξιοποιηθούν(διάβαζε ξεπουληθούν). Ένα από τα γνωστά εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας είναι το κτίριο του ΙΚΑ στην οδό Πειραιώς αλλά και το Εφετείο στη οδό Σωκράτους, για το οποίο ουκ ολίγες φορές έχουν γραφτεί ρεπορτάζ για τις άθλιες συνθήκες στέγασης σε αυτό μεταναστών.

Μόνο στη γειτονιά μου, τα Πατήσια, έχουν κλείσει δύο νοσοκομεία, το Γενικό Πατησίων και το 6ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ, τα οποία φαντάζομαι διαθέτοντας ακόμη στοιχειώδη υποδομή(κρεβάτια, χώροι υγιεινής) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των ταλαίπωρων προσφύγων που τριγυρνούν στην πλατεία Βικτωρίας.

Για να μην αναφερθούμε στα κλειστά ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, τα ΞΕΝΙΑ που ρημάζουν επί δεκαετίες ή τα άδεια και υπολειπόμενα στρατόπεδα στην Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Ακόμη και αν θεωρήσει κανείς ιερό το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας, άρα κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί οι ιδιοκτήτες τους διατηρούν δικαίωμα σε αυτά, η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι άλλοι υποκριτές της Ευρώπης, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν μεγάλο μέρος από αυτά, προκειμένου να στεγάσουν έστω προσωρινά αυτούς που τρέχουν να σωθούν από τον πόλεμο στη Συρία και αλλού.

Τα 11 εκατομμύρια κενά σπίτια που ανέφερε ο Γκάρντιαν είναι υπεραρκετά για να στεγάσουν όχι μόνο τα 4,1 εκατομμύρια επίσημα αστέγους της ΕΕ, αλλά και το ένα και πλέον εκατομμύριο προσφύγων που έχει περάσει επίσημα στην Γερμανία και την Αυστρία. Και πάλι περισεύει χώρος...

Σύγχρονοι....Καταραμένοι

Το ονομαστικό ΑΕΠ της ΕΕ άλλωστε συνολικά ανέρχεται σε 14,3 τρισ. ευρώ. Ακόμη και το ελληνικό ΑΕΠ την περίοδο της κρίσης, ανέρχεται σε 235,6 δισ. δολάρια, ποσό πολλαπλάσιο του ΑΕΠ της Ιορδανίας(31,35 δισ. δολάρια) και του Λιβάνου(49,92 δισ. δολάρια), χώρες που όχι μόνο φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες από τον εμφύλιο της Συρίας, αλλά εξακολουθούν να φιλοξενούν προσφυγικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων από τους πολέμους του 1948 και 1967. Το ΑΕΠ της Τουρκίας, η οποία επίσης φιλοξενεί περισσότερους από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες, ανέρχεται σε 721 δισ. δολάρια.



Σύριοι πρόσφυγες στην Ιορδανία

Λεφτά και υποδομές για να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση υπάρχουν. Οι υποκριτές ωστόσο της υποτίθεται ανοικτής και ανεκτικής Ευρώπης, κλείνουν τα σύνορα στους... καταραμένους του Τρίτου Κόσμου, όπως στη δεκαετία του '30 έκλειναν τα σύνορα της Κούβας, των ΗΠΑ και του Καναδά για τους κατατρεγμένους από τους ναζί Εβραίους..., με επιχειρήματα ανάλογα πολλές φορές των ισλαμοφοβικών παραληρημάτων των σημερινών ηγετών.

Πηγή: contra-xreos.gr