



Ο αρχιεπίσκοπος μέσα «σε πνεύμα χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης», δήλωσε σε συνέντευξή του πως αν οι πρόσφυγες παραμείνουν στην Ελλάδα θα μας χαλάσουν την ησυχία μας και θα αλλοιώσουν την ελληνικότητά μας. Ο Θ. Πλεύρης «τιμώντας το πνεύμα της πατροπαράδοτης ελληνικής φιλοξενίας», απόρησε πώς είναι δυνατό το ελληνικό κράτος να παρέχει βοήθεια στους πρόσφυγες. Ο Νότης Σφακιανάκης με «ύφος 1000 καρδιναλίων» και από τη ζεστασιά του καναπέ του, χαρακτήρισε τους πρόσφυγες ριψάσπιδες επειδή έφυγαν από την πατρίδα τους. Ο Τράγκας σε μια πιο σοφιστική εκδοχή αναφέρθηκε στη σύγκρουση των πολιτισμών.

Όλο αυτό το σινάφι, όλοι αυτοί μαζί με τους Ευρωπαίους ολιγάρχες και γραφειοκράτες, στους οποίους ομνύουν έτσι κι αλλιώς, μας προκαλούν την ίδια αποστροφή με τους ισλαμοφασίστες και τους στυγνούς δολοφόνους που αποδεκατίζουν ανυποψίαστους πολίτες. Την αλήθεια την ξέρουν όλοι αλλά την κρύβουν επιμελώς.

Οι τρομοκράτες ισλαμιστές είναι δημιούργημα του αμερικανικού και ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Αυτούς χρηματοδότησαν για να προκαλέσουν προβλήματα στις κυβερνήσεις που δεν επιθυμούσαν και προκειμένου να κατασκευάσουν κυβερνήσεις μαριονέτες. Πίσω από όλα βρισκόταν και βρίσκεται ο έλεγχος εδαφών, η δημιουργία ζωνών επιρροής, το εμπόριο των πετρελαίων κ.λπ.

Επομένως οι φωνές οδύνης από τις κυβερνήσεις είναι φωνές υποκριτικές. Και είναι υποκριτικές όχι μόνο γιατί δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος, αλλά γιατί έχουν επιλεκτική ευαισθησία. Η δήθεν ευαισθησία τους σταματά στα θύματα των τρομοκρατών, αλλά κουβέντα για τις χαμένες ψυχές των πνιγμένων παιδιών στη Μεσόγειο. Καμία κουβέντα για τα χιλιάδες παιδιά προσφύγων που έχουν εξαφανιστεί στην πολιτισμένη Ευρώπη. Παιδιά που ποιος ξέρει αν τα αναλώσιμα σώματά τους έχουν χρησιμοποιηθεί για εμπόριο οργάνων ή στην παιδική πορνεία.

Όσον αφορά στο βλακώδες ιδεολόγημα της σύγκρουσης των πολιτισμών που πριν από μερικά χρόνια διατύπωσε ο Χάντινγκτον, το ξαναφέρανε στην επιφάνεια αφού είναι αρκούντως βολικό. Το πρόβλημα δε βρίσκεται στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, αλλά είναι τάχα πολιτιστικό. Οι ίδιοι που πρεσβεύουν τη χριστιανική αγάπη, επιδεικνύουν μίσος απέναντι στον αλλόθρησκο. Χρησιμοποιούν φασιστικές γενικεύσεις του τύπου «όλοι οι ισλαμιστές είναι εν δυνάμει δολοφόνοι». Η Χρυσή Αυγή βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για την ανάγκη φυλετικής καθαρότητας. Ξεχνούν επίσης πως οι Χριστιανοί ιμπεριαλιστές ήταν αυτοί που βομβάρδισαν τη Γιουγκοσλαβία, διέλυσαν το Ιράκ και το Αφγανιστάν με χιλιάδες δολοφονίες αθώων πολιτών, ενώ επαναλαμβάνουν το θεάρεστο έργο τους σήμερα στην Συρία.

Ευτυχώς ο ελληνικός λαός έδωσε όλο αυτό το διάστημα λαμπρά δείγματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπως ακριβώς είχε δείξει στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας και του Ιράκ. Αυτό πρέπει να μας κάνει και μας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον αυτού του τόπου.