



Ομιλία του προέδρου της Π.Ε.Σ.ΕΚ Τάσου Σταυρόπουλου για την εκδήλωση προς τιμή του Μανόλη Αναγνωστάκη **για τα 73 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών, 9 Μαΐου 1945**

- Η σημερινή εκδήλωση για τον Μανόλη Αναγνωστάκη συμπίπτει με την αντιφασιστική νίκη της 9ης Μαΐου 1945: 73 χρόνια από τη συντριβή του φασισμού, 73 χρόνια από την ήττα της Ναζιστικής Γερμανίας. Για να συντριβεί το τέρας του φασισμού κάποιιοι λαοί πλήρωσαν πολύ ακριβά. 20.000.000 νεκρούς είχε η Σοβιετική ένωση. Εκατοντάδες χιλιάδες η χώρα μας. Τιμάμε σήμερα την αντιφασιστική νίκη των λαών. Κάποιοι θέλουν να διαγράψουν την επέτειο αυτή. Η Ε.Ε ορίζει την ημέρα αυτή ως Μέρα της Ευρώπης. Για να διαγράψουμε από τη μνήμη μας τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τον Μανόλη Γλέζο, τους 200 της Καισαριανής, την εποποιία του Στάλιγκραντ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα κρεματόρια του Άουσβιτς. Η απόπειρα παραχάραξη της ιστορίας σήμερα από την Ε.Ε είναι όχι μόνο βρώμικη, αλλά ανήθικη και επικίνδυνη.

- 73 χρόνια σήμερα, μετά την αντιφασιστική νίκη, καλούμαστε να στοχαστούμε γιατί ο φασισμός και ο πόλεμος κτυπάει την πόρτα μας. Και τον φέρνουν εκείνοι που καταργούν το 8ωρο, τη μόνιμη εργασία και στέλνουν τους νέους στα κάτεργα με 12ωρη εργασία και με 200-300 ευρώ μηνιαίο μισθό. Που κλέβουν τις συντάξεις από τους συνταξιούχους. Που έχουν πάει την ανεργία με την πολιτική τους πάνω από 30% και θυμίζουν την προπολεμική Γερμανία όπου ξεπήδησε ο Χίτλερ. Που προσπαθούν να διαγράψουν από τη συνείδηση των λαών τις κατακτήσεις με αίμα του εργατικού κινήματος, τη σημασία της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, τη σημασία της κατάληψης του Βερολίνου από τα Σοβιετικά στρατεύματα και τη σημασία της ήττας του φασισμού.

- Δυστυχώς τα πράγματα στη γειτονιά μας είναι πολύ άσχημα. Ο Ιμπεριαλισμός επεμβαίνει στη Μ.Ανατολή, εκατομμύρια ξεσιπώνονται και οι Παλαιστίνιοι καθημερινά βιάζονται από το κράτος του Ισραήλ που δολοφονεί ακόμη και μικρά παιδιά ή τα φυλακίζει και η κοινή γνώμη στην Ευρώπη παραπληροφορείται και εφησυχάζει με τη συνδρομή των ΜΜΕ. **Την ίδια ανοχή έδειχνε η «δημοκρατική» Ευρώπη και απέναντι στον Χίτλερ.**

- Η σημερινή εκδήλωση έχει σκοπό να τιμήσει ένα μεγάλο ποιητή της αντίστασης. Τον Μανόλη Αναγνωστάκη: Ποιητής με πολιτική συνείδηση, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για τις ιδέες του. Με στίχους του εξέφρασε την αβεβαιότητα, την αποξένωση, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης εποχής. Έζησε «σε μια εποχή τόσο πιεσμένη, τόσο δύσκολη, που μόνο εκφράζοντας τον πόνο του μπορούσε κανείς να την αντέξει». Γι' αυτό μας είναι πολύ οικείος.

- Μπορεί το σύστημα να παίρνει τη ρεβάνς σήμερα, να μας αρπάζει όλες τις κατακτήσεις, η σημερινή όμως επέτειος, 9η Μαΐου 1945, της συντριβής της φασιστικής Γερμανίας που τότε φαινόταν παντοδύναμη, μας αφήνει μια παρακαταθήκη: όταν ένας λαός είναι αποφασισμένος να δημιουργεί

Στάλιγκραντ, όταν δεν υποτάσσεται, όταν δεν καταθέτει τα όπλα, η νίκη είναι δική του. Τελειώνοντας θα μου επιτρέψετε να δανειστώ μια νότα αισιοδοξίας και ελπίδας από τον Γιάννη Ρίτσο: **«Ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει η ανθρώπινη ιστορία, που λέμε, κι η ομορφιά του ανθρώπου».**

Τάσος Σταυρόπουλος