



Ο καθηγητής **Γιώργος Ρούσος** μίλησε την Παρασκευή 30/9/2016 στην ERTopen και στην εκπομπή **«Με χωρίς πατρίδα»** που παρουσιάζουν η **Μαρία Παπαγεωργίου** και ο **Ανδρέας Στασινόπουλος**.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο που ακολουθεί, ολόκληρη την ωριαία συζήτηση που κινήθηκε σε όλη τη γκάμα, από θεωρητικά ζητήματα μέχρι την άμεση πολιτική επικαιρότητα.

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση («Όταν κάποιος έχασε τα της ελπίδας στον ΣΥΡΙΖΑ εσύ έκρουες τον κώδωνα του κινδύνου...»), ο Γ. Ρούσος ανέφερε:

-Καταρχάς να διευκρινήσουμε ότι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ουδέποτε υπήρξε ένα πλειοψηφικό ρεύμα που να ζητάει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν βέβαια τάσεις, και υπήρχαν άνθρωποι που τον θέλανε όπως υπάρχουν και σήμερα, άλλοι που το λένε ξεκάθαρα, άλλοι που το κρύβουνε γιατί ντρέπονται αλλά το δουλεύουνε. Εμένα η άποψή μου είναι ότι στην εποχή μας, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, η σοσιαλδημοκρατία που στην Ελλάδα πήρε τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της περιόδου που διανύουμε, δηλαδή η ρεφορμιστική πολιτική, **δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί στο νεοφιλελευθερισμό** και σε αυτά που εφαρμόζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή **ο ΣΥΡΙΖΑ δε νομίζω ότι πρόδωσε τις αρχές του**. Γι' αυτό και διαφωνώ με ανθρώπους όπως η Νάντια η Βαλαβάνη και άλλοι όμοιοι της οι οποίοι θέλουνε να επανασυσταθεί ο καλός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από γεννησιμιού του, και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, από όταν ένωσε ότι μπορεί να πάει να γίνει κυβέρνηση, έδειχνε ότι θα πάει εκεί που πήγε. Και δε μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και εδώ θα είμαι λίγο πιο θεωρητικός για τον απλούστατο λόγο ότι στην εποχή μας η απόσταση που χωρίζει την επανάσταση δηλαδή τη ριζοσπαστική πολιτική, την κοινωνική αλλαγή, με τη μεταρρύθμιση, έχει ελαχιστοποιηθεί. Έχει γίνει ελάχιστη, έχει μικρύνει πολύ, και δε μπορεί να υπάρξουν **πραγματικές φιλολαϊκές μεταρρυθμίσεις**, παρά μόνον στο βαθμό που είναι **αντισυστημικές**, για να είμαστε πιο σαφείς, **αντικαπιταλιστικές**.

Συνεπώς εάν ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει στο πρόγραμμά του είτε στη στάση του, στην πολιτική του πρακτική, αυτού του είδους τη λογική την **αντικαπιταλιστική**, είναι βέβαιο ότι **θα αφομοιωθεί από το σύστημα** και **θα αποτελέσει κομμάτι του** και θα πάψει βέβαια και να είναι αριστερά όπως συμβαίνει σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Εξ ου και έχει τελειώσει και το παραμύθι με το "πρώτη φορά αριστερά". Θάταν καλύτερο να λέμε **νιοστή φορά δεξιά** και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο **Ανιέλι** εφαρμόζει καλύτερα την πολιτική της δεξιάς από ό,τι η ίδια η δεξιά. Συνεπώς αυτό που έλεγα τότε, ότι πρέπει να συσπειρωθούμε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα φαίνεται προληπτικά, σήμερα θεωρώ ότι ισχύει περισσότερο από ποτέ. Και ένα από τα αιτήματα του οποιουδήποτε μετώπου, πρέπει να είναι **η ανατροπή του ΣΥΡΙΖΑ**.

-Πρέπει να επιδιωχθεί πάση θυσία ένα **μέτωπο**, ανέφερε επανειλημμένα. Στην ερώτηση τού Α. Στασινόπουλου, ποιες δυσκολίες δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτρέψει τη δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου, απάντησε:

«Πρώτα από όλα, επειδή συνηθίζεται να ρίχνεται η ευθύνη στην αριστερά, στο ΚΚΕ, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στο ελευθεριακό ρεύμα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καπιταλισμός από την ίδια του τη φύση, πέρα απ' τους πολέμους, την οικολογική καταστροφή, την εκμετάλλευση, αλλοτριώνει και αποξενώνει τους ανθρώπους, την ίδια την ουσία τους. Τους αποβλακώνει, τους κάνει να αποδέχονται σαν κυρίαρχες τις αξίες του. Τον ανταγωνισμό, το χρήμα, τη βία κλπ. Κυρίαρχη ιδεολογία είναι η αστική ιδεολογία. Αυτό πρέπει να σπάσει, και δεν είναι εύκολο όσο κυριαρχεί ο καπιταλισμός.

Μπορεί να το σπάσει μία πρωτοπορία η οποία σιγά σιγά θα μπορέσει να γίνει ηγεμονική. Αυτή είναι μια αντικειμενική δυσκολία, δεν είναι δυσκολία που οφείλεται στην αριστερά.

Σημαίνει αυτό ότι και η αριστερά δεν έχει την ευθύνη της; Βεβαίως και την έχει.

Την έχει γιατί ένα τμήμα της, αυτής της αριστεράς, είναι στη λογική **«όλα θα λυθούν όταν έρθει ο σοσιαλισμός»**, και άρα δεν χρειάζεται ένα μέτωπο σε ένα πόλεμο θέσεων που θα οδηγήσει στην επανάσταση την αναγκαία για το σοσιαλισμό. Την έχει όταν ορισμένα μικρομάγαζα της αριστεράς θέλουν να συνεχίσουν να υπάρξουν και το καθένα όταν λείει μέτωπο εννοεί **«ελάτε στο μαγαζί μου»**.

Την έχει όταν ένα τμήμα της αριστεράς επιδιώκει να ξαναχτίσει τον **“καλό ΣΥΡΙΖΑ”** και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το μέτωπο πρέπει να έχει **σαφή αντικαπιταλιστική προοπτική και κατεύθυνση.**”

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εκπομπής και των ακροατών, έδωσε ενδιαφέρουσες ερμηνείες για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, μίλησε για την ανάγκη αποεπαγγελματοποίησης της πολιτικής, το ρόλο της συμμετοχής στις εκλογές, για την ανάγκη κατάργησης του κράτους, την εργατική εξουσία καθώς και για οραματικά στοιχεία της κομμουνιστικής προοπτικής.

Ακούστε ολόκληρη την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο βίντεο που βρήκαμε εδώ: [ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ](#)