

Του **Δημήτρη Βογιατζίδα***



Η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ANEL, πριν καλά καλά πάρει ψήφο εμπιστοσύνης απο την νέα υπερ-μνημονιακή βουλή, προχωράει με γοργότατους ρυθμούς στην υλοποίηση της αντιλαϊκής της ατζέντας επειδή την βασική ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική της την έχει πάρει προ πολλού. Την έχει πάρει από την Ε.Ε, το Γιούρογκρουπ, τους δανειστές και τους τραπεζίτες μαζί με ευχολόγια από Σόιμπλε, Μέρκελ και λοιπούς άλλους διεθνείς δυνάστες. Την έχει πάρει με την συμφωνία του τελευταίου Γιούρογκρουπ των 48 προαπαιτούμενων μέτρων μέχρι τις 15/10, με την υπερψήφιση ρεκόρ του 3ου μνημονίου (222 ψήφοι), με την λαθροθηρία του μεγάλου ΟΧΙ του λαού, που σε μία νύχτα το έκαναν ΝΑΙ των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, των μεγαλοκαναλαρχών και του ΣΕΒ. Μαζί με αυτά έχουν και τη νέα βουλή μνημονιακού ολοκληρωτισμού που εκλέχθηκε μετά τις εκλογές (πλήν του ΚΚΕ). Μια βουλή που είναι γεμάτη μνηστήρες που μαλώνουν ποιος είναι πιο μνημονιακός για τα μάτια της συγκυβέρνησης.

Το αφεντικό τρελάθηκε, ξεπούλημα σε πακέτο προσφοράς 1+5 δώρο!

Άμεσος στόχος του τριπλού μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πώληση, έναντι πινακίου φακής, του κρατικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας, ξεκινώντας απο τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Εκεί που απέτυχαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τώρα την σκυτάλη παίρνει ο Τσίπρας ως νέος βοναπάρτης, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την όποια λαϊκή ανοχή και αργοπορία του κινήματος, για να καταφέρει σε χρόνο ρεκόρ οτι δεν κατάφεραν όλοι οι άλλοι. Η ναυαρχίδα των ιδιωτικοποιήσεων τύπου fast track επιχειρείται εδώ στην γειτονιά μας. Είναι το ξεπούλημα του Λιμανιού του Πειραιά, μάλιστα σε πακέτο προσφοράς με δώρα τον αρχαιολογικό χώρο στο Καστράκι, το οικόπεδο στο οποίο προοριζόταν να δημιουργηθεί το αναγκαιότατο για την περιοχή **Κέντρο Υγείας**, την ιχθυόσκαλα, το λιμανάκι του Άϊ Νικόλα και **όλο το παραλιακό μέτωπο της Δραπετσώνας**. [1] Εκτάσεις για τις οποίες το λαϊκό κίνημα της περιοχής έχει δώσει δεκαετίες αγώνων διεκδικώντας το αυτονόητο -το δικαίωμα στην ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. Ειδικά για την έκταση των 640 στρεμμάτων των πρώην Λιπασμάτων και συνολικά όλης της παραλιακής ζώνης της περιοχής έχουν γίνει αμέτρητοι αγώνες για να κλείσουν τα εργοστάσια και να αναπλαστεί όλη η περιοχή με βάση τις λαϊκές ανάγκες ενάντια σε μεγαθήρια όπως η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η Εθνική Τράπεζα, ο Μελλισανίδης και εννοείται ο ήδη ημι-ιδιωτικός και χρόνια τώρα επιχειρηματικός ΟΛΠ. Μάλιστα η τροπολογία που είχε προταθεί από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ, της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για την ανάπλαση των Λιπασμάτων [8] παρά τις τυμπανοκρουσίες και τους διθυράμβους οχι απλα έμεινε στα χαρτιά αλλά αξιοποιήθηκε κυρίως για να κατευνάσει και να υπνωτίσει το τοπικό κίνημα και τους κατοίκους που ήταν εκείνη την περίοδο σε παράταξη μάχης.

Η Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ, απο την μία θέλουν να δώσουν ως δελεαστική προίκα τις εκτάσεις αυτές προς τους επίδοξους γαμπρούς, οι οποίες μάλιστα δεν ανήκουν καν στον ΟΛΠ, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι του λιμανιού, αλλά στο Κράτος που είχε παραχωρήσει την χρησικτησία. Απο την άλλη εφευρίσκουν απο μόνοι τους ενα πλαστό πεδίο διαπραγματεύσεων για να παρουσιάσουν αύριο μεθαύριο την όποια μη παραχώρηση κάποιων κομματιών ως νίκη και «έντιμο συμβιβασμό» (έχουν διδαχθεί πολύ καλά άλλωστε αυτο το παιχνίδι απο τις προηγούμενες κυβερνήσεις).

Οσο για τις αυταπάτες περι κακού ΤΑΙΠΕΔ και καλής Κυβέρνησης όσοι είτε τις καλλιεργούν συνειδητά

είτε απλά τις πιστεύουν παίρνουν την απάντησή τους απο το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» τον Μάρτιο του 2014 [*« Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» συστάθηκε με το Νόμο 3986/2011 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152Α/1.7.2011) και το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στο Ε.Δ. και ελέγχεται από αυτό.»*][2]

Βέβαια τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήξερε πολύ καλά ότι το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχεται απόλυτα από την εκάστοτε Κυβέρνηση, γι' αυτό και χρέωναν όλες τις κινήσεις του Ταμείου στην Κυβέρνηση Σαμαρά και δεσμεύονταν προεκλογικά ότι θα το **καταργήσουν**. Απο τότε δεν άλλαξε τίποτα, ούτε η Κυβερνητική πολιτική, ούτε βέβαια το Ταμείο παρα μόνο οτι η νέα Κυβέρνηση ρίχνει περισσότερες στάχτες στα μάτια του λαού και τις ευθύνες της μετάλλαξης της στο κίνημα.

Μνημόνιο UBER ALLES

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πάντως ο Υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας ήταν ξεκάθαρος στις δεσμεύσεις του. [3] Τι και αν η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι και τόσο παλιά, έσκιζε τα ιμάτια της ενάντια στο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ με βαρυσήμαντες εξαγγελίες ακύρωσής του. [4]

Τι και αν ο ίδιος ο Θ. Δρίτσας πρωτοστατούσε στην υπεράσπιση του δημόσιου ΟΛΠ και την ανάπλαση των Λιπασμάτων πριν γίνει Υπουργός. [5] Τι και αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προεκλογικά στον Κερατσινιώτικο λαό οτι «είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τη ρύθμιση ενάντια στην τσιμεντοποίηση στο πρώην Εργοστάσιο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα». [6] Μπροστά στα πολυεθνικά- πολυκλαδικά συμφέροντα οι όποιες δεσμεύσεις προς τον λαό, η όποια ««αριστεροσύνη»», η όποια ευθιξία και αξιοπρέπεια είναι σαν να «στάξει η ουρά του γαϊδάρου» για την Κυβέρνηση. [7]

Όσον αφορά τις κραυγές περι αξιοκρατίας και διαφάνειας απο μεριάς τους την έχουμε ζήσει στο πετσί μας με τις εγκληματικές παραχωρήσεις στην COSCO και την ομερτά που υπάρχει για το συμβαίνει εκεί μέσα, για τις εργασιακές σχέσεις, τα ατυχήματα και την οικονομική και φορολογική ασυλία που από την εποχή του Γιάννη καλλιεργούσε και προωθεί καθημερινά η κυβέρνηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. [8] Τί να πεις για την αξιοκρατία μιας κυβέρνησης που έχει βρεί τον αγοραστή πολυ πριν ανακηρυχθεί ο διαγωνισμός, που έχει συναντηθεί περισσότερες φορές με τα επιτελεία της COSCO σε Ελλάδα και Κίνα παρα με τον χειμαζόμενο κόσμο της ευρύτερης περιοχής!

Τελειώνουν πια οι αυταπάτες

Ενώ προσπαθούν να μας πείσουν οτι υπάρχει λαμπρό μέλλον εντός των μνημονίων και των ιδιωτικοποιήσεων, ξέρουμε πολύ καλά οτι αυτό το μέλλον σημαίνει άμεσες μαζικές απολύσεις, περισσότερες ελαστικές σχέσεις εργασίας, μεροκάματα -χαρτζιλίκι, μεγαλύτερη εργοδοτική αυθαιρεσία, πόλεις τιμέντο, φαβέλες περικυκλωμένες απο ουρανοξύστες και μαρίνες και μια παραθαλάσσια περιοχή χωρίς θάλασσα. Δεν είναι εκτίμηση αυτό αλλά πικρή γνώση απο τα 7 προηγούμενα μνημονιακά χρόνια που θα χειροτερεύσουν μάλιστα αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό άμεσα. Όμως αυτα τα 7 χρόνια μας έκαναν και πιο σοφούς, μας απέδειξαν στην πράξη οτι ο μόνος νοικοκύρης στον τόπο του είναι ο ίδιος ο λαός, οτι ο αγώνας δεν είναι επιλογή αλλά καθήκον και οτι η νίκη δεν διαμεσολαβείται ούτε διαπραγματεύεται αλλά αποκτάται απο όσους βιώνουν την ήττα, **συλλογικά, ταξικά και ανυποχώρητα**. Δεν θα επιτρέψουμε άλλα βήματα προς τα πίσω, το πληρώσαμε ακριβά το προηγούμενο διάστημα και δεν θα το επαναλάβουμε. **Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, Το τρις εξαμαρτείν ανδρός παράφρονος!** Συγκεκριμένα για το ζήτημα του ΟΛΠ και των Λιπασμάτων, αυτές οι αυταπάτες αναπαράγονται είτε επικεντρώνοντας την μάχη ενάντια μόνο στο ΤΑΙΠΕΔ, λες και ζούμε σε περίοδο ακυβερνησίας, αποπροσανατολίζοντας τον λαό και χτίζοντας ένα κίνημα τυφλό και ακίνδυνο, άχρωμο και άοσμο. Είτε αποσπώντας την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ απο την Ανάπλαση των Λιπασμάτων. Η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

με το μέλλον των Λιπασμάτων και όποιος καλλιεργεί λογικές διαχωρισμού φλερτάρει στην τελική με την εικόνα μιας πόλης περικυκλωμένης από τσιμεντένια τείχη και τους κατοίκους της, ελεύθερους πολιορκημένους που θα προαυλίζονται για λίγο ουρανό στον όποιο εναπομείναντα δημόσιο χώρο.

Όσοι ακόμα το παίζουν σωτήρες ας τραβήξουν το δρόμο του θεού, όσοι ακόμα το παίζουν καλοί διαπραγματευτές ας πάνε για καριέρα στην ιχθυόσκαλα (πολύ πιο τίμια δουλειά που σε μαθαίνει να ξεπουλάς ψάρια και όχι ανθρώπους). Επίσης όσοι απο την άλλη αναπαράγουν λογικές χαμηλών προσδοκιών, κουμπώματος και αδυναμιών ας κάνουν τουλάχιστον στην άκρη γιαυτό που έρχεται απο τον «πάτο» της κοινωνίας με πολλές μεν ήττες στην πλάτη του αλλά χωρίς τα βαρίδια της «ενδοαριστερής ευπρέπειας» και της μικροαστικής πολιτικής, με οργή και ανυπομονησία που έρχονται απο το τίποτα για να πάρουν τα πάντα και ειδικά στην γειτονία μας αυτό το κομμάτι είναι πλειοψηφικό.

Which side are you on?

Το τοπίο πλέον για τους πάνω έχει ξεκαθαρίσει, το στρατόπεδο τους έχει ετοιμαστεί και τα πεδία της επίθεσης έχουν οριστεί. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους κάτω. Για να πάς στην μάχη προϋποθέτει να ξέρεις ποιόν πολεμάς αλλιώς ή θα ρίχνεις φιλικά πυρά ή στον αέρα. Απέναντί μας έχουμε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όλο το υπόλοιπο μνημονιακό τόξο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-Λεβέντη, τα μαντρόσκυλά τους την Χ.Α., την Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. και όλα τα ευρωπαϊκά αστικά επιτελεία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, των πολέμων και του ολοκληρωτισμού. Αν δεν αρχίσουμε να μιλάμε γιαυτά, αν συνεχίσουμε το κυνήγι μαγισσών μεταξύ μας, αν αναπαράγουμε τα ίδια λάθη και επιλογές που φοβάμαι οτι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ούτε νύχι μπροστά.

Εν τέλει η ουσία είναι ότι αργά η γρήγορα, μάλλον γρήγορα γρήγορα, θα πρέπει να διαλέξουμε όλοι στρατόπεδο. Να διαφοροποιηθούμε έμπρακτα απο την νέα μνημονιακή ασφυξία. Να διαλέξουμε ανάμεσα στις δύο βάρκες, ανάμεσα στον χωροφύλαξ και τον αστυφύλαξ γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε θέλοντας και μή απολογητές και συνυπεύθυνοι των μνημονίων, της Κυβέρνησης τους, της Ευρωπαϊκής αφαίμαξης και της καπιταλιστικής κρεατομηχανής.

Εμείς διαλέγουμε να ακολουθήσουμε τους δικούς μας Ευρωπαίους εταίρους, τους εργαζόμενους της Air France του Παρισιού και τους διαδηλωτές των Βρυξελλών. Όσοι άλλοι να κάνουν ένα βήμα μπροστά!

Μπλοκάρουμε τα μνημόνια στην πράξη, στήνουμε επιτροπές αγώνα παντού!

Πρώτο ραντεβού το Σάββατο 10/10 στις 11.00 στο πρώην Δημαρχείο Δραπετσώνας.[9]*

*οι μόνοι απροσκάλεστοι είναι μνημονιακοί βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη

*Δημήτρης Βογιατζίδης,
μέλος της Εργατικής Λέσχης Κερατσινίου Δραπετσώνας*

[1] [Τα «φιλέτα» του ΟΛΠ, που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ \(χάρτης\)](#)

[2] <http://www.hradf.com/sites/default/files/attachments/20140305-eoi-olp-el1.pdf>

[3] [Θ. Δρίτσας: Θα εφαρμόσουμε τα δικά μας ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα](#)

[4] [ΟΛΠ: φρένο στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων](#)

[5] [Απεργιακή διαδήλωση των εργαζομένων στα λιμάνια](#)

[6] [Τσίπρας στο Κερατσίνι: Εδώ η Χ.Α. δολοφόνησε τον Φύσσα.](#)

[7] Ιδιωτικοποίηση των Λιμανιών: Αλήθειες που δε θ' ακούσεις ποτέ απ' τα ΜΜΕ

[8] Επίσκεψη Βαρουφάκη στις εγκαταστάσεις της Cosco στο λιμάνι

[9] ΠΟΡΕΙΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας εναντια στο ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ του Λιμανιού και των Λιπασμάτων