

Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, 6:00 μμ, Άγαλμα Βενιζέλου
Πληροφορίες για συμμετοχές και μετακίνηση:
2105247227, 6996447765



Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ

- Για να διώξουμε τη χούντα Συγκυβέρνησης - Τρόικας
- Για να τσακίσουμε τα Μνημόνια της Ανεργίας, Φτώχειας, Εξαθλίωσης

Η φετινή πανεργατική και παλλαϊκή αντικυβερνητική συγκέντρωση και διαδήλωση στη ΔΕΘ πρέπει και μπορεί να σημάνει την αρχή του τέλους για τη χούντα της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, για την εκδίωξη της Τρόικα και την κατάργηση των Μνημονίων.

Η ξεδιάντροπη, θλιβερή, επικίνδυνη «κυβερνητική» κουστωδιά θα προσπαθήσει να στήσει μια φιέστα στο Βελίδιο συνεδριακό κέντρο, για ν' ανακοινώσει το τέλος των Μνημονίων, το σταμάτημα των νέων μέτρων, την εκδίωξη της Τρόικας και την... ανάπτυξη, μαζί με φοροελαφρύνσεις! Ο «πρωθυπουργός», ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, διάφοροι υπουργοί, πολιτευτές, «υγιείς» επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και οι παρατρεχάμενοί τους, την ίδια ώρα που θα αυτοθαυμάζονται, θα έχουν μετατρέψει ξανά τη Θεσσαλονίκη σε απροσπέλαστο φρούριο, με απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, χιλιάδες ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΔΙΑΣ και ό,τι άλλο χρειάζονται για να νιώθουν προστατευμένοι.

Τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τους νέους, όποιον έχει χτυπηθεί από την κρίση, το νεοφιλελευθερισμό και τα Μνημόνια τους, θέλουν να τους εκφοβίσουν και να τους τρομοκρατήσουν, να αποτρέψουν τη συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις/διαδηλώσεις.

Αυτή είναι ταυτόχρονα και η καλύτερη απόδειξη για το ποιόν, τα έργα και τις ημέρες αυτής της άθλιας συγκυβέρνησης, που πρέπει να «προστατευτεί» από την εργατική-λαϊκή απελπισία, αγανάκτηση και οργή.

Ας μη λείπει λοιπόν κανείς. Οργανωμένα, μαζικά, δυναμικά να στείλουμε το δικό μας μήνυμα, σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, παντού. **ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ:**

- Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, παρά μόνο διαρκής υπανάπτυξη και καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού.
- Το δημόσιο χρέος, όπως και το ιδιωτικό, αυξάνουν διαρκώς και η απειλή μιας συνολικής κατάρρευσης της οικονομίας μεγαλώνει.
- Οι μοναδικές «επιτυχίες» της συγκυβέρνησης, της Τρόικας και των Μνημονίων τους είναι από τη μία η βάρβαρη αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση, η αύξηση της ανεργίας, φτώχειας και εξαθλίωσης - και από την άλλη η βίαιη και τεράστια αρπαγή και μεταφορά πλούτου, μέσα σε λίγα χρόνια, στους καπιταλιστές.

ΚΡΑΤΟΣ «ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» - ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ

Η σιδηρόφραχτη Θεσσαλονίκη είναι ένα μόνο δείγμα του κράτους «έκτακτης ανάγκης» που η αστική τάξη,

τα πολιτικά τους επιτελεία και οι ιμπεριαλιστές οικοδομούν, για να περάσουν τα Μνημόνιά τους, όπως κι αν τα ονομάζουν. Το κράτος «έκτακτης ανάγκης» (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, κατάργηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων ενός αιώνα, στρατόπεδα συγκέντρωσης και κτηνώδης μεταχείριση των μεταναστών, απαγόρευση των απεργιών με δικαστικές αποφάσεις, επιστρατεύσεις απεργών κ.α.) είναι μια χούντα ή μια δικτατορική μορφή διακυβέρνησης με κοινοβουλευτικό μανδύα. Μπορεί να μην έχει καταργηθεί το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο, οι κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις της εργατικής τάξης (ούτε τα τανκς κυκλοφορούν έξω από τους στρατώνες), αλλά έχουν αδρανοποιηθεί και καταπατηθεί πλήρως, ενώ τα ΜΑΤ και οι άλλες κατασταλτικές συμμορίες του αστικού κράτους έχουν αναλάβει την εφαρμογή μιας πολιτικής που ξεθεμελιώνει κατακτήσεις και δικαιώματα αιώνων.

Ή ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ

Για να πετύχουν τους άθλιους και σκοτεινούς στόχους τους, πέρα από την ωμή βία των ΜΑΤ και των άλλων κατασταλτικών μέσων, προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο για την κρίση στους εργαζόμενους (ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα), την Αριστερά, τις απεργίες, τους συνδικαλιστές, το «πελατειακό κράτος» που οι ίδιοι δημιούργησαν, τους μετανάστες κ.α. Χρόνια τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενοχική συνείδηση στις εργατικές και λαϊκές μάζες, ότι «φταίμε όλοι», «μαζί τα φάγαμε», «όλοι ίδιοι είναι» κ.λπ.

Μπορεί ο πολιτικός χρόνος της συγκυβέρνησης να τελειώνει, αλλά όσο μένει γίνεται πιο λυσσασμένη και επικίνδυνη. Ακόμη, ο αγώνας μας δεν τελειώνει με την ανατροπή της χουντικής κυβέρνησης. Πρέπει να στραφεί ενάντια στις πραγματικές αιτίες και στους πραγματικά υπεύθυνους της κρίσης και της επίθεσης, τους καπιταλιστές και το σύστημά τους. Γι' αυτό ο αγώνας θα είναι μακρύς και σκληρός, χρειάζεται **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ**, όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την συγκυβέρνηση.

Χρειάζεται ενότητα και αγώνας, όχι διαίρεση και συντεχνιακές λογικές που καλλιεργεί η συνδικαλιστική γραφειοκρατία ή δήθεν ταξική «καθαρότητα» (βλ. ΚΚΕ/ΠΑΜΕ κ.λπ.). Χρειάζεται μια ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική πολιτική και πρακτική, όχι οι κοινοβουλευτικές αυταπάτες για «εύκολες» λύσεις απλά με μια κυβερνητική αλλαγή, χωρίς σύγκρουση με το σημερινό σάπιο, σκοτεινό καθεστώς και τους αστικούς κρατικούς θεσμούς.

Πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας. Να μην αφήσουμε κανένα γραφειοκράτη να φρενάρει, ν' αποπροσανατολίσει τον αγώνα. Σε κάθε δήμο και γειτονιά, σε σχολές, σχολεία και σε κάθε χώρο στη δουλειά να δημιουργούμε «κέντρα αγώνα», με καταλήψεις, απεργίες, διαδηλώσεις και κάθε είδους κινητοποιήσεις, με ανοιχτές συνελεύσεις εργαζόμενων, άνεργων, φτωχών και νέων – και με κοινές, μαζικές επιτροπές δράσης σε κάθε περιοχή, να οργανωθούμε και να προετοιμαστούμε:

- **ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.** Για να ρίξουμε τη συγκυβέρνηση, να διώξουμε την Τρόικα, να σταματήσουμε την καταστροφή των Μνημονίων.

- Ν' ανοίξουμε τον δρόμο για **ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**, στηριγμένη στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας όργανα, για να σταματήσουν να φορτώνουν στις πλάτες μας την κρίση και τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Η ανθρωπότητα κινδυνεύει

Εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και φτωχά λαϊκά στρώματα, η σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ (με την αμέριστη συμπαράσταση των ιμπεριαλιστών Ε.Ε. και ΗΠΑ και της χουντικής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου), είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να το σταματήσουμε. Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού συστήματος παίρνει όλο και πιο καταστροφικές και βάρβαρες μορφές. 100 χρόνια από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεκάδες επικίνδυνες

και καταστροφικές συγκρούσεις μαίνονται σε πολλά σημεία του κόσμου (Αφρική, Μ. Ανατολή, Ν Α Ασία, κλπ) μερικά από τα οποία όπως της Ουκρανίας αποτελούν ένα πραγματικό κίνδυνο για ένα γενικευμένο πόλεμο.

- **ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΚΑΜΙΑ «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» Ή «ΜΕΤΑΤΑΞΗ» - ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ**
- **ΟΧΙ ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.**
- **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ**
- **ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Ε.Ε. ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΩΜΕΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ.**
- **ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.**

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.okde.gr – ergatikipali@okde.gr

<http://www.okde.gr/archives/3031>