



Η νέα ακόμα πιο αιματοβαμμένη ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας έχει αφήσει πίσω της ένα βαρύ απολογισμό. Στόιχισε τη ζωή σε χιλιάδες Παλαιστίνιους η πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, άφησε χιλιάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους θα μείνουν για πάντα ανάπηροι, και, για μια ακόμα φορά, αφήνει πίσω της κατεστραμμένες υποδομές απαραίτητες για τη στοιχειώδη ανθρώπινη επιβίωση.

Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττεται αυτές τις μέρες στην περιοχή έρχεται από παλιά. Ο μόνιμος αποκλεισμός της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ την έχει μετατρέψει σε μια απέραντη φυλακή και οι παλαιστίνιοι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν ένα καθεστώς τύπου απαρτχάιντ στερούμενοι βασικών αγαθών.

Η επιλογή της κυβέρνησης του Ισραήλ να εξαπολύσει τον πόλεμο στη Γάζα δεν είναι απλώς μια «παρανοϊκή» πολιτική. Εδράζεται, αφενός, στο ευρύτερο πλάνο για σταδιακό αφανισμό των παλαιστινιακού πληθυσμού από τα εδάφη που του έχουν απομένει και, αφετέρου, στο γεγονός ότι η παλαιστινιακή αντίσταση απέναντι σε αυτό το σχέδιο έχει εκ νέου ενδυναμώσει. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, επιλέγει να κλιμακώσει την επίθεση όχι μόνο για να πλήξει τη Χαμάς αλλά και για να κάνει κυριολεκτικά αδύνατη τη ζωή στη Γάζα. Δεν είναι τυχαία η επιλογή να καταστρέφει τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση κάνοντας έτσι αδύνατους τους όρους για την ανθρώπινη ύπαρξη την περιοχή.

Όμως, τόσο η σταθερή αντίσταση όσο και οι διεθνείς αντιδράσεις -αξίζει να σημειωθεί ακόμα και από τμήματα του ισραηλινού πληθυσμού- δείχνει ότι το σχέδιο εξόντωσης δεν είναι περίπατος για τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Η ηρωική αντίσταση των παλαιστίνιων μαχητών έχει στον κυριολεκτικά άνισο αυτό πόλεμο δυσκολέψει την ισραηλινή επίθεση, ενώ μετά από καιρό οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης ξεσηκώνονται και διαδηλώνουν.

Ο κυνισμός της ισραηλινής κυβέρνησης και η προπαγάνδα που εξαπολύει ενάντια στα τμήματα που παλαιστινιακού λαού, τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να ξεγεύονται, πλέον δύσκολα πείθει τη διεθνή κοινότητα που παρατηρεί σοκαρισμένη τους βομβαρδισμούς σχολείων και νοσοκομείων.

Ως ελάχιστο καθήκον απέναντι στο δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό οφείλουμε να καταγγείλουμε τις δυτικές κυβερνήσεις που συνεργαζόμενες σε πολλά επίπεδα με το κράτος του Ισραήλ συναινούν στα εγκλήματα που διαπράττονται στη Γάζα. Βαρύ μερίδιο ευθύνης στις δολοφονικές επιθέσεις έχουν οι ηγεσίες των διαφόρων αραβικών κρατών που παρατηρούν αδιάφορα τη σφαγή και κυρίως το νέο καθεστώς της Αιγύπτου που ακολουθώντας την πεπατημένη συνταγή αφήνει τους Παλαιστίνιους στη μοίρα τους.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Η «επιλεκτική φιλία» με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ που έχουν συνάψει οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τις καθιστά συνένοχες στο έγκλημα. Οι στενές προνομιακές συνεργασίες είναι βαμμένες με το αίμα των παλαιστινιακού πληθυσμού. Για εμάς που θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στην Παλαιστίνη είναι πρωταρχικής σημασίας καθήκον να απαιτήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει οποιαδήποτε μορφής συνεργασίας με την κυβέρνηση των δολοφόνων.

Οφείλουμε επίσης να συντονιστούμε με τα κινήματα αλληλεγγύης που πλημμύρισαν τις πόλεις της

Ευρώπης και του κόσμου διαδηλώνοντας υπέρ του δίκαιου αγώνα για ελευθέρια και δικαιοσύνη. Οι διεθνείς συντονισμένες δράσεις των κινημάτων συμπαράστασης μπορεί να ασκήσει πραγματική πίεση στις κάθε λογής υπεύθυνες κυβερνήσεις που συναλλάσσονται με το ισραηλινό κράτος και σε πολλές περιπτώσεις σπεύδουν να αναπαράγουν την προπαγάνδα του.

Στη σκληρή δοκιμασία που υφίσταται ο παλαιστινιακός πληθυσμός δεν χωράνε μισόλογα. Η επίσημη ισραηλινή πολιτική έχει το χαρακτήρα του **επεκτατισμού** και του **αφανισμού ενός ολόκληρου πληθυσμού από το χάρτη**. Είναι αυτή η πολιτική που καταγγέλλουμε και σε αυτόν τον αγώνα δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Σε αυτή τη φάση επίσης δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τα κομμάτια που επιλέγουν να αντιστέκονται με όσα μέσα διαθέτουν απέναντι στον απείρως πιο εξοπλισμένο ισραηλινό στρατό που έχει βαλθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του σε ωμότητα. Η αντίσταση αυτή που έχει δημιουργήσει πρωτοφανή δυσκολία στο κράτος του Ισραήλ καταδεικνύει ότι **η θέληση για ελευθερία και αξιοπρέπεια** είναι δυνατότερη από όλα τα ανυπέρβλητα εμπόδια ακόμα και εκεί που οι συσχετισμοί μοιάζουν και είναι κραυγαλέα τραγικοί.

- **Να σταματήσει τώρα η ισραηλινή επίθεση**
- **Να σταματήσει ο αποκλεισμός της Γάζας**
- **Καμία διπλωματική σχέση με το κράτος των δολοφόνων**
- **Λευτεριά στην Παλαιστίνη**

