



ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Εδώ και αρκετές εβδομάδες ο κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, Νίκος Ρωμανός έχει ξεκινήσει έναν σκληρό αγώνα, διεκδικώντας κάτι αυτονόητο ακόμα και για μια σαπισμένη αστική “δημοκρατία”. **Ο Νίκος Ρωμανός διεκδικεί να λαμβάνει κανονικά τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές άδειες για να μπορεί να σπουδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας**, στο οποίο εισήλθε μετά από εξετάσεις που έδωσε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Αυλώνα. Αφού όλες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ύστατο μέσο και από τις **10 Νοέμβρη πραγματοποιεί απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα του**. Είχε προηγηθεί η έναρξη απεργίας πείνας από τον φυλακισμένο για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, Ηρακλή Κωστάρη για τους ίδιους λόγους. Στις 3/12 το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε εκ νέου το αίτημα του και πλέον **η ζωή του Ν. Ρωμανού βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο**. Οι ανάλγητοι κυβερνώντες κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες και προτείνουν σαν λύση την υποχρεωτική σίτιση, πράγμα το οποίο αποτελεί αναγνωρισμένο βασανιστήριο σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.

“Δυστυχώς” οι Ρωμανός και Κωστάρης δεν είναι έμποροι ναρκωτικών, μεγαλοεπιχειρηματίες, υπουργοί ή μπάτσοι για να αποφυλακίζονται πριν προλάβουν να μπουν μέσα. Ούτε καταχραστές πολιτικοί, χουντικοί ή χρυσαυγίτες για να απολαμβάνουν ειδική μεταχείριση και να ζουν μες στη χλιδή ακόμα και στη φυλακή. **Οι Ρωμανός και Κωστάρης είναι στην φυλακή γιατί επέλεξαν να αγωνιστούν ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα και τους ντόπιους και ξένους υπηρέτες του**. Μέσα στη φυλακή δεν πρόδωσαν τις ιδέες τους, δεν υπέγραψαν “πιστοποιητικά φρονημάτων” και δεν φίλησαν “κατουρημένες ποδιές”. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που τώρα εκδικητικά, κυβέρνηση και δικαστικές αρχές, τους αρνούνται ακόμα και τα αυτονόητα. Στον Ν. Ρωμανό και τους συντρόφους του άλλωστε είχαν συμπεριφερθεί με ακόμα μεγαλύτερη “αβρότητα” και μετά τη σύλληψη τους, όταν οι εικόνες με τα αλλοιωμένα από το ξύλο και τα βασανιστήρια πρόσωπα των συλληφθέντων έκαναν το γύρο του κόσμου.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κρατουμένων απεργών πείνας και στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα τους για την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών. Πάνω απ’ όλα στηρίζουμε τον αγώνα τους ενάντια στην εκδικητική συμπεριφορά κυβέρνησης, δικαστών και αστυνομίας, ενάντια στο τερατώδες κράτος έκτακτης ανάγκης και την αυταρχικοποίηση των φυλακών. Η αταλάντευτη στάση, η αποφασιστικότητα και η αυτοθυσία του Ν. Ρωμανού πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για όλους τους αγωνιστές στον αγώνα ενάντια στην χουντική συγκυβέρνηση και το κράτος έκτακτης ανάγκης, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ενάντια στο σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης.

- Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των Ν. Ρωμανού και Η. Κωστάρη. Να δίνονται οι εκπαιδευτικές άδειες σε όλους τους κρατούμενους.

- Όχι στην αυταρχικοποίηση των φυλακών. Να καταργηθεί ο νόμος για τις φυλακές “τύπου Γ”

- Κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες