



**Σχόλιο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ-
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σε ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ για την παρουσία εκπροσώπων της
ναζιστικής οργάνωσης στην εκδήλωση μνήμης για
τα θύματα του βομβαρδισμού του Πειραιά
11/01/1944**

Με αφορμή το μνημόσυνο για τα θύματα του βομβαρδισμού του Πειραιά στις 11/01/1944, έκαναν την εμφάνισή τους οι ναζί της «χρυσής αυγής». «Τρύπωσαν» πίσω από κυβερνητικούς βουλευτές του Πειραιά, το Δήμαρχο και παπάδες για να φωτογραφηθούν και να πάρουν το «χρίσμα» της αποδοχής στην κοινωνία, για να ξεπλύνουν την ρετινιά του υπόκοσμου και της εγκληματικής δράσης που τους χαρακτηρίζει. Λες και δεν είναι προσκυνητές της πιο εγκληματικής πρακτικής που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα. Λες και δεν είναι νοσταλγοί των πιο απάνθρωπων και αντιλαϊκών καθεστώτων.

Δεν είναι τυχαία η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης. Οι απόγονοι των συνεργατών των κατακτητών και των κουκουλοφόρων της γερμανικής κατοχής, αξιοποιούν υποκριτικά τα θύματα των αμάχων που προκάλεσε ο (αμφισβητούμενης χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας) βομβαρδισμός των Βρετανικών και Αμερικάνικων αεροπλάνων λίγους μήνες πριν την Απελευθέρωση από το ΕΑΜ. Με αυτό τον τρόπο, θεωρούν ότι υπηρετούν «μετα θάνατον» τη ρητορική των κατακτητών και των Ελλήνων συνεργατών τους, έτσι όπως αποτυπώθηκε εκείνες τις ημέρες από τον δωσίλογο πρωθυπουργό Ράλλη και τη Γερμανική διοίκηση. Γι' αυτό η μοναδική εκδήλωση μνήμης που συμμετέχουν είναι ο βομβαρδισμός του Πειραιά ενώ για άλλες αντίστοιχες, βρίσκουν ένα λόγο να απέχουν για να μην τιμούν τα θύματα από τα χιλιάδες γεγονότα εκτελέσεων, αφανισμών χωριών, σφαγών και μαζικών καταστροφών που προκάλεσαν οι κατακτητές συμμάχοι τους.

Στοιχίζονται με στρατιωτική πειθαρχία απέναντι στην ηρωική αντίσταση του λαού, αναπολώντας το αιματοβαμμένο όραμα του Χίτλερ.

Το αυτονόητο ερώτημα, «για ποιο λόγο δεν πέταξαν με τις κλωτσιές τον εκπρόσωπο της ναζιστικής σχέτας», δεν θα το απαντήσουμε εμείς γιατί δεν ήμασταν παρόντες.

Ας το απαντήσουν η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμαρχος του Πειραιά και οι λοιποί παρευρισκόμενοι που ανέχτηκαν την παρέα των κυνηγών αγωνιστών εργατών και μεταναστών σε μία εκδήλωση μνήμης των θυμάτων του πολέμου. Φυσικά και δεν περιμένουμε εμείς απάντηση από αυτούς. Αλλά ούτε και τους φασίστες να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους.