

Η ΕΤΕΡ στηρίζει τους τεχνικούς του Βήμα FM



Οι τεχνικοί του ΒΗΜΑ FM παραμένουμε ακόμα στο σκοτάδι και σε τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, αφού δέκα ημέρες τώρα κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά να πληρώσει τη ΔΕΗ για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στο σταθμό. Η αναληγσία προς τους εργαζόμενους και η απαξίωση της προσωπικότητάς μας προφανώς αποτελεί προτεραιότητα των εκπροσώπων της διοίκησης της ALTER EGO ΜΜΕ.

Παρόλο που ήταν σε όλους γνωστό πως ο πλειοδότης στη διαδικασία της μεταβίβασης του ΔΟΛ θα έπαιρνε και τις θυγατρικές, τώρα ο ίδιος βάζει προσχώματα και παραθέτει αστείες δικαιολογίες. Το χειρότερο όλων όμως είναι η κοροϊδία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πραγματικά δεν σου περιποιεί τιμή αυτή η συμπεριφορά για κάποιο γινάτι ή επειδή κάποιοι λάθος σε συμβουλεύουν. Δεν αρμόζει σε ένα μεγαλομέτοχο του βεληνεκού σου να αφήνει στην ανέχεια είκοσι εννέα (29) οικογένειες. Ακούμε κούφια λόγια για υποτιθέμενα χρέη, τριγωνικές συναλλαγές κτλ. αλλά η τετράγωνη λογική υπαγορεύει αν κάποιος ανακαλύπτει ύποπτες ή εγκληματικές πράξεις να απευθυνθεί στον εισαγγελέα και όχι να τα καλύπτει για να φεσώσει εργαζόμενους. Ενώπιον των φορέων του υπουργείου Εργασίας άνθρωποι της διοίκησης της ALTER EGO ΜΜΕ μας ζήτησαν να βρούμε τρόπο πληρωμής μας, ακόμα και αυτό το βρήκαμε αλλά... «περί πολλά τυρβάζει».

Να υπενθυμίσουμε πως οι τακτικές Ψυχάρη, το «διαίρει και βασίλευε» μακροπρόθεσμα κανέναν δεν ωφέλησαν. Εκτός και αν θες το όνομά σου να φιγουράρει στο πλάι μαζί με αυτά των άλλων μπαταχτσήδων των ΜΜΕ που εξαφανίστηκαν αφήνοντας απλήρωτο το προσωπικό των επιχειρήσεών τους. Να αντιπαραβάλλουμε όμως, γιατί είμαστε και παλιοί στο χώρο, το παράδειγμα της Γιάννας Αγγελοπούλου η οποία αποχωρώντας από την ίδια συχνότητα, τότε City, αποπλήρωσε, εντίμως και με το παραπάνω, το προσωπικό του ραδιοσταθμού. Αποφάσισε λοιπόν πλάι σε ποιο κάδρο θες να μπεις... του τίμιου ή του μπαταχτσή, αν και οι πράξεις σου δείχνουν πως προφανώς έχεις επιλέξει να είσαι ο υπαίτιος του μαύρου στο ΒΗΜΑ FM.

Εμείς, οι εργαζόμενοι που παρατάς απλήρωτους, καταλάβαμε πλέον πως δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από εσένα. Ξεκαθαρίζουμε όμως πως δεν εγκαταλείπουμε τον δίκαιο αγώνα μας και θα πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Αν θες «το σκοτάδι» να πάρει τις ζωές μας, θα πάρει μαζί και τον ΒΗΜΑ FM.