

**ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων  
και της Μενεμένης**

*Δεν μας λείπουν οι ώρες  
αλλά τα χρήματα να ψωνίσουμε  
κι ο χρόνος για να ζήσουμε*

**Οι λευκές νύχτες  
φέρνουν  
μαύρες μέρες  
εμπρός να  
σταματήσουμε  
τις σύγχρονες γαλέρες**

κανένα/καμία για ψώνια  
κανένα μαγαζί ανοιχτό  
στις ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ  
12 και 14 Δεκέμβρη σε Αμπελόκηπους -Μενεμένη

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ**  
**ΑΝΥΠΑΚΟΗ**  
στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης

Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα μια ευκαιρία για χαρούμενες στιγμές όμως κάποιιοι σήμερα επιδιώκουν να την εκμεταλλευτούν για να καταργήσουν κάθε δικαίωμα των εργαζόμενων στο ωράριο, το μισθό, τον ελεύθερο χρόνο.

Χωρίς καν να θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη (ή όχι) της σχετικής απόφασης η δημοτική αρχή των Αμπελοκήπων προχωρά στη διοργάνωση **ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ** στις 12 του Δεκέμβρη στη Μενεμένη και στις 14 στους Αμπελόκηπους. Λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, στήνει φιέστες στις δυο πλατείες του Δήμου και παρατείνει τη λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τα μεσάνυχτα «για την τόνωση της αγοράς», όπως υποστηρίζει. Όμως...

**...δεν είναι οι ώρες αλλά τα χρήματα που μας λείπουν  
για να ψωνίσουμε,  
ο χρόνος για να ζήσουμε!**

Σε εποχές δύσκολες για τις φτωχές λαϊκές οικογένειες, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης, δεν φτάνει, δεν είναι λίγες οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων για να ψωνίσουμε όλοι μας τα απαραίτητα αλλά ο μισθός κι η σύνταξη που μας πετσοκόψανε, η ανεργία και η ελαστική (ευκαιριακή και υποαμειβόμενη) εργασία στην οποία είναι καταδικασμένη η κοινωνική πλειοψηφία, έτσι ώστε να συνεχίσει η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, να πληρωθεί το δημόσιο χρέος και πάνω απ' όλα να συνεχίσει η ολιγαρχία του πλούτου να βλέπει τα κέρδη της να μεγαλώνουν.

Όμως πίσω από τα φώτα απ' τα λαμπιόνια και τις λουσαάτες βιτρίνες κρύβονται **βασικοί μισθοί των εργαζόμενων που δεν εξασφαλίζουν ούτε καν την επιβίωση, εργοδότες που δεν πληρώνουν τις**

**υπερωρίες, έχουν ανασφάλιστους τους εργαζόμενους και τρομοκρατούν με το φόβο της ανεργίας** όποιον/α διεκδικεί τα δικαιώματα.

Κρύβονται ταυτόχρονα **μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, έτοιμες να κατασπαράξουν κάθε μικρομάγαζο της γειτονιάς.**

Πίσω από τις Μαύρες Παρασκευές, την Κυριακάτικη εργασία και τις Λευκές Νύχτες κρύβεται η πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε.-κεφαλαίου για **ένταση της εκμετάλλευσης και περιορισμό του ελεύθερου χρόνου για τους εργαζόμενους στο εμπόριο σήμερα, όλους τους εργαζόμενους αύριο.**

**Φτάνουν πια τα παραμύθια!** Ας αναζητήσουμε τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα από τους “αρμόδιους” είτε γιατί τίποτα δεν έκαναν για να πάψει ο Δήμος μας να “γερνάει”, νέα ζωή για να του δώσουν, είτε γιατί όχι μόνο δεν εναντιώθηκαν αλλά και τάχθηκαν με τις πολιτικές (και τα κόμματα/φορείς τους) που καθημερινά φτωχότερους τους κατοίκους της γειτονιάς μας κάνουν.

Κι ας ανοίξουμε άλλους δρόμους με τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας μπροστά, **για δουλειά και μισθό για μια ζωή με αξιοπρέπεια για όλους και όλες!**

**Κανένας/καμία για ψώνια, κανένα μαγαζί ανοιχτό στις ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ!**

**Να πούμε ΟΧΙ**

**στις ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ, τις Μαύρες Παρασκευές, την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας**

**Να διεκδικήσουμε τις δικές μας άσπρες μέρες!**

**[anipakoi.blogspot.com](http://anipakoi.blogspot.com)**