



Η ΝΔ καλεί στις τηλεκλογές-παρωδία στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη

Προκλητικό κάλεσμα συμμετοχής από το κυβερνών κόμμα, ενώ έχουν αποσυρθεί όλα τα ψηφοδέλτια!

Άννα Μπαχτή

Στη μάχη των τηλε-«εκλογών» - παρωδία μπήκε συνολικά η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ. Σε κατάσταση πανικού μπροστά στη διαφαινόμενη ήττα της Ν. Κεραμέως στην προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, λόγω της καθολικής αντίδρασης των εκπαιδευτικών σωματείων και των συνδικαλιστικών δυνάμεων, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή του καλεί τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους ψηφοφόρους της ΝΔ *«να στηρίξουν την κυβερνητική επιλογή της κυβέρνησης μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους»* όχι μόνο για την περίοδο της πανδημίας, αλλά και για το άμεσο μέλλον.

Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση πως για το εκπαιδευτικό κίνημα η μάχη για την καθολική αποχή από την τηλε-«ψηφοφορία» αποτελεί κομβικής σημασίας αντιπαράθεση με την πολιτική της κυβέρνησης.

Η επιβολή των τηλε-«εκλογών» αποτελεί πρόκριμα για την κυβέρνηση για το τσάκισμα της συλλογικής δράσης των εργαζομένων. Η επιλογή να χτυπήσει την εκπαίδευση δεν είναι τυχαία. Αφορά 180.000 εκπαιδευτικούς μόνιμους και ελαστικά εργαζόμενους με συγκροτημένα σωματεία, Γενικές Συνελεύσεις με τεράστια εμπειρία αγώνων που όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν φραγμό και όρθωσαν τείχος αντίστασης στην αντιδραστική αναδιάρθρωση και στην πλήρη διάλυση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών σχέσεων που επιδιώκουν κυβερνήσεις, ΕΕ, ΟΟΣΑ, κεφάλαιο, με μαζική απεύθυνση στην κοινωνική πλειοψηφία και τη νεολαία. Επιδιώκουν να χτυπήσουν την ισχυρή παρουσία της ριζοσπαστικής, αγωνιστικής πτέρυγας του κινήματος που παίζει σημαντικό ρόλο στην ατζέντα του εκπαιδευτικού κινήματος.

Το χτύπημα των εκπαιδευτικών σωματείων, της συλλογικής λειτουργίας τους και των γενικών συνελεύσεων αποτελεί όρο για την επέλαση του συνόλου των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση

Το χτύπημα των εκπαιδευτικών σωματείων, της συλλογικής λειτουργίας τους και των γενικών συνελεύσεων αποτελεί όρο για την επέλαση του συνόλου των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση. Το «σχολείο του αύριο» που οραματίζεται η κυβέρνηση στην ανακοίνωση της είναι το σχολείο της έντασης των ταξικών φραγμών, της μαζικής εκδίωξης των εφήβων από το σχολείο μέσω του νέου εξεταστικού λαβύρινθου. Είναι το σχολείο που κατακρεουργεί τα μορφωτικά δικαιώματα και αποθεώνει τις δεξιότητες έναντι της γνώσης. Είναι το σχολείο της επέκτασης της ελαστικής εργασίας. Είναι το σχολείο της μονιμοποίησης και νομιμοποίησης της τηλε- «εκπαίδευσης».

Η μάχη για την καθολική αποχή και την ήττα της κυβέρνησης αφορά το σύνολο του εργατικού κινήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να σαρώσει και τα τελευταία εργατικά δικαιώματα με τον επερχόμενο νόμο Βρούτση βάζοντας στο στόχαστρο ωράρια, υπερωρίες και άδειες, προωθώντας την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας. Περιορίζει ασφυκτικά το δικαίωμα της απεργίας με την υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου για την πραγματοποίηση απεργίας και τις εκλογές των σωματείων, ενώ προϋπόθεση για την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος ακόμα και για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, τίθεται «η απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο» δηλαδή η αποδοχή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Θεσμοθετεί την δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού ασφαλείας και την «μηδενική ανοχή» σε καταλήψεις εργασιακών χώρων.

Η υπογραφή της ανακοίνωσης από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και μέλος της κεντρικής επιτροπής ΔΑΚΕ Δημόσιου Τομέα δείχνει για άλλη μια φορά το ρόλο του αστικοποιημένου, κυβερνητικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού, που αποτελεί στήριγμα της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, ΕΕ, ΟΟΣΑ, κεφαλαίου και έχει αφήσει τον κόσμο της εργασίας βορά στα νύχια της εργοδοσίας και των αφεντικών.

Σηκώνουμε το γάντι της αντιπαράθεσης

Η αποχή των εκπαιδευτικών από τις εκλογές – παρωδία δίνει μήνυμα πως η αντιδραστική επέλαση της κυβέρνησης στην παιδεία και τη ζωή μας μπορεί να νικηθεί με αγωνιστική ενότητα. Υπερασπιζόμαστε τα σωματεία ως κύτταρα αντίστασης και οργάνωσης της πάλης των εργαζόμενων, εκεί όπου οι αγωνίες των εκπαιδευτικών για τη δυστοπική εργασιακή «κανονικότητα» μετατρέπονται σε συλλογική δράση για μια αξιοπρεπή και αξιοβίωτη ζωή, για ενιαίο 12χρονο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Υπερασπιζόμαστε τη συλλογική δράση και το μαζικό, αποφασιστικό αγώνα κόντρα στο φόβο, την ανημπόρια και την απογοήτευση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Γιατί ο μονόδρομος της κοινωνικής βαρβαρότητας σπάει στο δρόμο, στη συνέλευση, στην κινητοποίηση, στην αλληλεγγύη και την αυτοπεποίθηση που φέρνει η συλλογικότητα και όχι η ψηφιακή απομόνωση και ο ατομισμός.

Πηγή: **PRIN**