

αναιρέσεις

www.anaireseis.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020

vol. 1

στο στέκι πίσω από την θεολογική

παρασκευή 12ιούνη

*στο χώρο θα υπάρχει βιβλιοπωλείο
**δηλώσεις στην σελίδα μας στο fb:
Το στέκι του Ναρ

19.00 εκδήλωση:

*κάμερες, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, κλείσιμο
εστιών, νομοσχέδιο:
αυτοί μας επιτίθενται, εμείς παίρνουμε θέσεις μάχης*
ομιλήτες/τριες:
-Γιάννα Λαθήρα, πρόεδρος Γ' ΕΛΜΕ
-Αλέξης Μούστος, φοιτητής, μέλος ΝΚΑ

παραδοσιακό γλέντι με τους ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ



σάββατο 13ιούνη

15.30 τουρνουά σκάκι**

19.00 εκδήλωση:

"Ο πολιτισμός σώζεται, όταν σώζονται οι άνθρωποι,
καλλιτέχνες-εργαζόμενοι: συνθήκες στο χώρο πριν, κατά τη
ε διάρκεια και μετά την καραντίνα."

ομιλήτες/τριες:
-Θάνος Γεωργιάδης, μουσικός (bairdsal)
-μέλος της προέδρου βουλίας μουσικών-καλλιτεχνικών
-Βασίλης Τσιράκης, επιγραφέας

22.00 θεατρική παράσταση

Η αληθινή απολογία του Σωκράτη* από τους
ΓΑΡΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΟΧΙ!



ΝΕΟΛΑΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
nka.gr



ΝΑΡ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
nar.net.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ
antarsia.gr

Η εμφάνιση της πανδημίας επαναπροσδιόρισε απότομα όλα μας τα σχέδια για το φετινό Φεστιβαλικό ραντεβού των Αναιρέσεων και μας ανάγκασε να στραφούμε -επιστημονικά, πολιτικά, κοινωνικά- στην κατανόηση αυτής της πρωτόγνωρης, για τη δική μας μικροϊστορία, συνθήκης. Να βρεθούμε δίπλα στους μαχόμενους υγειονομικούς του ΕΣΥ, τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους/ες στον Πολιτισμό και κάθε κλάδο που με νέους τρόπους συγκρούστηκαν με την αχαλίνωτη εργοδοτική αυθαιρεσία, με το σύνολο του κόσμου που έκανε την "ατομική ευθύνη" συλλογική αλληλεγγύη και στήριξη κάθε αδύναμου.

Οι πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας παγκόσμια εξέθεσαν όσο ποτέ άλλοτε, στην πρόσφατη ιστορία, ότι ζούμε σ' ένα σύστημα που έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την κερδοφορία με κάθε κόστος. Τι μάθαμε από την πανδημία; Σίγουρα πως την ώρα που επαναλάμβανε η Κυβέρνηση πως είμαστε ίσοι απέναντι στην πανδημία, επιτάχυνε την επίθεση σε κάθε δημόσιο αγαθό, σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Το περιβάλλον, τις

θάλασσες, τους ελεύθερους χώρους, την υγεία, την παιδεία, τη στέγη ντόπιων και μεταναστών, τα δικαιώματά μας. Όσο τα εκατομμύρια έρεαν άφθονα για επιχειρηματίες, ελεγχόμενα ΜΜΕ, εξοπλισμό για στρατό και αστυνομία, η ανεργία, οι απολύσεις, η καταστολή εκτοξευόταν!

Μάθαμε ότι το «παραπροϊόν» της πάση θυσίας ανάπτυξης του καπιταλισμού, της προσέλκυσης επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας είναι η ισοπέδωση του πλανήτη και των ανθρώπων. Όχι μόνο εμείς αλλά όλοι οι «απόκληροι» του πλανήτη από την Αθήνα ως τη Μινεάπολη, το Σαντιάγο, τη Γουαδαλαχάρα, που γεμίζουν τους δρόμους βεβηλώνοντας τα σύμβολα της αιώνιας καταπίεσης. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να αναζητούμε τη σύγκρουση, την αντεπίθεση και την ανατροπή. Οι ζωές μας είναι απαραίτητες, ο καπιταλισμός όχι!

Αν και γνωρίζουμε πως οι συνθήκες επιτάσσουν αναπροσαρμογές, δεν σκοπεύουμε να αναστείλουμε τη δράση μας. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε τη συζήτηση για τους δρόμους και τα μέσα που θα πραγματοποιήσουμε την ανάγκη και τον πόθο μας για μια ολότελα νέα ζωή. Δεν συμβιβάζομαστε στην ιδέα ενός καλοκαιριού που θα μονοπωλείται από τον πολιτισμό των κοινωφελών ιδρυμάτων και των ημετέρων του ΥΠΠΟΑ.

Παρότι λοιπόν δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το Φεστιβάλ μας με τον καθιερωμένο τρόπο, αναζητούμε δρόμους ανατρεπτικής πολιτιστικής και πολιτικής έκφρασης. Οι Αναιρέσεις κατεβαίνουν στις γειτονιές σχεδιάζοντας μια σειρά πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πρώτη στάση λοιπόν για την πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί «Το στέκι πίσω από την Θεολογική» την Παρασκευή 12 Ιουνίου και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ξεκινώντας την Παρασκευή 12 Ιουνίου, συζητάμε με τους/τις εκπαιδευτικούς, φοιτητ[ρι]ές, μαθητ[ρι]ές για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και για τον μεγάλο αυτό αγώνα που δίνουν καθημερινά. Και τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο για συνέχεια, πέρα από ένα παραδοσιακό γλέντι με τους αγαπημένους ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ? Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 13 Ιουνίου, οι Αναιρέσεις ξεκινούν από νωρίς με παθιασμένους σκακιστές και το τουρνουά σκάκι, ενώ στην συνέχεια δίνουμε το βήμα σε μουσικούς, συγγραφείς, ηθοποιούς και πολλούς άλλους καλλιτέχνες που θα συζητήσουν μαζί μας για την τέχνη και για τις συνθήκες εργασίας σε αυτό τον τομέα και τις διεκδικήσεις τους. Και το βράδυ αυτό δε θα μπορούσε παρά να κλείνει με την θεατρική ομάδα ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ στην παράσταση «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη». Επειδή, όμως οι Αναιρέσεις δεν σταματάνε ποτέ, θα τα πούμε πολύ σύντομα σε διάφορες γωνιές της πόλης!
Stay tuned...

[#oiAnaireseisPanePlateia](#)

Περισσότερα σύντομα!

Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε μας σε:

Facebook: [Αναιρέσεις: The Project](#)

Instagram: [@anaireseis.theproject](#)

YouTube: <https://www.youtube.com/user/anaireseis>

Twitter: [@Anaireseis](#)

Website: <http://www.anaireseis.gr/>