



Παναγιώτης Μαυροειδής

Την Παρασκευή 27/9 ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου κάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλουν στο Πολυτεχνείο.

Τι είχε να αντιμετωπίσει άραγε;

Λίγες δεκάδες νεαρών ερευνητριών και ερευνητών, που ακολουθώντας συλλογική απόφαση του σωματίου τους, έκαναν μια συμβολική παρέμβαση διαμαρτυρίας.

Αφορούσε, αφενός την καταγγελία της απλήρωτης ή κακοπληρωμένης εργασίας των ερευνητών/ιών. Αφετέρου την παράδοση της (αναγκάιας από επιστημονική άποψη) ανεξαρτησίας της έρευνας από τις εταιρείες χορηγούς. Αλλά και ειδικότερα αποτελούσε καταγγελία για το γεγονός ότι μέγας χορηγός της «βραδιάς του ερευνητή» ήταν η MOTOR OIL που άνετα ανταλλάσσει ευρώ και κέρδη με αίμα και πτώματα παιδιών της Παλαιστίνης εφοδιάζοντας το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το στόλο του NATO, που είναι ο μέγας χορηγός του τελευταίου.

Κύριε Πρύτανη, να μας επιτρέψετε να σας πούμε ότι αυτό που ξεστομίσατε ότι δηλαδή «*το ΕΜΠ δεν ανήκει σε αυτούς τους λίγους, αλλά σε όλους εμάς*», συνιστά **θρασύτατη ύβρι**, που αμαυρώνει και όλη την ιστορία, πνευματική, επιστημονική και πολιτισμική ακόμη του Πολυτεχνείου.

Ποιοι χωράνε σε αυτό «όλοι εμείς» κύριε Χατζηγεωργίου; Ο Βαρδινογιάννης και η MOTOR OIL; Ο TITAN και η ΤΕΡΝΑ;

Μήπως κύριε Πρύτανη, (μόνο) «Ο πληρώνων δικαιούται να ομιλεί» σε έρευνες «επί πληρωμή και επί παραγγελία»; Και όχι αυτοί/ές που εργάζονται στην έρευνα;

Ποιοι άλλοι χωράνε σε αυτό το «όλοι εμείς» κύριε Χατζηγεωργίου;
Μήπως ο δολοφόνος των δημόσιων νοσοκομείων Άδωνις Γεωργιάδης που έσπευσε πανευτυχής στη θέα πάνοπλων αστυνομικών να κεφαλοκλειδώνουν και να συλλαμβάνουν παιδαρέλια, να σου πει ότι «έγραψες ιστορία»;

Ξέρετε κάτι κύριε Πρύτανη...

Πράγματι γράψατε μια κάποια ιστορία. Μόνο που είναι μια εξόχως ατιμωτική ιστορία για εσάς προσωπικά ως Πρύτανη και απόλυτα ντροπιαστική προς την ιστορία του Πολυτεχνείου και τη θέση που έχει στη συνείδηση του κόσμου σε ό,τι αφορά τους αγώνες για την ελευθερία, το σωστό και το δίκιο. Λες να σας αδικούμε;

Δύο ερωτήσεις:

Πρώτο: Πριν εκστομίσετε αλαζονικά την ύβρι σας προλάβατε να ακούσετε ότι τα παιδιά που καλέσατε την αστυνομία «να τα μαζέψει|», φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»; Σας είναι αδιάφορο κύριε Χατζηεωργίου;

Δικαίωμά σας. Χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι είναι αδιάφοροι, αρκεί να μη θιχτεί η φτωχή και θλιβερή «πάρτη» τους. Σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος ωστόσο και Πρύτανης, ειδικά στο Πολυτεχνείο, θα θέλατε οι φοιτητές και ερευνητές σε αυτό, να είναι κυνικά αδιάφοροι στη δολοφονία 41.600 Παλαιστινίων και χιλιάδων Λιβανέζων, με την (κερδοφόρα) συνδρομή της MOTOR OIL που φρόντισες να μη θιχτεί;

Αν σκέφτεστε να μας πείτε ότι είναι και αυτό δικαίωμά σας, φροντίστε τουλάχιστον να μας διευκρινίσετε με βάση ποιον κώδικα αξιών σκέφτεστε τα πράγματα και πόσο μακριά είναι αυτός από τον αντίστοιχο του Νετανιάχου; Γιατί και αυτός, κάποια «δικαιώματα» τα έχει. Χωράει μήπως και ο τελευταίος στο “όλοι εμείς”;

Δεύτερο: Προλάβατε ίσως μέσα στην ιερή σας αγανάχτηση να συνειδητοποιήσετε, ότι πολλά από τα παιδιά που καταχέρισαν βάνουσα οι αστυνομικοί ήταν και αυτά ερευνητές/ιες που ανακοίνωναν τις δικές τους ερευνητικές εργασίες από τα εργαστήριά τους στη σχετική εκδήλωση;

Αλήθεια οι αστυνομικοί και οι εταιρείες χωράνε και αυτοί στο «όλοι εμείς» σε αντίθεση με ερευνητές/ιες; Μήπως πρέπει να απολυθούν οι τελευταίοι και όχι απλά να ξυλοκοπηθούν και να συλληφθούν;

Αλήθεια κύριε Πρύτανη...Πιστεύετε αλήθεια ό,τι λέει ο συνήγορός σου Γεωργιάδης, ότι με την πράξη σας *“στείλατε μήνυμα ενάντια στη βία”*;

Ελάτε τώρα!

Όχι τέτοια φτώχεια στα επιχειρήματα, ψάξτε λίγο καλύτερα.

Τρομοκρατεί λέτε ένα πανό, λίγα τρικάκια και ένα σύνθημα για την Παλαιστίνη που υπενθυμίζει ότι οι ζωές αξίζουν περισσότερο από τα πετρελαιο-κέρδη και τα ξεπλύματα της MOTOR OIL μέσω χορηγιών;

Αν πράγματι τρομοκρατούν αυτά, τότε ας μας επιτρέψετε να σκεφτούμε, πως κάπου βαθιά πίσω από τα λόγια σας, υπάρχει μια βαθιά συναίσθηση συννεοχής σας, σε πολλά από τα άσχημα πράγματα ενάντια στα οποία σήκωσαν φωνή αξιοπρέπειας οι ερευνητές/ιες. Αν αυτό πράγματι ισχύει, μόνο εσείς το ξέρετε, είναι το μόνο που μετράει υπέρ σας.

ΥΓ: Να έχετε υπόψη σας ότι πολλοί από αυτούς που σπούδασαν σε αυτό το Πολυτεχνείο και δουλεύουν και πορεύονται ζώντας μόνο από τη δουλειά τους, χωρίς άλλες πλάτες, νιώθουν ανατριχίλα στην ιδέα ότι εσείς τους συμπεριλαμβάνετε σε αυτό το *“όλοι εμείς”*. Όχι στο όνομά μας παρακαλώ.

Παναγιώτης Μαυροειδής

Μεταλλειολόγος Μηχανικός