



Από τότε που ξεκίνησε η κρίση χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και στη συνέχεια άνεργοι ή και για μήνες απλήρωτοι αδυνατούμε να καλύψουμε δάνεια στις τράπεζες, ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία και οφειλές στο κράτος, κινδυνεύοντας να χάσουμε το ίδιο μας το σπίτι.

Όσο και αν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και άλλοι ειδικοί προσπαθούν να μας ενοχοποιήσουν και να μας συκοφαντήσουν, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι ευθύνονται για τα “βουνά” των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών: Οι τράπεζες με την τοκογλυφική πολιτική τους, οι μεγαλοοφειλέτες που μένουν προκλητικά στο απυρόβλητο, τα μνημόνια διαρκείας που επιβάλλουν Κυβερνήσεις - ΕΕ - ΔΝΤ για χάρη ντόπιων και ξένων συμφερόντων.

Το δικαίωμα στη στέγη μπήκε ήδη στο στόχαστρο από τις πρώτες μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, των προγραμμάτων στέγασης και επιδότησης ενοικίου, αλλά και με τη μείωση των ορίων προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το 3ο μνημόνιο προχώρησε σε ακόμη πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους τραπεζίτες, αφού πλέον δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία.

Παράλληλα η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που ελέγχεται πλήρως από τους δανειστές, βάζει καθημερινά χέρι σε εκατοντάδες λογαριασμούς φτωχών ανθρώπων. Με το 4ο μνημόνιο ουσιαστικά η κυβέρνηση παραδίδει τη λαϊκή κατοικία & περιουσία στα ντόπια και ξένα αρπακτικά της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα με τον τροποποιημένο κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιορίζει δραματικά τις δυνατότητες του οφειλέτη να προστατεύσει με νομικά μέσα τα δικαιώματά του, ενώ με τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς επιχειρεί, μαζί με πρόθυμους μεγαλοσυμβολαιογράφους, να ξεπεράσει το σκόπελο του κινήματος που εδώ και χρόνια καταφέρνει με τις παρεμβάσεις του στα Ειρηνοδικεία να ακυρώνει τους πλειστηριασμούς.

Οι πλειστηριασμοί είναι ένα μόνο από τα πολλά προβλήματα (μείωση συντάξεων και μισθών, ανεργία, απλήρωτη εργασία, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υπηρεσιών, εκποίηση δημόσιας περιουσίας) που αντιμετωπίζουμε. Αν και γνωρίζουμε πως η επερχόμενη λαίλαπα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των εξώσεων δεν είναι ξεκομμένη από τη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική που πρέπει να ανατραπεί, θεωρούμε πως το δικαίωμα στη στέγη μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο συσπείρωσης όλων όσων θέλουμε να σταματήσουμε την εξελισσόμενη κοινωνική καταστροφή.

**Γι' αυτό κρίνουμε ώριμο και απαραίτητο σε αυτή τη φάση να συγκροτήσουμε στην περιοχή μας την Πρωτοβουλία «Λαϊκή Στέγη S.O.S». Κύριος στόχος μας είναι οι ίδιοι οι πληττόμενοι (από τράπεζες & κράτος) να κινητοποιηθούμε από κοινού με αλληλέγγυους συμπολίτες μας για να υπερασπίσουμε τα σπίτια που μένουμε και αποκτήσαμε με ιδρώτα και μόχθο, αλλά και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποτελεί κύριο μέσο επιβίωσής μας.**

Μπορεί ο αντίπαλος να έχει οργανωθεί, αλλά πάντα τρέμει τον οργανωμένο λαό. Στο χέρι μας είναι η οργή μας να μη γίνει απελπισία. Να μη μείνουμε μόνοι και σιωπηλοί. Με οργάνωση σε κάθε γειτονιά, με καθαρό μυαλό, χωρίς αναθέσεις και αυταπάτες για κάθε λογής σωτήρες που θα μας λύσουν τα προβλήματα, μπορούμε να τους σταματήσουμε.

**Συνεχίζουμε τον αγώνα μας όχι μόνο στα ειρηνοδικεία αλλά στις τράπεζες, στα**

**συμβολαιογραφικά γραφεία και όπου αλλού χρειαστεί!**

N. Σμύρνη 19.06.2017

**Πρωτοβουλία Κατοίκων N. Σμύρνης**

email: [laiki.stegi.sos@gmail.com](mailto:laiki.stegi.sos@gmail.com) – url: [laikistegisos.wordpress.com](http://laikistegisos.wordpress.com)