

Χόρτασαν οι εργαζόμενοι με ευχές όλες αυτές τις ημέρες



Για άλλη μία φορά ο πλανήτης μας ολοκλήρωσε μία πλήρη περιφορά γύρω από το αστέρι της, τον Ήλιο.

Κανάλια και sites μας ενημέρωσαν ότι ΟΛΟΣ ο κόσμος πανηγυρίζει.

Πλούσιοι μα και φτωχοί.

Οι πλούσιοι σίγουρα επειδή έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί επειδή έτσι θέλουν να μας το παρουσιάσουν για να φτιασιδώσουν την αγωνία το άγχος και το φόβο που νιώθουμε μπροστά στη αρχή μιας νέας χρονιάς που ποιος ξέρει τι θα φέρει.

«Πιστοί» μα και «άπιστοι» (σε κάθε είδους αφέντη).

Οι «πιστοί» γιατί είχαν την εύνοια των αφεντάδων τους, φυσικών ή μεταφυσικών, και οι «άπιστοι» γιατί ελπίζουν ότι στη νέα περιφορά του πλανήτη θα αποκτήσουν εκείνοι την πολυπόθητη εύνοια. Κυβερνήσεις φεύγουν, άλλες έρχονται, η εκλογική πελατεία είναι πάντα παρούσα.

Εμ! Εκλογές έρχονται!!!

Δέντρα, πολλά δέντρα τοποθετήθηκαν σε πλατείες. Δέντρα π.ο.π. δέντρα στολισμένα, δέντρα προστατευμένα για να δικαιολογούνται και τα επιδόματα των 600 ευρώ.

Μέχρι και θέατρα άνοιξαν στην αγαπημένη μας πόλη που μέχρι πρότινος ήταν μέσα στη μούχλα, κατά πως έλεγαν οι δημοτικοί μας άρχοντες, και ο Αστéρας φωτίστηκε και άνοιξε τις πύλες του για να παρελάσουν οι τοπικοί άρχοντες – αστέρες και να προσφέρουν θεάματα στα πλήθος. Να ξεχαστούν λίγο η ακρίβεια, οι μισθοί, τα καύσιμα, τα καλάθια του Άδωνη – Σπυρίδωνα και πάει λέγοντας.

Τα κεράσματα έδωσαν και πήραν.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μουσικές, καφέδες στις καφετέριες και δεν ήταν μόνο για τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Άλλωστε, αυτά δεν ψηφίζουν.

Εμ! Εκλογές έρχονται!!!

Μπήκαμε στην περιφορά των εκλογών. Τοπικών και κεντρικών. Το αλισβερίσι ξεκίνησε.

Γραβάτες, κοστούμια, ράσα και κελεμπίες. Σακούλες με ζεστό χρήμα-ιδρώτα φτωχοδιάβολων, γήπεδα, ομάδες και τηλεαρένες.

Κιβωτοί βουλιάζουν, Χαμόγελα σβήνουν και ο αείμνηστος Σπύρος Καλογήρου να επιβεβαιώνεται και πάλι για το τι γίνεται όταν τα λεφτά είναι πολλά.

Ρωτήστε και την Εύα, όχι του Αδάμ, την άλλη του ΠαΣοΚ που από περιζήτητη κατάντησε στημένη λεμονόκουπα.

Καλός ο Άη Βασίλης και η προσμονή αλλά με ευχές κανέννας και ποτέ δεν κέρδισε τίποτα.

Αυτά που μας αξίζουν δεν θα έρθουν στο έλκηθρο με τάρανδους.

Θα τα επιβάλουμε στους δρόμους των αγώνων και των συγκρούσεων με όσους μας τα στερούν. Όπως γινόταν πάντα.

Θα κάνουμε τη χρονιά που έρχεται καλύτερη. Τον πλούτο τον δικαιούνται αυτοί που τον παράγουν.

Μονόδρομος είναι έτσι κι αλλιώς.

Αυτές είναι οι δικές μας ευχές ως Εκτός Σχεδίου για το 2023