



Φωτογραφία: Εύη Φυλακτού -
left.gr

της **Μαρινίκης Αλεβιζοπούλου**

Στα γραφεία της Κουμουνδούρου συναντήθηκαν σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με τους παλαίμαχους της ΑΕΚ, Θωμά Μαύρο, Στέλιο Μανωλά, Λάκη Νικολάου, Ντούσαν Μπάγεβιτς και Στέλιο Σεραφίδη. Στη συνάντηση, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν, εκτός από τον πρόεδρό του, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, συντονιστής των Επιτροπών Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ), ο Γιώργος Πάντζας, συντονιστής της ΕΕΚΕ Αθλητισμού και ο Τζούλιο Συναδινός, συντονιστής του Τμήματος Αθλητισμού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ακριβώς δύο ημέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε για ακόμα μια φορά ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας Άρης Βασιλόπουλος κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων και του ξυλοδαρμού τοπικού δημοσιογράφου μέσα στο άλσος του δήμου - υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν δέκα οπαδοί ενώ κατατέθηκε και μήνυση. Μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή χτες, είχε στοχοποιηθεί από την ίδια την ΠΑΕ ΑΕΚ ο διευθυντής της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» Νίκος Φίλης, με κείμενο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο facebook. Αφορμή αποτέλεσε η **κριτική του Ν. Φίλη** προς τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΚ, με αφορμή τον **βομβαρδισμό πλοίου συμφερόντων Μελισσανίδη** από την αεροπορία του επίσημου κράτους της Λιβύης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εννέα ημέρες μετά από ακόμα ένα δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκιδόνας που **επιχείρησαν να διαλύσουν με ύβρεις και απειλές** οι (περι)φερόμενοι ως αυθόρμητοι οπαδοί της ΑΕΚ, και το οποίο τελικώς πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επέμβαση της αστυνομίας. Είχε προηγηθεί ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο το οποίο είχαν καταφέρει να διακόψουν χτυπώντας τρεις δημοτικούς συμβούλους και δύο δημότες, με αποτέλεσμα τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Θα μπορούσε λοιπόν να ισχυριστεί κανείς ότι συνδυάζοντας αυτά τα περιστατικά αλλά και την **ανακοίνωση που εξέδωσε η Original 21** προ ημερών και με την οποία -πέραν της κατ' ουσίαν ανάληψης ευθύνης για τους προπηλακισμούς και τις βιαιοπραγίες- απειλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν τους αφήσουν να φτιάξουν το γήπεδο όπως γουστάρουν θα βγάλουν φετφά προς το «ΕΝΑΜΙΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΝΩΣΙΤΩΝ» να τους μαυρίσει στις εκλογές, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε μέσω αυτής της συνάντησης αφενός να κατευνάσει τα πνεύματα και αφετέρου να μην φτάσει στις 25 Ιανουαρίου με έναν στρατό «ΕΝΩΣΙΤΩΝ» απέναντί του.

Ας δεχτούμε ότι πρόκειται για έναν τακτικό ελιγμό του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό αφενός να μην χάσει ψήφους ακόμα και από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων και αφετέρου -το σημαντικότερο- να κατευνάσει τα πνεύματα και να δοθεί ένα τέλος στη χουλιγκάνικη βιαιότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη και η νέα δημοτική αρχή αλλά και μεγάλη μερίδα των κατοίκων της Ν. Φιλαδέλφειας.

Η **ανακοίνωση του κόμματος**, ωστόσο, δίνει την εντύπωση πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά θα μεσολαβήσει για να συμβιβαστεί μια -υποστηριζόμενη από τον ίδιο- δημοτική αρχή που δεν θέλει το γήπεδο της ΑΕΚ με την

ομάδα που το θέλει – ενώ η δημοτική αρχή ουδέποτε υποστήριξε ότι δεν θέλει το γήπεδο, παρά μόνο ότι θέλει να προστατεύσει το άλσος. Επιπλέον, πώς γίνεται η ανακοίνωση να μιλά γενικώς και αορίστως για «ακρότητες που ρίχνουν λάδι στη φωτιά»; Δηλαδή, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να προσφύγει στο ΣτΕ, με σκοπό την προστασία του άλσους, είναι το ένα «άκρο», ενώ το «παγωμένο θα σε φιλήσει η μάνα σου» ή το «θα μας βρίσκεις παντού ακόμα και μέσα στο σπίτι σου όταν θα γαμάς», που απηύθυναν οι οπαδοί της ΑΕΚ στον δήμαρχο Α. Βασιλόπουλο, είναι το άλλο; Και κάπου αυτές οι δύο κατά τα λοιπά νηφάλιες δυνάμεις έχασαν την ψυχραιμία τους, είπαν και μια κουβέντα παραπάνω, «θα προσφύγω στο ΣτΕ» ο ένας, «θα σε νεκροφιλήσει η μάνα σου» ο άλλος, κι έτσι ο Αλέξης Τσίπρας ένωσε την ανάγκη ως ψυχραιμότερος να διαβεβαιώσει ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει άμεσα, μετά τις εκλογές, πολιτική πρωτοβουλία, ώστε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς αλλά και οι φορείς εκπροσώπησης της ΑΕΚ, με στόχο να επικρατήσει γόνιμος διάλογος και κλίμα συνεργασίας»;

Συγχαρητήρια για την ψυχραιμία, η οποία κατά γενική ομολογία είναι καλός σύμβουλος, αλλά καμιά κουβέντα για τον οργανωμένο στρατό οπαδών που επιχειρεί να επιβάλει με μπουνιές, κλωτσιές, απειλές και μαφιόζικες πρακτικές τον νόμο της σιωπής, δεν σας βρέθηκε, κ. Πρόεδρε;

Πηγή: unfollow