



Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση των αστικών ανταγωνισμών, των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και της πολεμικής απειλής στην περιοχή, την πανδημία του κορωνοϊού και την ένταση της ταξικής επίθεσης στα δικαιώματα εργαζομένων, νεολαίας και λαού. **Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες η στρατευμένη νεολαία πλήττεται με ιδιαίτερη ένταση.**

Τους τελευταίους μήνες οι φαντάροι -κι ειδικά όσοι υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου- πληρώνουν τα σπασμένα «των βρώμικων παιχνιδιών» απέναντι στους πρόσφυγες στον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου, και της ανελέητης πολεμικής προετοιμασίας και αντιπαράθεσης με την Τουρκία για τις ΑΟΖ και τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου στο όνομα της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και συνόρων.

Στην πραγματικότητα η τεράστια κινητοποίηση των πολεμικών μηχανών Ελλάδας και Τουρκίας γίνεται για την κυριαρχία σε διεθνή θαλάσσια ύδατα, που βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά από τις ακτές των δύο χωρών.

Όποιος κερδίσει πόντους σε αυτή την αντιπαράθεση θα εξασφαλίσει για το δικό του ντόπιο κεφάλαιο, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα που θα μοιράσουν τα πολυεθνικά μονοπώλια από τις εξορύξεις και τους ενεργειακούς δρόμους της περιοχής.

Οι εργαζόμενοι σε Ελλάδα και Τουρκία δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την καπιταλιστική λεηλασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος. Οι λαοί σε μια σειρά από χώρες πλούσιες σε ενεργειακούς πόρους, από τη Νιγηρία μέχρι τη Λιβύη, τη Συρία και το Ιράκ βίωσαν στο πετσί τους το θάνατο, τη φτώχεια και τη δυστυχία που φέρνουν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Καμιά συναίνεση και καμιά συστράτευση δεν μπορεί να υπάρξει με τις επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης και της ντόπιου κεφαλαίου, που επιχειρεί να γίνει ο καλύτερος «σερίφης» στην περιοχή για τα συμφέροντα ΗΠΑ-NATO-ΕΕ.

Ταυτόχρονα η πανδημία όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον κύκλο της, αλλά η ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών δείχνει την αύξηση της διασποράς του κορωνοϊού. Όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, οι συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα της χώρας, δημιουργούν δυνάμει εστίες μετάδοσης του ιού στη νεολαία και στην κοινότητα. Σε μια σειρά από μονάδες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων εμφανίζονται κρούσματα σε φαντάρους, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και πολιτικό προσωπικό.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΘΑ θεωρούν, πως με το να μην ανακοινώνουν τα στοιχεία που αφορούν την διάδοση του κορωνοϊού στους στρατευμένους, όπως και με το να μοιράζουν σε πολλές περιπτώσεις μία μάσκα μιας χρήσης σε κάθε φαντάρο, ότι θα κρυφτούν από τις ευθύνες τους. Κανένα ουσιαστικό μέτρο, όπως η πραγματοποίηση μαζικών κι επαναλαμβανόμενων τεστ, δεν έχουν πάρει. Είναι επιλογή τους να στοιβάζουν είκοσι ή και ακόμα τριάντα άτομα ανά θάλαμο, ενώ υποκριτικά καλούν τον κόσμο να κρατάει αποστάσεις, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την διασπορά του ιού στην ατομική στάση του καθενός.

Η παραπάνω κατάσταση δημιουργεί ασφυκτικούς όρους για την θητεία και ειδικά στα απομακρυσμένα στρατόπεδα. Επαναλαμβανόμενο κόψιμο κι ανάκληση αδειών, εντατικοποίηση της θητείας, αύξηση των υπηρεσιών και κόψιμο των εξόδων είναι τους τελευταίους μήνες σε ημερήσια διάταξη.

Το μεγαλύτερο μέρος των μόνιμων στελεχών δεν κάνει παραπάνω υπηρεσίες για να μοιραστεί το βάρος με τους φαντάρους, δεν έχει σταματήσει να παίρνει απαλλαγές μετά απ' αυτές, ενώ στην πλειοψηφία τους δεν έχουν χάσει τις άδειές τους.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίοδο της καραντίνας, ενώ οι φαντάροι ήταν στοιβαγμένοι και κλεισμένοι στα στρατόπεδα για περισσότερους από 2 μήνες, τα στελέχη πηγαινοερχόντουσαν καθημερινά εντός κι εκτός μονάδων.

Ακόμα μεγαλύτερη αδικία προς τους φαντάρους είναι ότι σε κάθε ανάκληση και κόψιμο άδειας, χάνουν εισιτήρια που έχουν πληρώσει από την τσέπη τους για να γυρίσουν σπίτια τους, καθώς ο στρατός δεν καλύπτει αυτά τα έξοδα.

Αν κάτι μας έδειξαν οι αγώνες των φαντάρων όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι πως μόνο αν δεν σκύψουν το κεφάλι και παλέψουν συλλογικά μπορούν να πετύχουν νίκες και να προστατέψουν τη ζωή και τα δικαιώματά τους. **Τα στρατευμένα παιδιά του λαού δεν είναι αναλώσιμα, ούτε πειραματόζωα για την ανοσία της αγέλης.**

Η υΚΑ καλεί τη στρατευμένη νεολαία να μην σταματήσει να μάχεται! Οι κοινοί αγώνες με τους εργαζόμενους και την υπόλοιπη νεολαία, η σύνδεση της πάλης μέσα κι έξω από τον στρατό είναι μονόδρομος για να σηκωθεί χειρόφρενο στην πολεμική προετοιμασία, τον επικίνδυνο ανταγωνισμό των αστικών τάξεων, που μας θέλουν κρέας στα κανόνια τους και το ξεζούμισμα των φαντάρων και της νεολαίας στο βωμό των συμφερόντων τους!

Ενισχύουμε το Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων «Σπάρτακος» & την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων!