



Ανακοίνωση για τη σύλληψη στελεχών της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Καταγγέλλουμε τη σύλληψη των στελεχών της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Νεολαίας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Κονόνοβιτς (Πρώτου Γραμματέα της Οργάνωσης) και του αδελφού του Αλεξάντερ από το καθεστώς της Ουκρανίας. **Σε μια νέα αντι-κομμουνιστική υστερία, οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τους δύο νέους κομμουνιστές, ως κατασκόπους ενώ εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται να δολοφονηθούν.**

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η Ουκρανία, η Ρωσία με κάθε ευκαιρία, στοχοποιούν τα ιδεώδη του σοσιαλισμού - κομμουνισμού, ενώ παραχαράσσουν την ιστορία των λαών και του κομμουνιστικού κινήματος με χαρακτηριστική την επίθεση στους Μπολσεβίκους και τον Λένιν στο διάγγελμα Πούτιν, αλλά και την αντικομμουνιστική εκστρατεία στην ΕΕ που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό.

Θέλουν να σβήσουν το γεγονός ότι λαοί **έζησαν με ειρήνη στον αγώνα τους για κοινωνική απελευθέρωση**. Είναι ένας αρκετά βολικός τρόπος για να κρύψουν τα πραγματικά αίτια του πολέμου (τόσο στην Ουκρανία όσο και αλλού), **που είναι οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, και τα καπιταλιστικά συμφέροντα, που θέλουν τους λαούς να αλληλοκατηγορούνται και να αλληλοσκοτώνονται**. Φυσικά τίποτα δεν ξεκίνησε τώρα. Η Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια έχει απαγορεύσει τα κομμουνιστικά κόμματα και τις οργανώσεις, με τα μέλη τους να διώκονται από το 2014 και έπειτα, να φυλακίζονται και να εκδιώκονται από τη χώρα.

Ο πραγματικός τους φόβος, είναι οι αγώνες των λαών, για Ειρήνη, Φιλία, Αλληλεγγύη, για την απελευθέρωση από τα καπιταλιστικά δεσμά, από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από το σύστημα που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια, τον φασισμό.

Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση στέκεται **αλληλέγγυα στους αγώνες των νέων κομμουνιστών/τριών** σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις χώρες που υποφέρουν από τα δεινά του ιμπεριαλιστικού πολέμου. **Να αφεθούν ελεύθερα τα στελέχη της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Νεολαίας της Ουκρανίας** και να παύσουν όλες οι διώξεις εναντίον τους!

Ζήτω η Ειρήνη, η Φιλία και η Αλληλεγγύη των λαών!

Δεν θα πεθάνουμε για τα συμφέροντα των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ, Ρωσίας.

Με τους λαούς. Όχι με τους πολέμους του κεφαλαίου!