



Μια σειρά από περιστατικά το τελευταίο διάστημα, συνηγορούν στο ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να φτιάξει το αφήγημα της επόμενης μέρας. Δεδομένου ότι δεν διαφαίνονται μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, αλλά αντίθετα ο Π.Ο.Υ. κατατάσσει την Ελλάδα προτελευταία στην Ευρώπη σε πρόσθετες δαπάνες στο σύστημα υγείας για την καταπολέμηση της πανδημίας, **ποιος θα είναι το εξιλαστήριο θύμα σε ενδεχόμενη - απευκταία φυσικά- έξαρση της επιδημίας;**

Μα φυσικά ο δήθεν απείθαρχος λαός, που συνωστίζεται σε πλατείες και ποδηλατοδρόμους. Ήδη πληθαίνουν τα ρεπορτάζ σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και στον κυβερνητικό τύπο, που ανακαλύπτουν συνωστισμό στις πλατείες και σε αυτοσχέδια κοκτέιλ μπαρ, με την περίπτωση της Αγίας Παρασκευής, και τον «καθοδηγητικό» ρόλο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ξεχωρίζουν. Μόνο οι σκηνοθετικές τεχνικές για να δείξουν συνωστισμό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, που επιστρατεύτηκαν στην αρχή της πανδημίας λείπουν για να ολοκληρωθεί η εικόνα... Πέρα από τον παλαιού τύπου χωροφυλακιστικό συντηρητισμό που αποπνέουν τέτοια δημοσιεύματα, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση ότι δεν σχολιάστηκε ανάλογα η συγκέντρωση έξω από το Μαξίμου για την υποδοχή της Πρωτοψάλτη, το μαγείρεμα των ποσοστών για να καλύπτονται οι αναγκαίες αποστάσεις στις κουτσουρεμένες σχολικές αίθουσες, και πολύ περισσότερο οι συγκεντρώσεις ακροδεξιών στην Κρήτη χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και με επίδειξη μέχρι και αλυσοπρίονων... Από ότι φαίνεται ο συνωστισμός υπάρχει μόνο όταν αφορά την βόλτα σε ένα πάρκο και μια πλατεία, ή την κινητοποίηση απέναντι στα εκτρώματα που ψηφίζει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, **αλλά ως δια μαγείας εξαφανίζεται όταν αφορά τις φυλακές, τα camps των μεταναστών ή τα στρατόπεδα των φαντάρων.**

Ως εδώ όμως με την περιβόητη ατομική ευθύνη! Ο λαός όλο το προηγούμενο διάστημα - και τώρα- με χαρακτηριστική ψυχραιμία και αυτοπειθαρχία έκανε - και με το παραπάνω- το καθήκον του! Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας, και η προστασία των εργαζομένων που τσακίζονται από την κρίση. Η απροθυμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτά φαίνεται πως την οδηγεί στην επιστροφή στην μέχρι πρότινος αγαπημένη τακτική της: «αστυνομία δια πάσα νόσο», και στην συκοφάντηση όσων δυνάμειν της χαλάνε την σούπα της απουσίας αντιπολίτευσης. Ήδη πληθαίνουν τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, παρενόχλησης πολιτών για απλές καθημερινές βόλτες ή προσέγγισης σε πολιτικές διαμαρτυρίες. Παράλληλα την τιμητική της έχει η κατασυκοφάντηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ριζοσπαστικού δημοτικού σχήματος «φυσάει κόντρα» στην Αγία Παρασκευή και της στοχοποίησης της εκλεγμένης δημοτικής συμβούλου με το εν λόγω σχήμα, Μελίνας Αλεφάντη. Ο πανικός τους για τις αντιδράσεις της νεολαίας και του κόσμου της εργασίας μπροστά στον εργασιακό αρμαγεδδώνα που έρχεται είναι έκδηλος. Η προσπάθεια λασπολόγησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (με κακοφτιαγμένες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και διεξαγωγή πάρτυ στην πλατεία!!) έχει να κάνει με τον πρωτοπόρο της ρόλο στους αγώνες του λαού. Αντίστοιχα η στοχοποίηση του δημοτικού σχήματος και της δημοτικής συμβούλου, είχε να κάνει με την ανοικτή τοποθέτηση για την υπεράσπιση του δημοσίου χώρου, την καταγγελία της αστυνομίας, αλλά και της ανάδειξης των πραγματικών σχεδίων της δημοτικής αρχής.

Όλοι αυτοί που με έναν εύκολο τρόπο κουνάνε το δάκτυλο στον λαό, και απορούν με την όρεξη για τζόκινγκ και βόλτα, ξεχνούν πως είναι ενάντια στην φύση του ανθρώπου να ζει σαν το ποντίκι μέσα στο κλουβί. Πολύ περισσότερο τις στιγμές που ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά, έχει ανάγκη να βγει έξω, ειδικά σε μια πόλη όπως η Αθήνα όπου οι ελεύθεροι υπαίθριοι χώροι αποτελούν μόλις το 3,6% της αστικής επιφάνειας (στον Πειραιά τα νούμερα είναι ακόμα χειρότερα). Παράλληλα πίσω από τις κραυγές περί συνωστισμού στις πλατείες, κρύβεται η αγωνιώδης προσπάθεια στήριξης του κεφαλαίου στον επισιτισμό, όπου με τις ευλογίες της κυβέρνησης ετοιμάζονται να καταλάβουν τους δημόσιους χώρους με ακόμα περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Ενώ την επόμενη μέρα το ξεπούλημα και η ιδιωτικοποίηση όσων ελεύθερων χώρων έχουν απομείνει θα συνεχιστεί κανονικά, όπως είδαμε εν μέσω καραντίνας να ιδρύεται Α.Ε. που θα διαχειρίζεται τον Εθνικό Κήπο και τον Λόφο Φιλοπάππου.

Εδώ και τώρα μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας! Η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με αστυνομία, αλλά με προσλήψεις γιατρών και ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, μαζικά τεστ σε όλο τον λαό για να υπάρχει ακριβής εικόνα των κρουσμάτων και συγκρότηση πρωτοβάθμιων δομών υγείας!

Καμία σκέψη για κλείσιμο πλατειών και δημόσιων χώρων! Να ανοίξουν όλοι οι κλειστοί δημόσιοι χώροι- καμία σκέψη για εμπορευματοποίηση τους. Όλοι και όλες να έχουν δικαίωμα στην πόλη και τους ελεύθερους χώρους της. Ζωή & ελευθερία και όχι άλλα ΜΑΤ και δακρυγόνα.

Η συκοφάντηση και στοχοποίηση του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ, της Δημοτικής Συμβούλου Μ. Αλεφαντή και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα περάσει!

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση