



Η αστυνομία δολοφονεί - η κυβέρνηση την καλύπτει - η νεολαία θα πει την τελευταία λέξη!

Η νΚΑ καλεί στην συγκέντρωση απέναντι στην κρατική βία σήμερα στις 18:00 στα Προπύλαια



Άλλη μία κρατική δολοφονία έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στο Πέραμα απέναντι σε έναν 20χρονο. Αστυνομικοί, μετά από καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου, δεν δίστασαν να πυροβολήσουν πάνω από 30 φορές τους επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός ο 20χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 16χρονος. Να επισημανθεί ότι και οι τρεις νεαροί, οι οποίοι ήταν Ρομά στην καταγωγή, δεν έφεραν οπλισμό.

Παρά τον θάνατο ενός νέου παιδιού και τον τραυματισμό ενός ακόμη, έχει ξεκινήσει μία ανελέητη προσπάθεια από την κυβέρνηση, με την πολύτιμη βοήθεια των ΜΜΕ, απόδοσης ευθυνών στους νεαρούς και συγκάλυψης της αποτρόπαιας πράξης των αστυνομικών, οι οποίοι στόχευσαν και πυροβόλησαν χωρίς κίνδυνο απειλής απευθείας στα σώματα των θυμάτων. Δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά που τελειώνει κατά αυτόν τον τρόπο το έργο της αστυνομίας, με περιστατικά να ανασύρονται συνεχώς από την μνήμη μας. Τέτοια περιστατικά αποτελούν φυσική απόρροια της πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα χρηματοδότησε την αστυνομία με υπέρογκα ποσά για να εξασφαλίζει την «τάξη και ασφάλεια» και να καταργεί στην πράξη όλο και περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, βγήκε δημόσια για να συγχαρεί τους αστυνομικούς.

Η αξία ενός κλεμμένου αυτοκινήτου είναι πάνω από την αξία της ανθρώπινης ζωής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κάποιον Ρομά. Επιδιώκεται η ελληνική κοινωνία να ενσωμάτωση το θάνατο με τους δεκάδες νεκρούς καθημερινά ακόμα και σήμερα από τον κορωνοϊό, ενώ θεωρείται ακόμα πιο φυσική κατάληξη για κάποιον που έχει δείξει “παραβατική συμπεριφορά” ή ανήκει σε κάποια μειονότητα. Η δολοφονία του 20χρονου Ρομά δεν έγινε κατά λάθος στην προσπάθεια άμυνας των αστυνομικών, αλλά αποτελεί συνέπεια της κρατικής βίας. Είναι δομικό στοιχείο εξάλλου του αστικού κράτους και των διαχειριστών του να στρέφονται με βία απέναντι σε αυτούς που αντιστέκονται, στους φτωχούς και τους αδύναμους αυτού του κόσμου. Για αυτό και η θέση που πρέπει να πάρουμε είναι δίπλα και μαζί με τους

αδύναμους, απέναντι στις πολιτικές και στο σύστημα που αφαιρούν ζωές. Η νεολαία να σηκώσει τώρα κεφάλι στο νόμο των όπλων των ΔΙΑΣ και των γκλομπ των ΜΑΤ που επικρατεί στην ελληνικά “άγρια δύση”. Όπως το Δεκέμβρη του '08, όπως με τα πρόσφατα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη. Η διαρκής αύξηση της κρατικής βίας οδηγεί όλο και πιο συχνά σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και δολοφονίες πολιτών. Καμία κυβέρνηση όμως ως τώρα δεν τόλμησε να υλοποιήσει αποπλισμό της αστυνομίας. Η νεολαία θα το επιβάλει για να μην φοβάται να κυκλοφορεί στους δρόμους! Για να μπορεί να ζήσει και όχι να δολοφονείται!

Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι της ανθρωποκτονίας!

Άμεσος αποπλισμός των δυνάμεων καταστολής!

Κατάργηση των συμμοριών της ομάδας ΔΙΑΣ

Λεφτά για τις ανάγκες μας και όχι για την αστυνομία που δολοφονεί!