

Ανακοίνωση-κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών



Ένα χρόνο πριν, τέτοιες μέρες, δολοφονήθηκε από τὰ θρασύδειλα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ + “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”

Ποιοι έσπειραν το μίσος και τον φόβο για τους φτωχούς, τους αδύναμους, τους μετανάστες, τους “διαφορετικούς”, τους απεργούς, τους διαδηλωτές; Μήπως ήταν όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και οι μεγαλοδημοσιογράφοι τους...

Ποιοι καλούσαν στις εκπομπές τους και “έφτιαχναν” το προφίλ των νεοναζί;

Ποια έντυπα τους είχαν “πάρει εργολαβία” και τόνιζαν το “θεάρεστο” και “φιλανθρωπικό” τους έργο με στημένα ρεπορτάζ;

ΦΑΣΙΣΜΟΣ + “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Ποιοι άραγε προσλαμβάνουν ως μαντρόσκυλα και μπράβους τους, τους φασίστες;

Ποιοι επιτίθενται και για λογαριασμό ποιων σε αγωνιστές και συνδικαλιστές που δεν υποκύπτουν στις απαιτήσεις και στους εκβιασμούς των αφεντικών τους;

Ποιοι έκαναν δολοφονική επίθεση στους μεταλλεργάτες στο Πέραμα;

Ποιοι στήνουν γραφεία ευρέσεως εργασίας δίκην δουλεμπόρων για λογαριασμό ποιων, με χαμηλότατα μεροκάματα και χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα;

Ποιοι προσπαθούν να στήσουν σωματεία “φιλικά” προς τους εργοδότες;

Ποιοι εισηγούνται στη Βουλή και πάντα υπερψηφίζουν κάθε ευνοϊκό προς εφοπλιστές και βιομηχάνους νομοσχέδιο;

Ποιοι υποστηρίζουν την πώληση δημόσιου πλούτου (από την Αγροτική Τράπεζα μέχρι και νησιά!!!), το κλείσιμο της ΕΡΤ και τις δολοφονικές επιθέσεις ΜΑΤ σε διαδηλωτές;

ΦΑΣΙΣΜΟΣ + “ΕΤΑΙΡΟΙ”

Ποιοι υποστηρίζουν κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν πατενταρισμένοι νεοναζί στην Ουκρανία;

Ποιοι προωθούν ολοκληρωτικές εκκαθαρίσεις, αποκλεισμούς και γενοκτονίες στην Παλαιστίνη;

Ποιοι χρηματοδότησαν και στήριξαν τους τζιχαντιστές κι ανάλογες σκοταδιστικές ομάδες για να ανατρέψουν μη φιλικά προς τα συμφέροντα τους καθεστώτα;

Ποιοι, επιχειρώντας να αλλάξουν και να διαστρεβλώσουν την ιστορία, εξισώνουν τα θύματα του φασισμού με τους θύτες τους;

ΦΑΣΙΣΜΟΣ + “ΣΩΤΗΡΕΣ”

Ποιων πολιτική έσπειρε τη φτώχεια, την ανέχεια, τις αυτοκτονίες, τη μετανάστευση της νέας γενιάς, τα λουκέτα, τις απολύσεις, τη διάλυση της παιδείας και υγείας, την κοινωνική καταστροφή;

Σε ποια κυβέρνηση υπήρξε ο κ. Μπαλτάκος μυστικοσύμβουλος του Πρωθυπουργού και υπουργός ο τσεκουροφόρος Βορίδης κι ο ρατσιστής Άδωνις;

Ποια κυβέρνηση υιοθετεί και προβάλλει τη θεωρία των “δύο άκρων”;

Ποιοι χτίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, υψώνουν φράχτες στα σύνορα, εξαπολύουν πογκρόμ για τους

“διαφορετικούς”, διαπομπεύουν οροθετικές γυναίκες, θαλασσοπνίγουν γυναικόπαιδα, βασανίζουν αντιφασίστες διαδηλωτές;

Ποιοι ουρλιάζουν απαιτώντας απαγόρευση απεργιών και διαδηλώσεων, κατάργηση κάθε συνδικαλιστικού, εργασιακού, ακόμα και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων;

Ποιοι θέλουν να επικρατήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός και κανιβαλισμός;

Ποιοι έχουν συμφέρον να μας βάλουν να σφαζόμαστε μεταξύ μας;

Ποιοι σπέρνουν το φόβο στη ζωή μας;

...ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Πριν από τον Παύλο, επί χρόνια, δεκάδες μαθητές, φοιτητές, νέοι και νέες, μετανάστες, εργαζόμενοι, κάθε είδους αγωνιζόμενοι άνθρωποι, δέχθηκαν επιθέσεις, τραυματίστηκαν και κάποιοι σκοτώθηκαν κιόλας από τα ίδια εγκληματικά χέρια.

Τα ΜΜΕ κώφευαν στις δεκάδες καταγγελίες, απέκρυπταν τα περιστατικά βίας και τρομοκρατίας...

Η κυβέρνηση ανεχόταν και οι μεγαλοεπιχειρηματίες υποδαύλιζαν τη δράση των φασιστών, που λειτουργούσαν σαν “μπαμπούλας” για τον κόσμο που βιώνει την καταστροφική κυβερνητική πολιτική.

ΑΥΤΟΙ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΤΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ.

Ο φασισμός δε θα ηττηθεί μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων και από τις πρωτοβουλίες μιας κυβέρνησης που υιοθετεί το δόγμα “ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” και υπόσχεται “ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ” για όσους αμφισβητούν τη πολιτική της.

Ο φασισμός σκοπεύει να δηλητηριάσει τις ψυχές μας, να παγώσει τις καρδιές μας, να μας κάνει μισάνθρωπους. Να μας κάνει να αποδεχθούμε τη μισή ζωή που μας τάζουν, να γυρίσουμε την πλάτη στην παιδεία και τον πολιτισμό, να αρνηθούμε τη συλλογική πάλη και διεκδίκηση, να φοβηθούμε τους ισχυρούς και να επιτεθούμε στους ανίσχυρους, να υποταχθούμε στην κοινωνική βαρβαρότητα που σκορπίζουν.

Καθήκον και υποχρέωση μας είναι να νικηθεί ο φασισμός και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι ΠΑΝΤΟΥ!

Σε σχολεία και χώρους δουλειάς, όπου ζει και αναπνέει η νέα γενιά. Στα σωματεία, στις συλλογικότητες, στους χώρους πολιτισμού, στην καθημερινότητά μας.

Να σπάσει ο φόβος και να αλλάξει στρατόπεδο!

Αυτή θα ήταν και η καλύτερη υπόσχεση που θα μπορούσαμε να δώσουμε στη μνήμη του Παύλου Φύσσα!

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΡΕΦΕΙ!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 18:30 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ(Παναγή Τσαλδάρη και Γρ.Λαμπρακη)